

Open Venster



Jaarthema
Sporen van God

Inschrijven
Vormsel 2022

Verder in dit nummer

Samen de toekomst
in!

Even voorstellen :
nieuwe secretaresse

Parochie magazine H. paus Johannes XXIII - geloofsgemeenschappen Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede

Een nieuwe bladzijde



Tijdens mijn vakantie bezocht ik verschillende oude kloosters. Soms met een tentoonstelling of een winkeltje. Ik bekeek dan graag de oude handschriften van gebeden- of gezangenboeken. Met die prachtige letters; heldere regelmaat, fraai geïllustreerd, echt vakmanschap, schitterend! Dat spreekt altijd zéér tot mijn verbeelding. Ergens thuis ligt nog een tekensetje om zélf ook zo te kunnen kalligraferen. Het doet mij denken aan mijn lagere schooltijd, toen ik zélf leerde schrijven. Want mijn eigen handschrift is niet echt 'om over naar huis te schrijven', hoe ik ook mijn best deed en doe.

Ik begon vaak een nieuwe oefening bovenaan een nieuwe bladzijde. Dan leek het nog heel wat. Maar al na enkele regels zakte het handschrift weer in. De leerkracht schreef er dan bij dat ik niet zomaar op een nieuwe bladzijde moest beginnen: éérst de andere bladzijden volschrijven. Ik ben nu blij met mijn PC. Zelfs boodschappen- en to-do-lijsten print ik liever via de computer; beter leesbaar. En daar moet ik aan denken nu deze zomervakantie op z'n einde loopt.

Want of je nou veel of weinig vakantie hebt, het zomerseizoen gaat over in het najaar en dan starten we weer een nieuw seizoen. Ongeacht hoe het vorige seizoen is opgehouden. Zijn alle werkzaamheden en ideeën gelukt en afgerond? Was het naar voldoening of liet het nog te wensen over? Soms wel, soms niet.

Maar nu komt er toch: 'nieuwe ronden, nieuwe kansen'.

We gaan weer een nieuw werkjaar beginnen, net als een nieuw schooljaar of collegejaar. We starten weer 'boven aan de bladzijde' met nieuwe energie en nieuwe plannen. We willen er weer een goed en vruchtbaar werkjaar van maken. Er is weer een nieuw jaarthema (daarover elders). En we werken nog steeds verder aan concentratie en vernieuwing.



Maar het is en blijft spannend. Wat lukt er? Wat niet? Krijgen we mensen enthousiast? Of raken ze teleurgesteld? Kunnen we echt samen nieuwe dingen opstarten? Kan de gemeenschap groeien in aantal en in diepgang? Of zakt het na enige tijd toch in, net als mijn handschrift... We weten het niet, maar we gaan moedig van start. We slaan de bladzijde om en beginnen 'een nieuwe bladzijde' in het verhaal van onze parochies. Het is als een schone lei. We nemen wél mee wat wel al hebben bereikt, maar we starten toch een nieuw avontuur. En we blijven vertrouwen op God ('met de hulp van Gods genade'). Want het is de Heer die toch uiteindelijk de groeikracht geeft. Hij staat aan het begin en het einde van alles en Hij heeft beloofd dat hij ons niet in de steek laat. Daar willen wij aan meewerken.

En heel goede start gewenst en tot gauw!
Fred Hogenelst, pastoor.

Agenda



September

Koffie-inloopochtend elke woensdag,
Houten, 10.00 - 12.00 uur

- 11 150-jarig bestaan, 't Goy
- 11 Ontmoeten met dorpsgenoten,
Odijk, 14.30 uur

Oktober

Koffie-inloopochtend elke woensdag,
Houten, 10.00 - 12.00 uur

- 01 Martine Vonk-lezing, Houten,
14.00 uur
- 03 Leerhuisavond over Job, Odijk,
19.30 uur
- 06 Christelijke stilte-meditatie,
Cothen 19.30 - 20.00 uur

19 Spoorzoeken en schatten vinden in de Bijbel,
Houten, 20.00 uur

21 Byzantijnse ritus, Bunnik,
Pastorie Achterom, 10.00 uur

06 Seniorenkring, Odijk, 10.30 - 12.00 uur

07 Film the Two Popes, Schalkwijk, 19.00 uur

17 Lezing: kerkgemeenschap na corona,
Houten, 20.00 uur

20 Seniorenkring, Odijk 10.30 - 12.00 uur

24 Spoorzoeken en schatten vinden in de Bijbel,
Houten, 20.00 uur

Zie voor meer informatie de pagina's van de betreffende locatie

Sporen van God

Jaarthema 2022 - 2023

We gaan in het komend jaar op zoek naar sporen van God. Dat doen we door God te zoeken in de verhalen en momenten die we met elkaar delen. Er is, als je ervoor openstaat, in alles van het leven een dynamiek, een beweging van God, te herkennen. Wanneer je niet alleen leeft voor jezelf, maar oog en oor hebt voor je omgeving; mens en natuur, dan kun je iets van God ontdekken. Het zijn van die kleine schatten die je leven even of soms voor langere tijd verrijken en die je doen beseffen dat er iets groters is dan we ons kunnen bedenken. Sommige schatten, onze feesten en rituelen, hebben we al, maar wellicht ontdekken we daarin weer nieuwe sporen van God. In onze eigen levensverhalen hebben we misschien ook iets van God ervaren. Een klein spoor dat iets groters aanduidt.

Het komend jaar willen we samen met u die sporen van God zoeken, vinden en belichten. We hebben daarvoor een routekaart laten maken. Een verhalenbus brengt ons bij diverse haltes, bij verhalen van belangrijke personen uit onze traditie en verhalen die we met elkaar delen. Volg de bus via het parochieblad, website en social-media. We zijn benieuwd waar u instapt. De eerste halte is de parochieviering op 9 oktober in Wijk bij Duurstede. Zie de uitnodiging op de achterzijde van dit blad.

Het pastoraal team



*Parochieviering
Franciscus en de Wolf
9 oktober 10.00 uur
Wijk bij Duurstede*

Ontwerp: Marjet de Jong www.talentekenen.nl

Samen de toekomst in!

Op 28 juni kwamen leden van onze 8 locatieraden, het pastoraal team en het bestuur bij elkaar om vanuit nieuwe inzichten naar de toekomst van onze parochie te kijken. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid willen we werken aan onze missie: mensen in de Kromme Rijnstreek dichter bij God brengen. We hebben zorgen hierover, omdat we de betrokkenheid bij het kerkelijk leven al decennialang op alle terreinen zien teruglopen. We verwachten dat dit de komende jaren doorzet, met als gevolg dat: lokale geloofsgemeenschappen verder krimpen; het aantal pastorale beroepskrachten en vrijwilligers afneemt; het aantal vieringen afneemt.

Uiteindelijk zullen er maar enkele kerkgebouwen in gebruik blijven voor het vieren van de Eucharistie. Natuurlijk zouden we het allemaal liever anders zien, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om af en toe stil te staan bij de toekomst en hierop te anticiperen.

Samenwerken

We gaan meer en meer samenwerken in onze prachtige parochie om onze missie zo goed mogelijk waar te maken. Daarbij onderscheiden we verschillende rollen en verantwoordelijkheden.



De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn:

* **De locaties/geloofsgemeenschappen.** Zolang zij de menskracht hebben en het financieel redden, zullen ze vieringen en activiteiten kunnen blijven organiseren.

* **De locatieclusters.** In drie clusters (Houten, Schalkwijk, 't Goy; Wijk bij Duurstede, Cothen; Bunnik, Odijk, Werkhoven) gaan we vanuit het team één viering per weekend organiseren, zolang dit nog mogelijk is. In de andere kerken van dat cluster moeten er eigen toegeruste en door de pastoor gezonden voorgangers zijn wanneer men op datzelfde moment wil vieren. De locaties in de clusters hebben al aangegeven om meer te gaan samenwerken. Hierdoor ontstaat er een onderlinge verbondenheid en kunnen we elkaar beter inspireren, nabijheid bieden, ons geloof verdiepen en jongere generaties en randkerkelijke gelovigen meer betrekken. De clusters organiseren vernieuwende activiteiten en worden daarbij ondersteund door het pastoraal team.

* **Het pastoraal team.** Het pastoraal team is vanwege haar zending verantwoordelijk voor de liturgie, het pastoraat, de catechese en de diaconie in de gemeenschappen. Zij maakt, in nauwe afstemming met de locaties, een rooster voor Eucharistie- en Woord- en Communievieringen op zon- en feestdagen. Dit zowel voor leden van het pastoraal team, gastvoorgangers en lokale voorgangers. Ook neemt zij initiatief voor vernieuwende parochiebrede activiteiten en ondersteunt zij activiteiten van de clusters. Daarnaast kunnen pastoraatsgroepen uiteraard een beroep blijven doen op de pastores voor pastorale ondersteuning.

* **Het parochiebestuur.** Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de financiën, gebouwen en de randvoorwaarden waarbinnen de locaties opereren. Zij houdt vinger aan de pols bij de locaties en legt verantwoording af aan het bisdom.

We delen ook een nieuwe toekomst!

Vanuit deze verschillende rollen en verantwoordelijkheden, gaan we meer samenwerken en ruimte geven aan de lokale gemeenschappen. Hierdoor hopen we meer diversiteit in ontmoetingsvormen te zien ontstaan. De viering op zondag is straks niet meer bij alle lokale gemeenschappen het enige moment om elkaar te treffen. Er zijn ook gebedsdiensten, koffiemomenten en wandelgesprekken mogelijk. Elke gemeenschap is anders en volgt haar eigen tempo. We hopen dat we met hulp van de heilige Geest het goede pad met elkaar kunnen vinden, om zolang mogelijk ons blijde geloof levend te houden in de Kromme Rijnstreek.

Met vriendelijke groet,

Charles Verwimp, vicevoorzitter bestuur parochie PJ23

Vacature secretariaat vervuld

Welkom Diahann van van de Vijver

Als parochiebestuur zijn wij verheugd te kunnen meedelen dat per 15 augustus 2022 Diahann van van de Vijver in dienst komt. Diahann woont in Houten en gaat gemiddeld 28 uur per week werken, de ene week 4 dagen per week en de andere week 3 dagen.

De maandag, dinsdag en donderdag zijn haar vaste werkdagen, de woensdag om de week. Haar werkplaats is Houten. Diahann zal de werkzaamheden van Astrid Hoekstra gaan overnemen en het pastoraal team op meerdere fronten ondersteunen.

Wij zijn blij dat we na het vertrek van Astrid zo snel een nieuwe medewerker hebben gevonden.

Hartelijke groet, namens het bestuur,
Lilian Vernooij



Even voorstellen

Hallo!

Ik ben Diahann van van de Vijver, jawel, met twee keer 'van' 😊. Sinds kort ben ik de nieuwe parochiesecretaris. Ik ben 52 jaar, geboren in Rotterdam en een mix van Surinaams-Creools, Chinees en Portugees-joods en woon alweer 40 jaar met veel plezier in Houten. Ooit was ik in Houten lid van het jongerenkoor en senior-acoliet dus het voelt een beetje alsof ik terug ben op het nest! Naast mijn werk bij de parochie ben ik ook literair vertaler

Engels voor een Amsterdamse uitgeverij. Ik lees veel, begin binnenkort eindelijk weer met body fitness, hou erg veel van Britse televisieseries en reis graag naar eilanden in de Caribische zee. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met alle collega's!

We ontmoeten elkaar vast wel eens. Ik kijk er naar uit!
Diahann van van de Vijver



Sporen van God

Hoe kun je nou geloven in een God
die je helemaal niet zien kan?
Als jij denkt dat 'ie bestaat,
vertel me waar is 'ie dan.
Je ziet 'm niet, maar Hij is er wel.
't Is net als met de wind,
die zie je niet, maar die is er wel.
Als de boomtoppen gaan zwaaien
dan weet je dat de wind gaat waaien.
Zo is het ook met onze Heer
Je ziet 'm niet,
maar wie zoekt die vindt...
(vrij naar het lied: je ziet hem niet)

A close-up photograph of a young boy with dark, curly hair and light-colored eyes. He is looking directly at the camera through a chain-link fence. The background is blurred, showing other people in a crowd. The lighting is bright, suggesting an outdoor setting.

*Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.*

Gezangen voor Liturgie 650

Leerhuisavond over Job

Vanuit de gezamenlijke kerken van Bunnik en Odijk wordt traditiegetrouw een Joods Leerhuis georganiseerd. Dit jaar kiezen we voor losse avonden. We hebben Jacob Nathan de Leeuwe uitgenodigd. Jacob is Talmoed-vertaler, sjoelvoorganger, arts en rasverteller. Hij woont in Israël, maar is ook zeer regelmatig in Nederland.

Het onderwerp van deze avond zal zijn: Job, een rechtvaardig mens in de wereld. Wie was Job? Waarom trof het lijden hem zo direct en heftig? Wat is het geheim van Job? Allemaal vragen die naar voren komen in het verhaal dat Jacob aan ons gaat vertellen.

Hij maakt daarbij gebruik van de Bijbel (Tenach), de Talmoed en andere oude teksten.

Er is natuurlijk ruimte om zelf ook je vragen te stellen aan Jacob, er is een boekentafel en natuurlijk koffie en thee met wat lekkers erbij. Deelname aan deze avond kost: € 7,50. Mocht dit een belemmering zijn: laat het ons weten, want wij vinden het erg fijn als je er toch bij bent!

We hopen je te zien op maandag 3 oktober, 19.30 uur. in de Meenthoek, Zeisterweg 34, Odijk

Aanmelden tot 26 september bij de Leerhuiscommissie:

Hanneke Lafeber: hannekelafeber@gmail.com (tel. 06-49796314 na 19.00 uur)
en Anne Marie Laseur: anne.laseur@me.com



Martine Vonk-lezing



Zaterdagmiddag 1 oktober houdt Theanne Boer de jaarlijkse Martine Vonk-lezing. Theanne schrijft een boek over 'Samen Duurzaam Leven' n.a.v. het proefschrift van Martine. Wat kunnen we leren van 'oude' gemeenschappen als de Amish en Franciscanen over hoe je duurzaam leeft in een gemeenschap?

Het uitgangspunt is dat duurzaam leven beter en makkelijker gaat als je het samen doet. Hoe kun je dat doen als je niet in een gemeenschap samenleeft? Theanne zal daarbij ook ideeën aanreiken over duurzaam leven, waarbij we elkaar tot steun kunnen zijn.

Na de lezing zijn er 4 workshops:

Liturgisch bloemschikken, duurzaam voedsel, vergroten van biodiversiteit (in eigen tuin en openbare ruimte) en een buiten-excursie met Klaas-Hemke van Meekeren over biodiversiteit in de leefomgeving.

De Martine Vonk-lezing is ingesteld om het gedachtegoed van Martine Vonk levend te houden en verder te verspreiden.

Martine woonde in de ecowijk in Houten en zette zich in voor een duurzame én vrolijke levensstijl vanuit een brede christelijke spiritualiteit. Ze overleed in november 2019.

De lezing wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Houten, Katholieke kerk Houten en de Lichtboog (NGK).

Tijd: zaterdag 1 oktober, 14.00 uur, afsluiting met borrel om 16.15 uur.

Plaats: De Lichtboog, Kruisboog 22 in Houten.

Toegang: vrijwillige bijdrage. Opgeven vóór 27 september via groenekerkenhouten@gmail.com

Inschrijven Vormsel 2023

Zondag 29 januari 2023 is de dag dat jongens en meisjes uit onze parochie het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen.

Het Vormsel is een nieuwe stap, het is een bevestiging van je geloof. Je kiest ervoor als een vervolg op je Doop en je Eerste Heilige Communie. Alle katholieke kinderen van groep 8 worden voor het vormsel uitgenodigd.

Het voorbereidingsweekend is van 18 tot en met 20 november 2022. Tijdens deze dagen word je voorbereid op het vormsel. De locatie is de groepsaccommodatie Kattenveld in Werkhoven.

Op 11 oktober 2022 is er een online-bijeenkomst om ouders en kinderen meer informatie over het vormselproject te geven.

Zie ook www.pj23.nl klik op 'ik wil...' en 'mijn kind laten vormen'. Onderaan de pagina vindt u een link naar een online-aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u terecht bij pastoraal werker Meike Hettinga via vormsel@2parochies.nl.





Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)

Beeldspraak

Het lijkt al weer zo lang geleden, dat we niet meer naar de kerk konden en de vieringen alleen via de computer, tablet of telefoon vanuit Houten of Culemborg konden volgen. Gelukkig is die periode voorbij en mogen alle parochianen zonder mondkapje en 1,5 meter afstand de vieringen bij mij in de kerk weer bijwonen. Al is het coronaspook nog niet



verslagen! In tegendeel zou ik haast zeggen. Ik hoorde tijdens het koffiedrinken na de zondagvieringen veel namen van bekende parochianen langskomen die door het virus gegrepen waren. Een reden voor de meesten van hen om tijdelijk niet meer naar de kerk te komen. Aan de andere kant waren er van die volhouders die ik ondanks hun besmetting toch in de kerk zag. Niet om de kerkdienst bij te wonen, maar om tijdens de stille uren de kerkbanken te schuren en van een fris laagje lak te voorzien. Dat noem ik nog eens hart voor de zaak hebben.

Wat minder enthousiasme was er tijdens het bezoek van onze 'baas' kardinaal Willem Eijk die besloten had om een bezoek aan onze kerk te brengen. Daar wonen, zoals u weet, al geruime tijd Oekraïense vluchtelingen. Het leek de kardinaal een leuk idee om kennis te maken met deze mensen en degenen die hen ondersteunen.

Ook niet-vrijwilligers waren uitgenodigd. Waar een grote opkomst verwacht werd, viel het aantal deelnemers toch wat tegen. Maar dat gaf de kardinaal weer de gelegenheid om iedereen de hand te schudden en dat had ook wel weer iets. Ik hoop dat er straks bij de ziekenzalving op meer bezoekers gerekend mag worden. Het is een viering die in Odijk plaatsvindt en dat geeft weer eens aan, dat de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van Werkhoven, Odijk en Bunnik intensiever wordt. Maar zo snel als gepland, gaat dat toch niet. Vanaf oktober zou er sprake zijn van kernpunt Bunnik, Odijk en Werkhoven, wat inhoudt dat er dan eens in de drie weken een viering bij komt, zo ver is het nog niet. In ieder geval mag ik tot het einde van dit jaar iedere week mijn trouwe bezoekers welkom heten en daar ben ik heel blij mee.

Barbara

Kinderkerk



Op zondag 2 oktober houden we Kinderkerk. Omdat het dan bijnaierendag is hebben we als thema:

'Franciscus en de wolf'



Is de wolf echt zo slecht als wij denken?

We gaan er een mooi verhaal over horen, over praten en er iets leuks bij maken. Het belooft weer een gezellige, creatieve en informatieve bijeenkomst te worden.

We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun (groot)ouders naar de Kinderkerk komen. Breng ook je vriendje/vriendinnetje mee, dan wordt de bijeenkomst nog gezelliger.

Als de kinderen het leuk vinden, mogen zij een muziekinstrumentje en een knuffel meenemen. Neem ook je boekje mee dat je bij de vorige bijeenkomsten hebt gekregen.

Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier een belangrijke kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur in de Barbarakerk en duurt een klein uurtje.

Vragen en informatie:
kinderkerkbarbara@hotmail.com



In memoriam Rob Kuster

24 juni overleed Rob Kuster in zijn 87e levensjaar. Rob werd in 1935 geboren in Zeist als zoon van de kapper en daarmee lag zijn toekomst min of meer vast. Hij zou ook kapper worden. Wanneer hij als kind in de oorlog tijdens een voedseltransport van Zeist naar Twente reist, wordt hij daar buitengewoon warm ontvangen. "Als je in zijn hart zou kijken", zei Henny, "zag je daar zijn grote droom: boer worden, liefst in Twente." Rob ging er alle schoolvakanties heen, op de fiets. Een paar jaar geleden is ondergetekende nog eens met hem naar het midwinterhoornblazen geweest en Rob wees er, met ontroering en trots, de mooiste plekken aan. Zijn droom bleef, maar Rob werd kapper, net als zijn vader. Na de kappersopleiding ging hij werken bij 'Moe Maas' in de Dorpsstraat van Bunnik, van wie hij de herenkapsalon huurde. Het dameskappen kwam erbij en gelukkig voor Rob, woonde Henny aan de overkant van de straat als een aardig proefmodel. Het paar trouwde in de Barbarakerk, waar het vuur er vanaf spatte, de bruidssluier vatte vlam. Rob handelde ook toen al adequaat en rustig. Hun vuur voor elkaar is wel altijd blijven branden. Samen kochten ze het pand van de kolenboer, twee huizen verderop. Ze begonnen een eigen kapsalon en gingen er boven wonen. Ze kregen drie kinderen, voor wie Rob een toegenegen vader was. Hij nam hen graag mee op tocht. In het klein naar het bos, maar ook met fietstochten en langere vakanties in binnen- en buitenland. Hij leerde ze organiseren, ondernemen en doorzetten en daarbij vooral dienstbaar te zijn. Tientallen jaren lang runden Rob en Henny samen de kapsalon, waarbij Rob altijd een goed gevoel had voor wie er bij hem in de stoel zat. Een kapper komt zo veel te weten over het wel en wee van zijn klanten. Zijn betrokkenheid met het dorp werd met het zicht op zijn pensioen extra duidelijk. Naast zijn bestuurlijke taken bij de kappersorganisatie was hij er voor de sporthal. Eigenlijk werd hij daar de koster. Logisch, dat team Henny & Rob werd gestrikt om mee te 'kosten' in de Barbarakerk. Rob was er al collectant en Henny actief op het secretariaat.

In het begin was het meeste duidelijk en stond vast. Meer en meer kwamen er aanpassingen en veranderingen, waar ze actief meedenkend en opgeruimd in meebewogen. In het kosterwerk vonden ze veel voldoening, het "heeft ons verrijkt" en "je hoort nog eens wat!" Tijdens zijn reis door het Heilig Land werd Rob aan het meer van Galilea als koster herkend en ingezet. Dierbaar was hem ook de samenwerking met pastoor Hans Eppink. Rob en ook Henny stonden altijd klaar om te helpen en als er al werd gekletst, wisten zij iets goeds te vertellen over medeparochianen. Naast zijn kosterwerk stuurde Rob ook jarenlang de tuingroep aan. De lichtprocessie met Allerzielen was daarbij voor hem een hoogtepunt. Gejakker was hem vreemd, hij was altijd goed voorbereid. Dat wat hij oppakte, verzorgde hij graag goed met een onverminderde ijver en betrok daar zoveel mogelijk mensen bij.

Bij zijn uitvaart klonk het gedicht van de tuinman. De cirkel is rond, wanneer we hem door de prachtig verzorgde pastorietuin dragen. We mogen delen in zijn Godsvertrouwen, maar ook in zijn vermogen om het werk van alledag met zorg en aandacht te doen, in stille liefde voor de wereld en de mensen om je heen.

*Elly de Klein,
namens de
geloofsgemeenschap.*



Soms

Soms kun je niet meer verder,
soms weet je niet hoe dat moet,
soms helpt er niets.
En Hij? Ach, wat geloof jij nog?

Een andere bril dan?
En jawel, speuren naar sporen
..van God..
ver weg, of soms heel dichtbij.

Soms lukt dat,
of helpt het een beetje..
de pastoraatsgroep



Rectificatie

In het vorige Open Venster is een fout geslopen.
De leeftijd van mevrouw Bep Veenbrink was 91 jaar
(en niet 82, zoals vermeld)



Familieberichten

Overleden:

Rob Kuster op 24 juni, 86 jaar
Annemarie van 't End-van der Linden op 27 juni, 86 jaar
Tiny Beemer-Wennekes op 2 augustus, 88 jaar
Cocks Paulus op 3 augustus, 91 jaar
Ans Veltman-Resink op 16 augustus, 93 jaar

O.L.V. ten Hemelopneming**Loerikseweg 10, 3991 AD Houten**

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00-12.30u)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl, Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

**Arie van den Tempel, handig en inventief**

Het kostte zijn maatjes wat moeite Arie ervan te overtuigen dat hij wél naar de ouderendag kon komen. Zijn tegenwerping was dat de uitnodiging dit jaar voor de groep ouderen tot en met 84 jaar was, stond in Open Venster. En hij is 88! De smoes was dat hij, als vrijwilliger die vrijwel dagelijks klusjes doet in de pastorie en kerk best wel mocht komen. Pas toen hij de wisselwandelstok kreeg, drong het waarom door. In het vorige Open Venster stond daarvan al een foto op bladzijde 10. Arie woont al zijn hele leven in Houten. Hij is opgegroeid in een groot gezin met een beperkt inkomen. Daarom moest hij al jong gaan werken, als boerenknecht: zwaar werk met schrale kost als beloning. De dienstplicht was voor hem een periode waarin hij de wereld leerde ontdekken. Daarna is hij, via een paar kleine banen en heel veel avondcursussen, zich steeds meer gaan ontwikkelen: elektriciteit, pneumatiek, vacuümtechniek... Door zijn grote technische inzicht heeft hij meegeholpen aan het ontwikkelen van grote machines en het onderhoud daarvan.

Vrijwilligerswerk

Dat technische inzicht komt ook nu nog van pas als hem om hulp wordt gevraagd. Hij heeft geholpen bij de aansluiting van de camera's voor de life-stream. Zijn lenigheid was daarbij ook praktisch: hij kroop onder banken door om de draden netjes weg te werken. Een stuk techniek waar hij met recht trots op is, zit op het hoogste punt van de kerk: dat is de haak, waar dingen als de witgele banieren en adventskransen aan kunnen hangen. Op de zolder zit een liftje, dat je vanaf het priesterkoor kunt bedienen, om hem omlaag en omhoog te doen. Handig, vooral in de adventstijd.

Ook toen hij nog werkte deed hij vrijwilligerswerk, voor de FNV, het Rode kruis, Tafeltje-Dekje. En nu nog steeds voor onze parochie. Hoe hij bij dit werk betrokken is geraakt?

Eigenlijk heel eenvoudig, zijn neef Gerard van den Tempel was koster en organist, maar veel minder handig dan Arie. Gerard vroeg hem regelmatig om klusjes te doen. Daarbij viel het Arie op, dat er regelmatig werk werd gedaan door professionals. Dat werk kon toch ook door vrijwilligers gedaan worden?

Ondertussen is Arie dus 88 jaar. Zijn gehoor is slecht, ondanks zijn gehoorapparaten kan hij gesprekken in grotere groepen vaak niet goed volgen. Dat is heel hinderlijk. En twee jaar geleden is zijn vrouw Riet, meer dan 66 jaar zijn lief, overleden. Hij mist haar nog steeds heel erg.

Sommige dingen, zoals de verlichting van de kerk, doet hij niet meer. Enkele andere dingen, zoals op een hoge ladder klimmen, worden hem afgeraden. Maar het vrijwilligerswerk zou hij niet willen missen. Het levert hem zijn dagelijkse contacten. Het werk en die contacten zijn wezenlijk voor hem.

Roswitha van der Voort**Kleine gaatjes**

Helaas wonen er in onze kerk en pastorie houtwormpjes. Her en der kun je dat zien: er zitten in het hout kleine gaatjes. Die gaatjes zaten ook in de beelden van Sint Jozef en Sint Theresia. Het was nodig ze daartegen te laten behandelen.



Sint Theresia wordt hier op haar plekje in de linker zijbeuk teruggezet, door van links naar rechts Gerard Terstege, Cor Fraza, Hans van Dijk en Arie van den Tempel. Over laatste gaat het artikel hiernaast.

Mariaviering



Hoe vaak bidden we niet het Wees gegroet? Hoeveel Marialiederen gaan er niet over het groeten van Maria? Maria wordt door een engel begroet, een groet van God als het ware. Ze schrikt er in eerste instantie van, want wie is zij nou helemaal dat God haar aanspreekt.

Voor deze Mariaviering op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur, hebben we gekozen voor het thema 'Groeten' of 'Ave', wat zoveel betekent als 'Gegroet'.

Tijdens de viering wordt gebeden en is er ruimte voor bezinning.

We zingen samen en het koor zingt Marialiederen. Er zal gelegenheid zijn een kaarsje op te steken, in het vertrouwen dat ook in ons het licht gaat branden en dat wij het kunnen doorgeven aan anderen.

De viering zal zijn in de rk-kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Houten en wordt verzorgd door het St. Caeciliakoor.

Nog even bijpraten

Na afloop wordt koffie en thee geschonken en is er gelegenheid om een rozenkrans en de Mariakaars 'Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand' te kopen. Iedereen is van harte welkom in deze gebedsviering.

Werkgroep Mariavieringen
St. Caeciliakoor Houten

Kidskerk



Op zondag 16 oktober is er weer kidskerk, zoals gebruikelijk begint die om 9.30 uur. Dit keer gaan we het hebben over de mantel van Maria. 'Maar dat is toch gewoon een kledingstuk?' zou je denken. Of gaat het bij die mantel toch om iets anders?

Alle kinderen zijn welkom met hun ouders, oma's en opa's en broertjes en zusjes. Zingzang zorgt voor de muzikale omlijsting.



Escaperoom: Wat was er met die pastoor aan de hand?

Ook de zolder van de pastorie is deze zomer behandeld tegen houtworm en gelijk tegen boktor en witrot. Dat laatste was al eerder ontstaan door lekkage, die al is verholpen.

Dit had ook de nodige consequenties voor onze escaperoom. Alle meubels en accessoires werden naar het midden van de zolder verplaatst. Afgelopen weken hebben we weer een begin gemaakt met het opbouwen en nu is alles weer op orde. De escaperoom is weer open!

Het verhaal erachter -misschien herinnert u het zich nog- is dat een oude pastoor zich vaak in zijn eentje op de zolder terugtrok. Waarom? Dat wist niemand. Althans tot voor kort. Wij hebben grondig onderzoek gedaan. Wat we ontdekt hebben, was zo bijzonder dat we dat niet voor onszelf willen houden. Door ons onderzoek op de juiste wijze te herhalen, kun je te weten komen wat de pastoor op de zolder heeft ervaren. Kom het zelf ontdekken!

Een escaperoom is een grote puzzel, die je als groepje samen moet zien op te lossen. Onze escaperoom is geschikt voor groepjes van 4 tot 6 personen. Hij bevindt zich op de zolder van de pastorie in Houten, Loerikseweg 12. Maak voor een bezoek een afspraak via wegvangelovent@gmail.com.



Spoorzoeken en schatten vinden in de Bijbel

In de Bijbel zijn natuurlijk sporen van God te vinden. Lang werd er zelfs gesteld dat het God zelf was die de boeken van de Bijbel schreef. Nu wordt er vanuit gegaan dat de schrijvers iets van het goddelijke op het spoor waren. Zij vertelden hun verhaal in hun tijd en met hun wereldbeeld.

Kunnen we een aantal van die verhalen met onze tijd verbinden? En zo ook schatten van God vinden? Met de bijbelgroep (ook wel Geloven Nu-groep genoemd) gaan we dit jaar kriskras door de Bijbel. We gaan het hebben over samen eten, over profeten, over wonderen en nog veel meer. Elke avond heeft een andere werkvorm om in gesprek met elkaar, de sporen te volgen en hopelijk ook schatten te ontdekken. Bijbelkennis is niet nodig.



De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur.

We komen samen in de pastorie in Houten, Loerikseweg 12.

De data zijn:

19 september, 24 oktober,
21 november, 19 december,
16 januari, 20 februari, 20 maart,
17 april en 15 mei.

Als u zin hebt om mee te doen, meld u dan aan via:
roswithavandervoort@gmail.com. Als u eerst nog vragen heeft, kunt u ook bellen: 030 6378234.

We hopen er weer een mooi jaar van te maken.

Marcel van Heerwaarden en Roswitha van der Voort

Hoe worden we na corona weer een gemeenschap?

Lezing

Op maandag 17 oktober zijn alle belangstellenden uitgenodigd voor een parochiebrede bijeenkomst over hoe we na corona weer een gemeenschap kunnen worden. Het begint om 20.00 uur en is in de dagkapel te Houten. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden kan via het Houtens parochiesecretariaat: houten@pj23.nl

Toelichting

Corona heeft veel impact gehad op kerkgemeenschappen. Mensen die ziek werden, niet of beperkte vieringen en mensen die niet meer komen. Tegelijkertijd zijn ook veel nieuwe initiatieven gestart, was er veel solidariteit en zijn er mensen die juist in deze tijd hun geloof hebben weten te verdiepen. Het was een tijd van verlies en vernieuwing.

Hoe ga je als kerkgemeenschap nu verder met elkaar op pad na corona? Met welke vernieuwing wil je aan de slag?



Welke gevoelens van verlies vragen aandacht? Hoe doe je dit met elkaar? Tijdens de bijeenkomst gaan we hier samen over in gesprek.

Spreker:

Steven van den Heuvel, veranderspecialist
<https://www.unloop.nl>

Steven is een jonge bevolgen spreker. Ik ontmoette hem tijdens de kerkenbeurs

afgelopen mei waar ik een seminar volgde dat in het teken stond van corona, hoe nu verder?

Hij woont sinds begin dit jaar in Houten en is katholiek.

Een idealist met realiteitszin. Zijn bedrijf 'unloop' startte hij in het begin van de corona-crisis. Een bijzondere man.

Van harte aanbevolen!

Diny Bartels, lid locatieraad Houten

Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingen-kinderen in Griekenland. Zie het uitgebreide artikel in de nieuwsbrief of neem direct contact op met: Kerk in Actie 030-8801701 of collecte@kerkinactie.nl of kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

Familieberichten

Overleden:

16-06-2022 Jan van der Horst
26-06-2022 Bep Bransen
27-06-2022 Helma Schols
12-07-2022 Nelly Sturkenboom-van Rijn
18-07-2022 Jeannette Middelkoop-Kuitenbrouwer
20-07-2022 Pater Evert van Oostrom
08-08-2022 Gerda de Bruin-van Vliet

Fietsbedevaart naar Kevelaer van 17 t/m 20 augustus



Volgens Wikipedia is een bedevaart een tocht naar een voor gelovigen belangrijke plaats. Soms staat de reis centraal, waarin nagedacht wordt over het leven, soms is de bestemming belangrijk omdat deze heilig is. Bij de Kevelaer-fietsbedevaart 2022, met deelnemers uit drie verschillende parochies rondom Utrecht, heb ik beide ervaren.

Goed georganiseerd door (ervaren) vrijwilligers vertrokken we met elf mensen op de fiets en twee chauffeurs in de volgauto op woensdag 17 augustus om 10.00 uur vanuit Cothen. Vooraf gegaan door een korte Eucharistieviering, met als voorgangers: pastoor Hogenelst en diaken van der Helm. Door de pastoor en de overige kerkgangers werden we uitgezwaaid.

Diaken Vincent van der Helm heeft ons tijdens de reis telkens weer weten te verbazen met zijn topografische kennis, toepassing van de katholieke leer in 2022 en natuurlijk met zijn enorme netwerk van religieuzen in Nederland. Dat resulteerde in mooie, verrassende ontmoetingen.

Mij is de ontmoeting in het prachtige kapelletje van Broeder Everardus oftewel 't Bruurke van Megen, bijgebleven. Mooi verhaal en fijn om te horen dat ook anno 2022 bezoekers aan de Broeder nog briefjes met vragen/aandacht achterlaten. En wát een prachtig plaatsje is dat Megen: een bezoek waard.

We hebben onderweg verschillende malen letterlijk stil gestaan om samen een tientje van de rozenkrans te bidden gevolgd met het zingen van enkele Marialiederen uit de Bedevaartbundel. Vooral dat laatste kwam mij goed van pas tijdens de vieringen in Kevelaer: alles kon ik meezingen. Van ons gezelschap waren er vijf mensen die een rol hadden op het altaar of tijdens de processie. Hierdoor was het onbekende voor mij vele malen kleiner en de betrokkenheid bij de vieringen veel groter.

Wel een strak programma overigens deze dagen: veel tijd voor mijn leesboek heb ik niet gehad. Ook omdat de avonden met deze groep enorm gezellig waren: samen eten, drinken, bijkletsen en zingen!!

Op vrijdag na het Slotlof vertrokken wij naar onze overnachtingsplek; dit keer een prachtig zeeverkennevlot: De Ark in Niftrik.

Zaterdag wederom op de fiets naar Cothen waar we om 12.30 uur arriveerden en de koster de koffie klaar had. Goed om zo samen de bedevaart te ervaren. Dertien verschillende mensen met na vier dagen een mooie gezamenlijke ervaring rijker. Die 218 kilometers gingen 'bijna' vanzelf.

Een hernieuwde ontmoeting met de groep staat op de kalender: het Marialof op zondag 2 oktober in Mijdrecht.

*Angela de Rooij, deelnemer fietsbedevaart.
Parochie Licht van Christus, Vleuten/De Meern*



Vieringenrooster 11 september t/m 9 oktober 2022

11 sept.		24e zondag d/h jaar
Houten	zo 09:30	Kidskerk met pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoор
't Goy	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Dameskoор
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	diaken V. van der Helm m.m.v. Koor Face to Face
17 sept. - 18 sept.		25e zondag d/h jaar
Houten	za 19:00	Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. Cantilene
Schalkwijk	za 19:00	diaken V. van der Helm
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep
	zo 19:00	Taizeviering met m.m.v. Capella Taize
Cothen	zo 09:30	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
25 sept.		26e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. St. Caeciliakoор
't Goy	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Bunnik	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Laudate
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pastor M. Los
Cothen	zo 09:30	Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. Dameskoор
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
01 okt. - 02 okt.		27e zondag d/h jaar
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastor P. van der Ven m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Cantilene
Schalkwijk	zo 09:30	pastor M. Los
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Herenkoор
08 okt.		28e zondag d/h jaar
Houten	za 17:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Gelegenheidskoор
09 okt.		Parochieviering
Wijk bij Duurstede	zo 10:00	Pastoraal team

Rood = Eucharistieviering **Blauw** = Woord- en Communieviering, **Zwart** = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Vieringenrooster 16 oktober t/m 23 oktober 2022

16 okt.		29e zondag d/h jaar
Houten	zo 09:30	Kidskerk met pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	zo 11:00	pastor M. Los m.m.v. Schola cantorum
't Goy	zo 09:30	pastor M. Los
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	werkgroep
	zo 11:00	werkgroep
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoor
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
23 okt.		30e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caeciliakoor
Schalkwijk	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Bunnik	zo 09:30	werkgroep
Odijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep
Cothen	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Herenkoor
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koor Face to Face

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.

Kerkbalans

De kerkbalans is een gezamenlijke actie van alle kerken in Nederland. In januari is de grote actie met veel publiciteit aangekondigd.

Met behulp van veel vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschappen hebben wij u benaderd voor een toezegging. Misschien heeft u de bijdrage al betaald, dank daarvoor.

Misschien is het u ontschoten, daarom willen we u graag herinneren aan de actie kerkbalans.

Een kerk is ook een plaats waar mensen samenkomen, waar we omzien naar elkaar. En vanwaar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis! Van grote waarde! Hoe is de kerk voor u/jouw van waarde? Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Wat hoop je dat onze parochie over tien jaar voor jou betekent? Of over dertig jaar? Met de kerkbalans vragen we u om te investeren in een levende kerk, zodat we van blijvende betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. De bedragen kunt in de aangifte

Inkomstenbelasting als giftenaftrek meenemen. Mocht u vragen hebben kunt u uiteraard contact opnemen met de penningmeester van de lokale geloofsgemeenschap.

Lilian Vernooij, penningmeester



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**





Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl (don. 10-12u)

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.



Meditatief samenzijn

Van oktober tot en met december, elke eerste donderdag van de maand even een momentje voor jezelf, tot rust komen in de kerk, luisteren naar een bijbeltekst, in stilte overdenken, samenzijn met een kopje koffie of thee?

Moment van bezinning

Je bent welkom om mee te doen op:

6 oktober, 3 november en 1 december.

We beginnen om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur).

Rian v. Kleef, Yvonne Janssen, Lilian Weijman

Een kwartiertje stille muziek vóór de viering: de Cothener Prelude

Wie is er niet op zoek naar rust en verstillings, en wie houdt er niet van prachtige muziek? We hebben geweldige instrumenten in onze R.K. Petrus en Pauluskerk. Een magistraal groot orgel boven, een super koororgel beneden, een professionele vleugel, en dan ook nog het bevolgen kerkkoor van Hans de Brouwer. Kansen te over, mogelijkheden plenty. Laten we ze nog meer benutten dan we al doen. Laten we ze inzetten voor muzikale verstillings, elke week een kwartiertje.

Een half uur vóór de wekelijkse viering beginnen we. Dan wordt er op het grote orgel stille muziek gespeeld. Of op het kleine orgel. Of op beide orgels. Of beide orgels samen met de vleugel. Of het koor zingt prachtige rustgevend, meditatieve muziek. Er kan zoveel, we zullen steeds zoeken naar nieuwe combinaties, met thema's werken, aansluiten bij de Mariamaand bijvoorbeeld, maar altijd met hetzelfde doel: een kwartiertje muzikale verstillings in onze mooie Petrus en Pauluskerk.

Het groot orgel (Koch, 1899) werd in 2012 geplaatst. Het heeft: 2 klavieren, 1 pedaal, 25 stemmen (1476 orgelpijpen) en een aantal speelhulpen, o.m. een zwelkast. Het koororgel (Verschueren, 1966) werd in 2021 verkregen. Het staat in het transept en is echt slim gebouwd. Het heeft: 2 klavieren, 1 pedaal, 18 stemmen en 240 pijpen, maar het klinkt alsof het er bijna 1000 heeft. De hoogglanzende Caraiman-vleugel uit Boekarest, heeft een opmerkelijke klank en is een geschenk van een parochiaan. Ook de twee orgels zijn aangekocht met hulp en financiële steun van parochianen.

Alle instrumenten in de kerk, plus het gemengd koor van Hans de Brouwer, worden dus wekelijks ingezet voor de Cothener Prelude, zo hebben we dit nieuwe initiatief genoemd, voor 15 minuten stille muziek in de Sint-Petrus en Pauluskerk.

Ze beginnen een half uur voorafgaand aan de viering. Kom vooral.

Rian van Kleef & Gerard Goossens

Programma Cothener Prelude

Datum	Tijd	Programma	Instrument
11 september	09.00	Muziek van Plum	Groot orgel
18 september	10.30	Latijnse Preludia	Vleugel
25 september	09.00	Muziek van Flor Peeters	Groot orgel
02 oktober	09.00	Marialieder	Herenkoor
16 oktober	10.30	Marialieder	Dameskoor



Familieberichten

Op 3 juli is gedoopt: Noud Petrus Martinus Oosterom, zoon van Martijn Oostrom & Kim Hofman



O.L.V. ten Hemelopneming
 Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
 Pastoraat: 030-6011239



Zondag 11 september: 150-jarig jubileum O.L.V. ten Hemelopneming 't Goy

In 1870 werd de eerste steen gelegd van onze kerk O.L.V. ten Hemelopneming in 't Goy, en in 1871 vond de kerkwijding plaats. Vanwege corona konden wij het 150-jarig jubileum daarvan niet vieren, maar dat gaan we dit jaar ruimschoots inhalen, en wel op zondag 11 september.

We beginnen de dag met een feestelijke Eucharistieviering uit dankbaarheid om 9.30 uur, voorgedaan door Pastoor Hogenelst en Diaken Henk Schoot en met medewerking van ons eigen St Caeciliakoor en enkele projectkoorzangers en -zangeressen.

Vervolgens zetten we de festiviteiten voort in Dorpshuis De Ploeg. Daar kunt u een selectie

van de ingezamelde foto's zien en zal onze oud-dorpsgenoot Herman de Korte ons vertellen over de geschiedenis van het dorp 't Goy, de bewoners en hun parochie. We sluiten de dag af om ongeveer 14.00 uur.

Voor de kinderen is er op vrijdag 9 september om 19.00 uur een filmavond in De Ploeg.

Beste medeparochianen,
 Elke dinsdag in oktober hopen wij samen de Rozenkrans te bidden in de Goyse Kerk om 19.00 uur.

Overal vraagt Maria om haar gebed de Rozenkrans te bidden. Zo kunnen wij

Moeder Maria helpen het kwaad in de wereld te overwinnen.

Hartelijk welkom om mee te bidden in oktober, de Rozenkransmaand.

J. Uijttewaal



Agenda

9 September: 19.00 uur Filmavond in De Ploeg

11 September: 9.30 uur Eucharistieviering tgv 150-jarig bestaan, met aansluitend feest in de Ploeg

Alle dinsdagen in oktober: Rozenkrans om 19.00 uur

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 27

Familieberichten

Overleden

16 augustus 2022: Geertruida Hendrika Maria Theresia (Truus) Roël-van Bakel. Zij werd geboren op 29 juni 1937 en woonde in verzorgingshuis Rehoboth in Driebergen



Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: Bert Staal, bert.pastoraatsgroep@hotmail.com en Vera Boonen, vera.pastoraatsgroep@hotmail.com

of 06-20254187. Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.

Officiële onthulling van het naambordje: 'Pastoor Gerard Claassensplein'

Vrijdag 2 september om 14.00 uur was het dan eindelijk zover: de officiële onthulling van het naambordje: 'Pastoor Gerard Claassensplein'. (Het gedeelte van het kerkplein naast de H. Nicolaaskerk).

Bert Staal, de initiatiefnemer samen met dominee Kees Visser, opende de bijeenkomst en gaf vervolgens het woord aan onze burgemeester, Ruud van Bennekom.

Daarna speelde onze pianiste Irina Boronjenkova, op prachtige wijze 'Farewell to the Homeland' Michal Oginski (Polen) Polonaise in a mineur 1794.

Na een mooie inleiding onthulde de burgemeester samen met de 101 jarige zus van Gerard, Co Thijssen-Claassens het naambordje onder luid applaus van de toegestroomde menigte.

Vervolgens, na een heldere speech, zegende pastoor Fred Hogenelst het naambordje en het plein en gaf daarmee het geheel een pastoraal tintje.

Nadat Bert Staal vertelde over de tijd dat Gerard nog onze pastoor was, zongen we ter afsluiting met z'n allen 'ons Nicolaaslied' begeleid door Irina op de piano en ondersteund door koorzangers van Vox Odicensis en Multiple Voice.

Tot slot was er tijd voor koffie en gebak in de dagkerk en kon men kijken naar flitsen van de net gewijde pater Gerard Claassens in Cuijk, uit 1957.

Hartelijk dank aan een ieder die zich op enigerlei wijze voor het slagen van deze bijzondere bijeenkomst heeft ingezet.



foto's Charles Verwimp



Eten met dorpsgenoten



Het Eten met Dorpsgenoten zal weer plaatsvinden op maandag 24 oktober in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangen-maaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd.

U kunt zich aanmelden op woensdag 19 oktober tussen 17.00 en 18.00 uur via tel. nr. 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De volgende keer is gepland op maandag ??????

Ontmoeten met dorpsgenoten

De volgende Ontmoetingsmiddag met dorpsgenoten zal zijn op zondag ?? van 14.30 tot 17.00 uur in het zaaltje bij de H. Nicolaaskerk. met als thema??? en is er tijd voor gezellig bijpraten en samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.



Plechtige plaatsing Nicolaasrelik in Odijk

Zondag 4 december zal in een plechtige Eucharistieviering een relik (een stukje rib) van de heilige Nicolaas geplaatst worden in de Nicolaaskerk van Odijk.

De relik krijgt een plaats nabij de grote Nicolaasicoon in de kerk. De viering wordt geleid door de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht Mgr. H. Woorts. Medewerking verlenen de twee Odijkse koren Multiple Voice en Vox Odicensis. De Viering begint om 11.00 uur.

st. Nicolaasrelik in het jaar 1087 naar Egmond, via Haarlem weer naar Egmond, in 2021 naar Amsterdam en in 2022 naar Odijk

Al sinds het jaar 1087 heeft de Abdij van Egmond relieken van St. Nicolaas in haar reliekschat. In dat jaar werden de relieken van St Nicolaas vanuit Kyra overgebracht naar Bari in Italië. In dat zelfde jaar werden vier grotere relieken overgebracht naar Egmond. In het najaar van 1087 werd er in de abdijkerk een altaar gewijd ter ere van de Heilige Nicolaas waar deze relieken een plaats hadden in een zilveren reliekschrijn. Hier hebben de relieken gerust tot de onlusten bij de reformatie. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd het de katholieken weer toegestaan om openlijk hun eredienst te belijden. In 1950, bij het herstel van het Egmondse klooster dat sinds 1935 weer bestond in haar oude rechten als Abdij, werden de relieken in een plechtige ceremonie weer overgedragen aan de Abdijgemeenschap. Zo kwamen ook de vier relieken van de Heilige Nicolaas terug in Egmond.

Van deze relieken is met goedvinden van de Abt in december 2021 een deel daarvan aan de Nicolaasparochie van Amsterdam gegeven als geschenk bij gelegenheid van het 750-jarig feest van hun stadspatroon. Daarop kwam de Pastoraatsgroep Odijk op het idee: 'Kan ook onze Nicolaaskerk een (deeltje) van een Nicolaasrelik uit Egmond krijgen? Reeds snel ná de verzoekbrief naar de Abdij van Egmond kwam een positief antwoord van vader-abt Thijsketelaars / broeder Adelbert.



In et Bunnikse gemeentewapen Bunnik staat In het 2e kwartier de H. Nicolaas in een scheepje met drie kinderen.

Sint Nicolaas

Kijkend naar de populariteit van Nicolaas, blijkt dat deze heilige ná Jezus en Maria de meest vereerde heilige is van het christendom. Nicolaas, sterke verdediger van het geloof tevens een vrome man met vele verhalen (legenden) over naastenliefde, barmhartigheid, gerechtigheid, moed en

vergevingsgezindheid; met recht een heilige. Op 6 december in het jaar ca. 340 is deze heilige gestorven. Deze relik is dus bijna 1700 jaar oud. Zijn gebeente ging grotendeels naar het Italiaanse Bari, waar speciaal voor hem een basiliek werd gebouwd. Al snel kreeg de Nicolaasverering in Europa een sterke impuls en gingen pelgrims naar Bari.

Bert Staal

Bij de oprichting van ons Odijkse kerkgebouw in 1963/1964 heeft kardinaal Alfrink, op basis van de toen bekende gegevens bij het stichtingsbestuur het besluit genomen het nieuwe kerkgebouw toe te wijden aan de H. Nicolaas. Deze heilige was eerder patroon van Odijk. In het gemeentewapen staat de H. Nicolaas. Bijzonder is dat de eerste pastoor van deze kerk Huub Bary werd, bijna de naam van het pelgrims-oord Bari in Italië.

Kidskerk

Inmiddels voor het 6de jaar op rij, gaan wij ook dit jaar weer verder met de kidskerk!

Een initiatief voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook? Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt! En je hoeft je niet op te geven hoor!

Dit schooljaar '22/'23 staan de volgende "Kidskerken" gepland:

2022: 6 nov. en 4 dec. (let op! 11.00 uur).

2023: 22 jan., 12 mrt., 2 april (Palmvasen), 14 mei en 25 juni.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk



Familieberichten

Overleden



Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Vastenactie 2022 - Nagekomen bericht

Een tijdje geleden belde Joris Sturkenboom, de penningmeester van de SooS CasaFina, naar iemand van de locatieraad. Hij had een mooi bericht. De SooS had weer een themafeest rondom de Vastenactie kunnen organiseren. Dit was al twee jaar door de corona niet meer gebeurd. De opbrengst van het feest € 750,00 zou ten goede komen aan de Vastenactie, zoals gebruikelijk. Hartelijk dank voor dit mooie bedrag en het vasthouden aan tradities!



Inzameling Huize Agnes

Het diaconale weekend van 20-21 juni 2022 stond in het teken van de ondersteuning van Huize Agnes. Al met al heeft dit tot een mooie opbrengst geleid. De collecte in Schalkwijk bracht € 199,- op en is door de plaatselijke PCI (Caritas) verdubbeld. Op 18 juli hebben we alle ingezamelde verzorgingsproducten van de acht geloofsgemeenschappen naar een woonlocatie van Huize Agnes gebracht. Als parochie hebben we een auto vol producten ingezameld, waar ze heel bij mee zijn. Namens huize Agnes: bedankt voor uw bijdrage.

Acoliet(en)nieuws



'Acolieten?'; zult u zich misschien afvragen, 'hebben we die (nog)?'

Ja zeker! Een acoliet is de meer ervaren variant van de misdienaar.

In het afgelopen half jaar hadden we, naast een misdienaar, ook één acoliet.

Dat was Anouk Sturkenboom.

Anouk is vanaf haar Eerste Heilige Communie, als 6-jarige, misdienaar geweest en later doorgeschoven naar acoliet. Nu, 12 jaar later, gaat Anouk stoppen. En dat snappen we helemaal! Anouk, heel erg bedankt voor al je inzet in de afgelopen jaren. Ook hoe je de afgelopen jaren de misdienaars op sleeptouw hebt genomen.

Want dat heeft er wel aan bijgedragen dat we nog steeds één enthousiasteling over hebben: Roxsanne Schunck. Stoer hoor, Roxsanne, dat je (ondanks dat je nog maar de enige bent), tóch

nog even door wilt gaan met het ondersteunen bij Eucharistievieringen!

Doordat Roxsanne inmiddels ook al veel ervaring heeft, is zij van misdienaar nu doorgeschoven naar acoliet.

Misdienaars hebben we dan wel niet meer, maar met een goede acoliet zijn we ook al heel blij!

Open Monumentendag 2022

Regelmatig krijg ik de vraag wanneer de kerk open is om te bezichtigen.

Meestal zeg ik dan dat de kerk op zondag open is tijdens de twee wekelijkse viering.

Ik krijg dan een meewarige blik toegeworpen.

Zoiets van: "Dat bedoel ik niet". Van de andere kant is het natuurlijk zonde, dat al het moois aan beelden, schilderijen en verhalen achter de kerkdeuren verborgen blijft.

Zo ook bijvoorbeeld het beeldje van Maria van Schalkwijk.

Een beeldje uit de veertiende eeuw dat, na vele omzwervingen, een mooie plaats heeft gekregen in onze kerk.

U bent van harte welkom op zondag 11 september van 13.00 tot 17.00 uur. Als er genoeg klimmers zijn, zal ook de toren beklommen worden. Na inspanning een prachtig zicht op 50 meter hoog.

Co Baas



Foto: Michel van den Broek



Vrijdagavond 7 oktober - Film in het Lucashuis

Vorig jaar stond de film **The Two Popes** (de twee pausen) al op het programma, maar kon toen niet doorgaan. Op vrijdagavond 7 oktober a.s. hopen we dat dit wel het geval is. Van harte welkom om 18.45 uur voor een kopje koffie, de film begint om 19.00 uur. Meer informatie over de film vindt u in de nieuwsbrief.

Uitnodiging locatievergadering op zondag 23 oktober om 10.30 uur

Het is alweer enkele jaren geleden, dat we u hebben kunnen bijpraten over het wel en wee in onze parochie en geloofsgemeenschap. Er is in die tijd heel veel gebeurd. We hebben twee avonden georganiseerd, waarin we met u gesproken hebben over de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap tot steunpunt van de parochie.

Inmiddels is het duidelijk geworden dat er toch wat meer mogelijkheden komen voor onze geloofsgemeenschap. Op 23 oktober informeren wij u daar verder over. Op de agenda van deze dag zullen ook de gebruikelijke onderwerpen de revue passeren, zoals pastoraatsgroep, liturgie, financiën en beheer. We willen de ochtend afsluiten met een gezamenlijke lunch.

Graag hopen wij u te ontmoeten op 23 oktober 2022 in het Lucashuis.

Namens het locatiebestuur, *Arie van Rooijen*



Kerkschatten, het verhaal achter.....



Foto: Annie Miltenburg

Veel mensen kennen de tekst nog wel: Antonius, Antonius beste vriend, maak dat ik mijn.....terugvind. De heilige Antonius van Padua kun je aanroepen als je iets kwijt bent, en wie weet, helpt hij dan bij je zoektocht.

Antonius werd in 1195 als Fernando Martins de Bulhões geboren in Lissabon als lid van een rijke, adellijke familie. Hij stierf op 36-jarige leeftijd en heeft een kort maar intensief leven geleid. Op jonge leeftijd trad hij toe tot een religieuze orde en hij besloot naar Marokko te gaan om de Moren te bekeren. Vanwege ziekte keerde hij snel en teleurgesteld terug naar Europa en vestigde zich in Padua, Noord-Italië. Tot ieders verbazing bleek hij een enorm talent voor prediken te hebben. Hij ging naar vele plaatsen in Europa om het woord van God te verkondigen.

Toch was hij niet altijd blij met de reactie van de toehoorders. Eens was hij zo teleurgesteld in de vlakke houding van de gelovigen van Rimini, dat hij besloot naar de zee te gaan om dan maar voor de vissen te preken. En met succes! Volgens de legende kwamen de vissen van alle kanten aanzwemmen en zwaaiden instemmend met hun staarten. Over de reden waarom je Antonius moet aanroepen bij vermiste voorwerpen, zijn verschillende verhalen te lezen. Een ervan vertelt dat hij een kostbaar psalmenboek was kwijtgeraakt. Antonius bad vurig.

Niet lang daarna kwam de persoon die het boek had ontvreemd, vol wroeging naar hem toe om het terug te brengen.

In onze kerk staat het beeld van de Heilige Antonius van Padua achterin de kerk bij de Mariakapel. Hij wordt afgebeeld in een Franciscaner pij, met een kind op de arm, omdat het kind Jezus aan hem verschenen zou zijn. Het kind zit op een boek wat staat voor het diepe geloof van Antonius. De lelietak in zijn hand staat voor zijn zuiverheid.

Conny Middelweerd en Co Baas

Bron: P. Heijmink – Liesert
(1995) *De kathedraal van het Sticht*
<https://www.heiligen.net/heiligen>

Familieberichten

Overleden

Jannie Gruters-Sneepels.
Zij overleed op 17 juni in de leeftijd van 73 jaar.

Corrie van Bennekom-Scholman.
Zij overleed op 14 juli in de leeftijd van 96 jaar.

Riet Sturkenboom-Uiterwaal.
Zij overleed op 16 juli in de leeftijd 86 jaar.

Gerda van der Velden-Veld.
Zij overleed op 31 juli in de leeftijd 83 jaar.

Gerda de Bruin-van Vliet.
Zij overleed op 8 augustus in de leeftijd van 95 jaar.

O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u)



Het belang van het kerkgebouw

Binnen stappen in een kerkgebouw is binnen stappen in de traditie. Het kruis, het tabernakel, de beelden, de kaarsen; zij proberen het mysterie een naam te geven. Dat is de verstandelijke benadering van de kerk.

Het eerste dat je ervaart als je het kerkgebouw binnengaat is de ruimte: het samengaan van licht en materie. Daarmee wordt een beroep gedaan op je zintuigen. Het gaat om de sfeer, de lichtinval. Soms hangt er nog de geur van wierook wat het gevoel van mysterie verhoogt.

Een beroep op je zintuigen

De vorm en de grootte van het gebouw, gecombineerd met de feitelijke waarnemingen en de zintuigen die binnen geprikkeld worden zijn allesbepalend in het concrete kerkelijke leven. Het bepaalt in praktische zin de mogelijkheden van de gemeenschap, maar tegelijkertijd bepaalt het ook de aller-

eerste en opeenvolgende ervaringen van de persoon die het gebouw binnenstapt.

Je kunt het kerkgebouw op verschillende manieren benaderen: als onverschillige buitenstaander, als geïnteresseerde bezoeker, als passieve gelovige of als een gelovige die actief en betrokken meeviert met de liturgische gemeenschap. Maar zelfs de onverschillige buitenstaander die ons kerkgebouw bezoekt, ervaart iets van de mystiek als hij/zij de ruimte betreedt.

Dikwijls krijgen we de opmerking: wat jammer dat we niet verder kunnen kijken dan de Mariakapel. Je voelt gewoon de mysterie van de ruimte achter het hek en daar is men nieuwsgierig naar.

Instappen in het mysterie

Binnengaan in een kerkrimte is instappen in het mysterie om er deel aan te hebben.



Voor veel gelovigen is de meer passieve participatie prima, anderen gaan verder in hun zoektocht naar antwoorden binnen dit mysterie. Het is allemaal prima. Dit gebouw is voor ons allemaal zolang we er met de juiste intenties, respect en eerbied mee omgaan.

Blijvend baken van hoop

Het gebouw is een onmisbare schakel tussen de wereld buiten en de wereld binnen en zeker in een dorp waar de basisbehoeften langzaam weg lijken te vallen is het kerkgebouw een blijvend baken van hoop.

Loes van der Horst

Inhoud van dit artikel is deels ontleend aan: *Vieren*, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit.

Nieuw onderdak gevonden

Zo ontevreden als ik was over mijn plek in weer en wind, zo tevreden ben ik nu. Ik sta vanaf half augustus weer lekker onder het afdak in de tuin van de pastorie. Voordat dat ging gebeuren ben ik eerst nog even deskundig onder handen genomen.

Even wat opgeschuurd en weer voorzien van een fijne, dikke laag tuinmeubelolie. Dat voelde zó goed. Dank aan de mannen die zich mijn lot hebben aangetrokken, mij zo goed verzorgd én daarna op mijn mooie vertrouwde plekje teruggezet hebben.

De oude stationsbank



Het vervangen van de koorbanken voor stoelen heeft een mooi vervolg gekregen. Is het u opgevallen? Er zijn koorleden teruggekomen en er is een nieuw koorlid bijgekomen. Dat is best een leuke ontwikkeling. Want waar René (u weet toch wie ik bedoel? onze organist!) eerder de vader mocht begeleiden is het nu aan de dochter om zijn aanwijzingen op te volgen. Mooi hè? Zo vader, zo dochter...

Inmiddels is het nieuwe seizoen van start gegaan en dat stelt al onze vrijwilligers voor de vraag: wat gaat het nieuwe seizoen ons brengen? Zo staande op onze sokkel wachten wij de ontwikkelingen rustig af. Wij genieten van en gedijen bij de sfeer in dit gebouw (die voor ons zo voedend is). Doordat wij hier al zo lang mogen staan en alle vieringen mee mogen maken, voelen wij ons nauw verbonden met het mysterie van het geloof. Het vraagt best wat tijd om in te groeien in het geloof, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die wij maar moeilijk kunnen bevatten en die we maar mondjesmaat in ons opnemen. Het bijwonen van al die mooie vieringen heeft ons geholpen om onze ziel open te stellen voor God en dat is iets wat ik u ook zo gun. Je wordt er een rijker mens van. Nu hoor ik u al zeggen: 'jullie hebben alle tijd van de wereld' en dat is helemaal waar. Maar weet u: ook wij zijn jong geweest en hadden een druk leven. Altijd hebben we wat tijd vrijgemaakt om ons te verbinden met God, om even de tijd te nemen voor wat jullie nu zo mooi 'reflectie' noemen.

Ik hoor dat het binnenkort monumentendag is en dat de deuren van de kerk dan weer helemaal opengaan. Ik zou zeggen: kom binnen. Probeer te ervaren wat wij hier ervaren en heb het er eens over.

Gewoon doen!

Isidorus

Open Monumentendag

Ook dit jaar is onze kerk (een gemeentelijk monument) in het weekend van de landelijke openmonumentendag weer open voor iedereen en wel op zondag 11 september. Het thema is dit jaar duurzaamheid, een thema dat ook onze geloofsgemeenschap al jaren bezighoudt.



De deuren van de kerk zijn open van 12.00 - 17.00 uur. Ook op het kerkplein zullen wat activiteiten zijn. Aan het programma voor die middag wordt nog gewerkt. Houd u de website in de gaten. Er zal in ieder geval een muzikaal optreden met gitaar en zang zijn en er wordt gezorgd voor een drankje en een hapje.

Wij hopen op mooi weer, zodat we weer veel wandelaars en fietsers kunnen verwelkomen!



Taizéviering

Op 18 september (19.00 uur) bent u weer welkom voor een moment van rust en muziek in de sfeer van Taizé.



Als verloren schapen mogen wij altijd bij de herder terugkeren. Hij zal ons blijven zoeken. Het enige dat wij hoeven te doen is ons durven te laten leiden. Je hoeft niet gelovig te zijn om mystiek te ervaren...

Wijsheden

"Ik ben maar water", zei de regendruppel.

"Je schittert", zei de zon.

Bron: pinterest

Nieuw onderdak gezocht

Laten we beginnen met onszelf even aan u voor te stellen Wij zijn 'die drie kerkbanken' waar Isidorus in het vorige nummer over sprak.

Op bijgaande foto kunt u een van ons bewonderen (ca. 3 meter breed) Wij zijn dringend op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat we inmiddels gemerkt hebben dat we op onze huidige plek behoorlijk in de weg staan.

Ik kan u verzekeren dat is geen fijn gevoel na zoveel jaar trouwe dienst.

Heeft u een mooi plekje én heeft u wat geld voor ons over dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, werkhoven@pj23.nl.

Wij kunnen bijna niet wachten...

Drie oude kerkbanken



De kerkdeur

Heb je er wel eens over nagedacht, wat er gebeurt als je door een kerkdeur naar binnen gaat? Heb je weleens aan den lijve ondervonden, dat deze deur een verbinding is van twee werelden?

Aan de ene kant van de deur ligt het rumoerige, dagelijkse leven van werken en zakendoen.

Het leven met zijn zorg en zijn gezelligheid, het leven waarvan wij genieten met zoveel goeds en ook met zoveel kwaads, narigheid, leugen, bedrog en achterdocht.

Aan de andere kant, de ruimte waar wij, met al onze onrust en onze zorgen, tot rust kunnen komen. In die ruimte is het licht anders.

Het wordt getemperd door gebrandschilderde ramen, door de sfeer van beschouwing en gebed, van dieper en anders zien.

Die ruimte is indrukwekkend door haar sterke muren, de oprijzende pilaren en de hoge gewelven.

We zijn in het huis van God, waar alles wijst naar zijn goedheid, naar zijn barmhartige liefde. Dat is ook de ervaring van vele toevallige bezoekers en toeristen. Het moge de ervaring zijn van elke kerkganger, die door de kerkdeur naar binnengaat.

bron: Romano Guardini



Familieberichten

Overleden

Lavinia Ingrid Booyens

* Johannesburg, 12 mei 1963

† Utrecht, 22 augustus 2022

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>

Misintenties: Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv GG de Doper.

Kerkbijdrage of giften:: Rabobank NL65 RABO 0158 7059 20 tnv GG de Doper



Zijn wij niet bij de tijd?

U zult het beslist al gemerkt hebben, of van iemand gehoord hebben. Onze klok staat weer stil. In het voorjaar was dit ook het geval en toen bleek er een motortje defect te zijn. Zo'n uurwerk bevat allerlei specialistische onderdelen, dus het was wel zoeken om een nieuw motortje te vinden. Het is een klein electromotortje en eigenlijk is het een beetje onvoorstelbaar dat dit in staat is om dat grote uurwerk aan te drijven. Uiteindelijk hebben we er een gevonden bij een leverancier in Frankrijk en is het naar ons toegestuurd. De montage was ook nog even een klusje en toen liep de klok weer. Alleen, hij liep te langzaam. Nu loopt de tijd in de katholieke kerk altijd trager dan in de rest van de wereld, maar zo overduidelijk hoeven

we dit niet te laten zien. We hebben de klok dus maar weer stilgezet en zijn nu in afwachting van een specialist die ons verder kan helpen. We komen weer een keer bij de tijd!

Johannes overdenkt...

Had u het ook zo warm de afgelopen tijd? Mijn kerk is groot, heeft dikke muren en kan het lang lekker koel houden, maar langzaam kwam de warmte van buiten toch naar binnen. Ik kon er niets anders op verzinnen dan heel stil te blijven staan, dan had ik er de minste last van. Nu hoefde ik al niet veel te doen, het was vakantieperiode en we hadden maar eens in de 2 weken een viering. Voor veel mensen een periode van bijtanken, maar ik vond het toch wel erg stil, 2 weken lang geen mensen in de kerk, geen prachtige koorzang, geen mooie woorden ter overweging, geen gebeden. Des te meer kon ik genieten van de vieringen die er wel waren. Hulde aan de mensen die dat verzorgden!

Langzaam is het kerkelijke leven weer op gang gekomen en het begint weer te bruisen. De voorbereidingen voor de vrijwilligersdag zijn volop bezig en ik heb er echt zin in. Op een dag was de kerk echter wel helemaal vol en dat was niet omdat het feest was. We moesten afscheid nemen van Arnold Vernooij, een trouwe hulp in onze kerk, die stil en onopvallend veel activiteiten voor zijn rekening nam. Mooi dat zoveel mensen afscheid van hem kwamen nemen. Ook mooi dat hij met een afscheidslied van het Shantykoor uitgeleide werd gedaan. Ik zal hem missen.

In oktober vindt de jaarlijkse parochieviering plaats in onze kerk. Dan zien we het hele pastorale team voorgaan en komen mensen uit de hele parochie naar onze kerk. Dat zal een mooi feest worden, samen vieren en samen een mooie toekomst in!



Arnold

Vernooij



1938 - 2022

Arnold Vernooij, een stille kracht....

U kende hem vast wel, Arnold Vernooij, een altijd lachende man voor wie niets te veel was. Vaak was hij op de achtergrond bezig om van alles te regelen. Niet alleen voor onze kerk, onze gemeenschap, maar ook voor andere belangrijke instanties in onze stad, zoals de Oranjevereniging en het Shantykoor. Elke dinsdag was hij op het kerkhof aan de Steenstraat te vinden om daar, samen met de andere vrijwilligers, het kerkhof te onderhouden. Bij rouw- en trouwdiensten was hij altijd paraat en ook allerzielen bouwde voor een groot deel op Arnold.

Wij zullen hem missen, maar zijn vrouw Dinie en zijn kinderen zullen hem nog meer missen. We zijn in gedachten bij hen.

Arnold, hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan. We zullen je blijvend herinneren.

Communie thuis? Ja, dan kan!

Parochianen die om welke reden dan ook moeilijk in staat zijn de vieringen in de kerk bij te wonen wordt de gelegenheid geboden om thuis de communie te ontvangen. Voor het ontvangen van de communie thuis kunt u contact opnemen met de pastoraatsgroep (Annemieke Bosman, 0343-432763).

Leden van de bezoekerwerkgroep komen de heilige communie thuisbrengen. Met een korte viering (meestal de lezingen en gebeden van het komende weekend) sluit u zo aan bij de viering van de eucharistie die in onze gemeenschap heeft plaats gevonden en blijft u ook zo deel uitmaken van die gemeenschap. Schroom niet, ze doen het graag voor u!

Werkt u graag in een grote tuin?....

We zoeken nog een paar aanpakkers die mee willen helpen op ons mooie kerkhof. Met een goepje vrijwilligers wordt op dinsdagochtend samen het kerkhof aan de Steenstraat onderhouden. Gras maaien, onkruid wieden, snoeien, klein onderhoud, kortom alles wat deze plaats zo mooi en rustig maakt. Wilt u meehelpen op dinsdagochtend? neem dan even contact op met René Soulier of met het secretariaat: 0343-571216.



Familieberichten

Overleden:

6 aug.: Arnold Vernooij

26 aug: Theo Kraan

"Al 17 jaar een vertrouwd gezicht in de regio"

Ineke van Bennekom

06 - 8366 9222 | www.inekehelpt.nl



Ineke helpt
uitvaartverzorging




OPTIEK VAN DE VECHT
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl



via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT OVER EEN PASSESND AFSCHIED · MAAR NIET WEEET WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR **LIESBETH VAN DER DONK** EN JE KRIJGT HAAR AAN TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT · LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343 · 574 · 636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL



Miltenburg
Uitvaartverzorging



Heeft u al nagedacht over uw uitvaart?

U neemt een leven lang beslissingen en staat daarbij misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart die recht doet aan het leven.



Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62
Voor directe hulp bij overlijden staan wij dag en nacht voor u klaar.

Vlierweg 1-B 3991 BA Houten www.miltenburguv.nl



De Klijn Uitvaartzorg
Vormgevers van persoonlijke uitvaarten

Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...
Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20 jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2901581



Kwaliteitsregister
Uitvaartverzorgers
Leo de Klijn



Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl

Meike Hettinga, pastoraal werker, m.hettinga@2parochies.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker, e.vandemoosdijk@2parochies.nl

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl



Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)
Lilian Vernooij (penningmeester)
Frans Bosman (lid)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via *parochiesecretariaat*,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :
NL 28 RABO 0155 614614
tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie www.pj23.nl of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwJ5w>



PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op www.pcipj23.nl of neem contact op via info@pcipj23.nl

Parochiesecretariaat

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten
info@pj23.nl
030-6378642

Noodtelefoon

Wilt u met spoed contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of andere nood?
Bel dan met **06-12948874**.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:
Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278



R.K. Parochie
Paus Johannes XXIII

Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr. 6 - 2022 Advent

Sluitingsdatum kopij: 27 september
Periode: 22 oktober - 9 december '22
Verschijningsdatum: 19 oktober

Nr. 7 - 2022 Kerst

Sluitingsdatum kopij: 15 november
Periode: 10 december - 17 februari '23
Verschijningsdatum: 7 december

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:
bunnik.parocheblad@pj23.nl,
cothen.parocheblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parocheblad@pj23.nl,
odijk.parocheblad@pj23.nl,
schalkwijk.parocheblad@pj23.nl,
werkhoven.parocheblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties

Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.



Uitnodiging parochieviering

H. Johannes de Doper
Kloosterleuterstraat 35
Wijk bij Duurstede

9 oktober 10.00 uur

Sporen van God

We gaan weer een nieuwe start maken met het kerkelijk seizoen. Het thema "Sporen van God" zal het komend jaar onze leidraad zijn. In dit blad leest en ziet u daar meer over.

Sporen van God zien we o.a. in belangrijke mensen uit onze traditie. We denken daarbij deze maand aan Franciscus van Assisi. Hij liet ons iets van God zien in zijn liefde voor de dieren en de schepping.

In de viering horen wij een van de verhalen die over hem geschreven zijn. De kinderen zullen in de **kinderwoorddienst** stilstaan bij dit verhaal en iets moois gaan maken.

Om **11.45 uur** is er gelegenheid om uw huisdier te laten zegenen. U heeft na de viering gelegenheid om hem/haar thuis op te halen.

Natuurlijk is er ook een kopje koffie/thee en een gezellig samenzijn.



Welkom allemaal