

# Open Venster

## Pinksteren

**In dit nummer:**

**Uitkomst synode  
Afscheid en welkom  
Wereldjongerendagen  
Diaconale zondag**



## Wandelen met Jezus



Toen ik nadacht over Hemelvaart, kwamen er twee gedachten bij me op. De eerste ging over vrouwen in Oekraïne. Hoe ze met hun kinderen of kleinkinderen hun land uittrokken. De mannen bleven achter om te vechten. De man bracht zijn vrouw en kinderen met de auto naar de grens. (Ik probeer me voor te stellen wat er door dat gezin heen gaat. De file aan de grens geeft nog even respijt. Dan volgt een emotioneel afscheid. Moeder en kinderen rijden langzaam door, zwaaien totdat vader allang uit beeld is. Hij zwaait ook en stapt in een gereedstaande bus.) Je voelt het groeien van de onzekerheid. Hoe het nu verder gaat ligt helemaal open. Je hoopt er het beste van. Ook al blijf je binnen je mogelijkheden intensief het contact zoeken, er is ook iets van loslaten. Je probeert ook je weg te vinden in de nieuwe situatie waar je in komt. Je moet op eigen kracht verder.

De tweede gedachte. Ook voor ouders komt het moment dat je je kind moet loslaten. Je hebt het zoveel meegegeven dat hij of zij met die schat verder kan. Natuurlijk maakt het fouten, doet hij of zij dingen op een andere manier. Dat is het leven. Zou zo iets ook gespeeld kunnen hebben tussen Jezus en zijn leerlingen? Ook hij had ze een 'opvoeding' gegeven. Jezus heeft ze geleerd naar de wereld te kijken zoals hij heeft gedaan. Vertrouw op God, zie om naar elkaar en laat zien dat liefde angst overwint. Jezus is dan wel uit hun leven verdwenen, maar hij heeft de leerlingen wel een opdracht gegeven om de manier van kijken van Jezus over te dragen aan anderen. En bij het uitvoeren van die opdracht is hij bij hen. Met Pinksteren hebben ze het begrepen. En wat voor de leerlingen geldt, geldt ook voor ons. En dat zien we bijvoorbeeld terug in hoe Oekraïners worden opgevangen in ons land, zelfs op de pastorie in Houten. We zien het in het vele vrijwilligerswerk en het bemoedigend klopje op de schouder. De Geest van Jezus leeft verder in ons.

*Ed van de Moosdijk, pastoraal werker*



## Agenda



### Mei

- 24 Rozenkransgebed, 't Goy, 19.00 uur
- 29 Reprise concert Nature, Werkhoven, 16.30 uur  
(zie [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl))
- 29 Zangmiddag; thema Maria, Cothen, 14.00 uur
- 31 Rozenkransgebed, 't Goy, 19.00 uur

### Juni

- 15 Meditatieve viering, Werkhoven, 19.00 uur



# Synodaal proces:

## Opbrengst enquête en gesprekken

Velen van u hebben zich afgelopen periode betrokken getoond bij het synodaal proces. Naast het invullen van de online enquête zijn er ook diverse groepsgesprekken geweest. De verslagen daarvan en de opbrengst van de enquête zijn samengevat in een verslag dat naar het bisdom is gestuurd. In de afbeelding ziet u de meest voorkomende trefwoorden.

Voor het verslag, zoals dat gestuurd is naar het bisdom, verwijzen we u naar onze website of scan de QR-code hiernaast.

Namens het pastoraal team,  
Lilian Weijman (pw)



## Nog een vrucht van de synode

Meer dan 2000 vrouwen hebben de online de synodevragenlijst van het netwerk Katholiek vrouwen ingevuld. Katholieke vrouwen zijn "wakker gekust door de Paus" zo verwoordde dominicanes Holkje van der Veer. Inmiddels hebben twee vrouwen een nieuw initiatief genomen.

Journaliste Celine Timmerman en theologe Laetitia van der Lans starten een maandelijkse podcast om de lastige, moeilijk, weerbarstige, thema's uit het dagelijks - en kerkelijk leven te bespreken.

Dit alles vanuit het perspectief van vrouwen. De thema's worden uit de taboesfeer gehaald en zijn als "knopen die ontward moeten worden". Celine en Laetitia noemen hun podcast De dolle Maria's.

Enerzijds is dat een knipoog naar de feministische Dolle Mina's van vroeger en anderzijds een knipoog naar de kerkelijke traditie, naar Maria, waar zij dol op zijn. Hun inspiratiebron is 'Maria, die de knopen ontward'. Immers alle knopen die door haar handen gaan, raken ontward.

Meer informatie vindt u op <https://dollemarias.nl>

Afbeelding: Maria die de knopen ontward

Door: Johann Georg Melchior Schmidtner

Verblijfplaats: Sint-Petruskerk aan de Perlach, Augsburg



## Dankwoord van pastor Adri Verweij

*"Adri Verweij kijkt met heel veel plezier en dankbaarheid terug op de prachtige viering van 27 maart j.l.*

*De vele lieve woorden, de volle kerk, de twee koren, een goed gevulde kerk, de envelopjes, bloemen, flessen en al die mensen van zoveel kanten. Echt iets om op verder te kunnen. Dank aan allen!"*



Adri's speech aan het eind van de viering luidde als volgt: Dit is een bijzondere dag: ik bedoel: wie maakt het mee aanwezig te kunnen zijn bij zijn eigen heiligverklaring? Wie is dat gegeven op zijn 78e als je – na een rijk leven – samen terug mag kijken op zoveel mooie jaren? Ik wel dus! Bedankt daarvoor.

Dit is een bijzondere dag, met zoveel mensen die allemaal op hun eigen manier een stukje van dat leven vertegenwoordigen.

Ik zie mensen uit Wijk, Cothen, Bunnik, Werkhoven, Houten, Schalkwijk, 't Goy en uit Odijk natuurlijk. Mensen van de grote parochie en van de PKN. Maar ook gasten uit Amersfoort, Arnhem, Zutphen, Utrecht. En waar al niet vandaan: Schoonhoven, Nieuwegein, Hall, Hummelo, Breda.. op het gevaar af dat ik nu mensen oversla. Want samen vertegenwoordigt u 52 jaar en meer waarin ik mensen mocht ontmoeten. Huwelijken, doop, uitvaarten en liturgie in het weekend. En vandaag mag ik er met u op terug kijken. Want er zijn grenzen.

Ja, het is bijzondere dag. Rond kerstmis vorig jaar besepte ik dat die grenzen voor mij eigenlijk al gepasseerd was. Een stem die het soms bijna begeeft en andere lichamelijk ongemak. Al snel kwam het voorstel dit moment te onderstrepen met de bijzondere viering van vandaag. Feestelijk bijna: zo blij was u dat ik eindelijk wel wilde stoppen. Want er zijn grenzen.

Aanvankelijk was er sprake van een afscheid. Later benoemd als dankviering. Die term heb ik graag over genomen.

Maar dan wel dank aan u voor al die jaren dat ik me u en met velen mocht optrekken in verschillende functies. En op verschillende plaatsen. Ik mag vandaag terug kijken op een mooi en rijk leven, dank zij u. Als ik terug kijk, vandaag, dan voel ik mij gedragen door velen. Wie kan dat zeggen na bijna 53 jaar: dat ik het over zou doen als ik opnieuw zou mogen kiezen. Dank dus, voor al die jaren.

Dank ook voor vandaag: Fred, parochiebestuur, Locatieraad van Odijk, collega Bertie, familie, vrienden en vriendinnen, koren, en u allen die hoe dan ook door de jaren heen en vandaag hebt mee gewerkt om die jaren kostbaar en goed te maken.

Het blijft een bijzondere dag. En hoe nu verder. Ik hoop en wens en vertrouw dat er ook na vandaag zinvol en goed leven is. Of zoals een kind het zei, op zijn eigen manier een dezer dagen. Een einde is ook altijd een nieuw begin. Want als je naar het einde van de wereld loopt en je loopt nog verder, dan kom je weer hier uit..

Ik hoop nog jaren met u te mogen op lopen. In mijn eigen tempo! Dank, dank, dank daarvoor.





## Diaconaal weekeinde 18 en 19 juni

Huize Agnes te Utrecht



Dit jaar op Sacramentsdag zullen we in onze vieringen aandacht hebben voor Stichting Huize Agnes in Utrecht.

### Wie zijn zij

De Stichting Agnes van Leeuwenberch (Huize Agnes) biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en schrijnende omstandigheden verkeren.

### Wat doen zij

Bij Huize Agnes krijgen zij naast 'bed, bad en brood' ook (opvoedings-) ondersteuning en sociale en juridische begeleiding bij hun zoektocht naar een nieuw toekomstperspectief, in Nederland of daarbuiten.

### Veilige plek

Huize Agnes heeft drie woonhuizen in Utrecht. In deze huizen wonen alleen vrouwen en kinderen. Wanneer de vrouwen en kinderen binnenkomen hebben ze vooral behoefte aan een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen en zich geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplek voor de nacht. Het eerste doel is hen die veiligheid bieden. Zo ontstaat er rust en ruimte voor het verkennen van de individuele mogelijkheden van elke bewoner en kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt.

"I'm so happy!"; straalt Maria (33). Ze heeft net een maand haar verblijfsvergunning. Binnenkort kan ze haar kamer bij Huize Agnes verruilen voor haar eigen appartement. Ze woont er al vier jaar, samen met haar zoontje Steve (6),

### Begeleiding

Bij de start van de begeleiding krijgt iedere bewoonster een vaste begeleider. Samen brengen zij de individuele situatie van de bewoonster in kaart. Daarbij kijken we o.a. naar de fysieke en mentale gezondheid, de juridische situatie, het sociaal netwerk, dagbesteding, kinderen en opvoeding en woonvaardigheden. Op basis van deze inventarisatie wordt een persoonlijk een ontwikkelplan gemaakt, waarin afgesproken wordt wie welke stappen onderneemt.

### Wat doen wij

In onze parochie willen we bijdragen aan het welzijn van de vrouwen en kinderen. Daarom zal in het diaconaal weekeinde een collecte worden gehouden voor de stichting. Ook zamelen we goederen in die de vrouwen en kinderen hard nodig hebben. We vragen u om nieuw ondergoed voor vrouwen en kinderen te doneren alsook diverse verzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld doucheschuim, shampoo, gezichtscreme en tandpasta. Hoe de inzameling in uw geloofsgemeenschap geregeld wordt, kunt u lezen op de lokale pagina's.

*Namens Profiel Beraad Diaconie en de Parochiële Caritas Instelling, Lilian Weijman, pw*



Karina (35) woont sinds 2016 bij Huize Agnes. Met haar dochter van dertien deelt ze een klein kamertje, waar toch nog plek is voor een elektronische piano. Ze heeft er vooral rust gevonden.



### Pastor Los

*Sinds enige tijd is pastor Los werkzaam in onze parochie. Hieronder stelt hij zich nader aan ons voor.*

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Martin Los, 75 jaar. Sinds 1968 gehuwd met Nelleke, vader van 5 kinderen. Van 1975-1987 Gereformeerd predikant. In 1987 overgegaan naar de Rooms-katholieke Kerk. In 1991 priester gewijd door kardinaal Simonis met dispensatie van Paus Johannes Paulus vanwege de gehuwde staat. Sinds 1993 pastoor van de parochie O.L.V. ten Hemelopneming De Meern en vanaf 2004 tot 2021 van de parochie Licht van Christus Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern.

Ik woon in Leidsche Rijn-Centrum (gemeente Utrecht).

Ik ben op 7 december als pastoor met emeritaat gegaan vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Er is gelukkig een opvolger voor mij gevonden. Omdat ik mij fit voel en voldoende in staat en gemotiveerd om in deeltijd nog door te gaan met evangelie-verkondiging en sacramentsbediening, heb ik mij bereid verklaard om als assistent-priester een parochie die daarom vraagt, ondersteuning te geven. De bisschop heeft mij in contact gebracht met pastoor Fred Hogenelst. Hem ken ik uiteraard als medepriester van het aartsbisdom en van het vicariaat Utrecht, als hardwerkende en bewogen pastoor,

evenals de leden van het pastorale team van de parochies Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus.

Ik vind het een voorrecht en een uitdaging dat ik nog een reële bijdrage mag leveren aan deze samenwerkende parochies door voor te gaan in de eucharistie en aan mijn roeping als priester gehoor te geven in de verschillende pastorale ontmoetingen met mensen die ik op mijn pad zal tegenkomen.

*Martin Los*



### Astrid bedankt!



Op zondag 23 april stonden we na de viering in onze kerk in Houten stil bij het afscheid van Astrid Hoekstra, die ons heeft verlaten. Astrid bemenste ruim 15 jaar 3 dagen per week het parochiesecretariaat.

Ze was steun en toeverlaat van het parochiebestuur, het pastoraal team en parochianen. Ook was Astrid een van de hoofdredacteurs van ons parochiemagazine Open Venster, dat onder haar leiding vorm kreeg. Astrid, hartelijk dank voor je inzet al die jaren en veel plezier en succes met je volgende stap! En wellicht zien we elkaar nog in de parochie!

*Namens bestuur en pastoraal team,  
Charles Verwimp, vicevoorzitter*

Met het vertrek van Astrid zoeken we een opvolger voor haar secretariaats taken. (Haar taken als hoofdredacteur van het OV zijn inmiddels overgenomen door Ria van Dixhoorn). Kent u iemand? Laat deze dan contact opnemen met het bestuur om een vacaturetekst op te vragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar penningmeester@pj23.nl.



## Afscheid pastor Anton ten Klooster

Op 1 september 2013 werd pastor Anton ten Klooster benoemd tot 'parochievicaris' van het pastorale team van de Heilige Paus Johannes XXIII-parochie en de Heilige Suitbertusparochie.

Pastor ten Klooster kreeg al snel van kardinaal Eijk een promotie-opdracht, en een baan aan de Universiteit van Tilburg. Dat deed hij 'door de week'. In de weekenden en met de feestdagen werd hij onze vaste assistent-priester. Na de verdediging van zijn proefschrift en zijn 'cum laude' promotie aan de universiteit kreeg pastor ten Klooster een vaste aanstelling. Hij kreeg ook een deeltijdaanstelling als studierector van de priesteropleiding 'het Ariënsinstituut'. Hij verliet de pastorie in Bunnik en ging in Utrecht wonen, maar hij bleef nog steeds als priester-assistent verbonden aan onze parochies. Nu zet hij een volgende stap en gaat hij na de zomer beperkt assisteren in de parochie St. Jan de Doper (o.a. Maarsen en Abcoude en Vinkeveen).



Op 26 juni is het voor het laatst dat hij volgens het liturgierooster in onze parochies voorgaat. In en na de viering van 11.00 uur, aan de Loerikseweg in Houten, nemen we afscheid van pastor Anton ten Klooster. We willen hem dan heel hartelijk danken voor zijn lange en zorgvuldige inzet in onze beide parochies. Vervolgens is er een gezellig samenzijn buiten of in de kamers van de pastoor/de Acacia-zaal /hal. Daar kunt u ook persoonlijk afscheid nemen van Anton. Wij wensen hem op zijn nieuwe plek heel veel inspiratie en bezieling en een goede tijd.

*Namens het parochiebestuur van de parochie H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus Charles Verwimp, vicevoorzitter parochiebestuur H. Paus Johannes XXIII*



## Mag ik me aan jullie voorstellen

Ons parochiemagazine Open Venster zocht versterking van de hoofdredactie. Dit lijkt me leuk en afwisselend vrijwilligerswerk. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik gevraagd werd Astrid Hoekstra op te volgen. Mijn naam is Ria van Dixhoorn-Hoogenboom. Sinds vijf jaar woon ik samen met mijn man René in Houten. Ik ben betrokken bij de parochie H. paus Johannes XXIII als adviseur van het parochiebestuur. Een bijdrage leveren aan Open Venster samen met de andere redactieleden is hier een mooie, praktische en creatieve aanvulling op.

In het dagelijks leven werk ik bij de provincie Utrecht als interbestuurlijk toezichthouder met als specialiteit gemeentelijke financiën. Daarnaast ben ik zorgvrijwilliger in het Houtense Hospice. Kortom een gevarieerde invulling van maatschappelijk dienstbaar zijn.

Ook is er nog voldoende tijd voor de gezamenlijke hobbies met René: kunstgeschiedenis, museabezoek, wandelen en fietsen.



*Ria van Dixhoorn-Hoogenboom*



*Veni Sancte Spiritus*





## Inspirerend kloosterweekeinde

In het weekeinde van 29 april t/m 1 mei vertrokken 17 parochianen en ondergetekende naar België om daar een inspirerend kloosterweekeinde te beleven. We werden zeer gastvrij ontvangen door broeder Jos Bielen van de Abdij van de Norbertijnen in Averbode. Naast de liturgische momenten, de christelijke meditatie en het samen maaltijd houden, werden we ook rondgeleid "achter de schermen". Het was een gezellig, interessant en inspirerend weekeinde, met goede gesprekken, mooie wandelingen en vooral een gevoel van verbondenheid.  
*Lilian Weijman (pw)*





## De WJD@Home als de perfecte opstap naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon 2023



Jongeren van over de hele wereld nemen deel aan de WJD

Honderd deelnemers uit verschillende bisdommen en enkele tientallen mensen van de leiding namen op vrijdagavond 29 april de veerboot van Holwerd naar Ameland. Daar namen ze een weekend lang deel aan de WereldJongerenDagen@Home. De landelijke jongerenactiviteit wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek.

De WJD@Home was de perfecte opstap naar de Wereld Jongeren Dagen die van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Portugal worden gehouden.

De deelnemers maakten er nieuwe vrienden of zagen oude bekenden weer. Er waren een catechese van de bisschoppen, eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

### De WJD@Home hebben als thema: sta op en kom in beweging.

Mariogenia Navarro uit Den Haag en Sander Verschuur, priester in Dordrecht vertellen wat ze beleven bij de WJD en hoe belangrijk het is om leeftijdgenoten te ontmoeten met wie je over het geloof kunt praten.



Sander: "De WJD@Home zijn de Wereldjongerendagen in het klein. Het is een voorbereiding om met elkaar echt in beweging te komen richting 2023 Lissabon. Het is gewoon heel goed als jongeren elkaar motiveren en inspireren. Je bent in je parochie vaak met een klein clubje jongeren en wanneer je elkaar dan zo ontmoet gebeurt er iets. Dan ontsteekt er een vlam. Met elkaar merk je dat de Heilige Geest je in beweging brengt."

**Mariogenia** is in haar parochie onder meer actief bij het Willibrordkamp, het zomerkamp voor kinderen uit de Schilderswijk. "Aan het eind van de week zijn ze heel moe, maar willen ze niet naar huis.

Omdat ze echt vrienden hebben gemaakt, meer hebben geleerd over het geloof en zich lekker voelen. Ze maken plezier en als leiding kun je naar hen luisteren als ze vertellen over dingen die ze meemaken. Dan kun je proberen het goede mee te geven: het voorbeeld van Jezus, dat we ons naar Hem en God de Vader mogen richten, dat we de Heilige Geest kunnen vragen om hulp en kracht, zodat wij lastige momenten door kunnen komen en kracht krijgen om moeilijke situaties aan te pakken."

Zoals de kinderen zich kunnen optrekken tijdens het zomerkamp, zo heeft Mariogenia sinds 2013 de WJD als "oplaadpunt". "Vooral in de coronaperiode heb ik het echt gemist dat je niet met leeftijdsgenoten in gesprek kon gaan over dingen, hun voorbeelden kon horen en hun adviezen. Ja, ik zie heel erg uit naar de WJD."

De eerste WJD van Sander waren in 2005. "Het was een geweldige ervaring", zegt hij daarover. Daarna ging hij meehelpen met het organiseren van WJD-reizen vanuit het bisdom. "We moeten in beweging komen. Je kunt geen christen zijn in je eentje."

Van 1 tot en met 6 augustus 2023 zullen enkele miljoenen jongeren van over de hele wereld met elkaar én met paus Franciscus hun geloof vieren in de Portugese hoofdstad, Lissabon. Houd onderstaande sites goed in de gaten. Binnenkort kan je hier alle informatie terugvinden over WJD2023!

<https://www.kerknet.be/ijd/artikel-informatie/dromen-over-de-wereldjongerendagen>  
<https://www.kerknet.be/organisatie/wereldjongerendagen-2023-lissabon>

**De Wereldjongerendagen beginnen nu!  
Geef je op voor de WJD@home Ameland  
2022 - 2 juli 2021**





## PCI nieuws



## Nieuwe e-mailadressen

De oude PCI-emailadressen eindigend op @pj23.nl komen te vervallen. De locaties van de PCIPJ23 hebben een nieuw emailadres welke eindigen @pcipj23.nl. Stuur uw bericht(en) in het vervolg naar info@pcipj23.nl (bestuur) of <locatie>@pcipj23.nl (locatie: bunnik – odijk – werkhoven – houten – schalkwijk – cothen – wijkbijduurstedede)

## Donatie voor opvang vluchtelingen

Recent heeft het bestuur van de PCIPJ23 besloten het voor 2022 beschikbare extra budget te bestemmen voor de opvang van vluchtelingen uit het door oorlogsgeweld getroffen Oekraïne. Zowel voor de gemeente Houten, Bunnik als Wijk bij Duurstede is een budget beschikbaar van € 24.000. De coördinatieteams binnen de gemeentes zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen en de eventuele toekenning van financiële bijdragen.

*Met vriendelijke groeten,  
Eef Goes*

## Puzzel mei 2022

## Horizontaal

1 Streng sermoen 10 Raadsel 11 Voordat 12 Krankjorum  
13 Succes 15 Vettig vuil 17 Maand (afk.) 19 Vulkaan op Sicilië  
21 Luim 23 Romanum Imperium (afk.) 24 Rivier in Portugal  
25 Kweken 27 Vreemde taal 28 Boomstomp 29 Hoofdstuk  
(afk.) 30 Kunststof buisje dat bloedvaten openhoudt 31 R.-k.  
ordesgeestelijke 33 Symbool voor platina 34 Tweede vrouw  
van de aartsvader Jakob 36 Lopend gerucht 38 Emiraat  
39 Doopvader 40 Voormalige partner 41 Bladzijde (afk.)  
43 Profeet uit de Hebreeuwse Bijbel 44 Belemmering 46 Servi-  
sche natuurkundige (1856-1943) 48 Bezwaarschrift 50 Wind-  
richting (afk.) 52 Rondedans 53 Achternaam van Joe, Jack,  
William en Averell uit 'Lucky Luke' 55 Cleresij, belijdenis.

## Verticaal

1 Christus (3 woorden) 2 Engels telwoord 3 Iemand die voor  
niets deugt 4 Directeur-generaal (afk.) 5 Loopvogel 6 Hande-  
ling van metselaars 7 Zuid-Amerikaanse struisvogel 8 Ooit  
9 Irriteren 14 Winkelier 16 Militair muziekstuk 18 4 juni 2022,  
tussen 18 en 24 uur 20 Opgooi 22 Hart 26 Bijbelse figuur uit  
Sodom 28 Koppel 30 Moeilijke klim 31 Schadelijke stof (afk.)  
32 Kapitein die op Moby Dick jaagt 33 Groente 35 Stad in  
Frankrijk 36 Tot fijn poeder gemalen graan 37 Olympische stad  
in 1996 42 In de top 10 45 Binnenwater 47 Stijf 49 Zeer flauw  
geluid 51 Kloosterzuster 54 Welwillende lezer (Lat. afk.).





## Sint Barbara

Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl (ma 13.30-14.30 uur, don 10.00-12.00 uur)

Pastoraatsgroep: 06 20381340, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl (spreekuur in de pastorie: ma 13.30-14.30 uur)



## Beeldspraak

De Paasdagen zijn achter de rug. Het is weer rustig geworden in de kapel. Maar wat was het ouderwets gezellig, als ik het zo mag zeggen. Niet alleen omdat 'alles weer mocht', maar ook omdat ik gastvrouw mocht zijn voor wel vijf geloofsgemeenschappen, waardoor ik me mocht



verheugen in een groot aantal bezoekers. Twee vieringen maakten op mij wel een heel bijzondere indruk en wel de Paaswake en een viering van de Camminghaschool hier in de kerk. Op woensdag vóór Witte Donderdag kreeg ik een paar honderd kinderen op bezoek die samen met muziek en zang het Paasverhaal vertelden. Ondanks hun aantal en leeftijd was het een mooi verzorgde en waardige viering. Ook de liederen waren prachtig en werden uit volle borst meegezongen: "Hij kan zo maar naast je lopen", klonk het krachtig door de kerk.

Het verhaal van de Emmausgangers, ik was er diep door geroerd. Overigens waren er in de laatste kindervieringen èn met Palmпасen ook veel kinderen hier. Dat doet mijn oude hart toch goed. Er was een optocht met zelfgemaakte palmpaasstokken door de kerk en heel bijzonder was het moment dat deze dienst voor de kinderen (halleluja) overging in de viering voor de volwassenen (kruisig Hem). De kleuren werden gewisseld van rood naar paars, waarmee de toon werd gezet naar de Goede Week. Van een hele andere orde was de Paaswake. Het viel mij allereerst op dat er voor mijn oude oren wat luid werd gezongen, alsof het koor Jezus uit zijn graf wilde roepen, maar de liederen waren goed gekozen en het bloemenkruis stond als vanouds te schitteren. Het Engels was misschien niet allemaal even goed te volgen, maar ach, dat was vroeger het latijn ook niet, toch? Dat de viering bijna twee uur duurde, had je nauwelijks in de gaten door de vele mooie rituelen van de Paasnacht. We kunnen nagenieten van de mooie dagen. Inmiddels zijn we in de Mariamaand geraakt en kijk ik uit naar het dauwtrappen met Hemelvaartsdag. Ik hoop weer velen van u te ontmoeten. Doet u mee?

*Barbara*

## Pasen in Bunnik

Een korte terugblik op de vieringen rond het Paasfeest. We mochten met z'n allen dit jaar een heel Goede Week beleven. Die zette in met een oecumenische Palmпасenviering. Dan was op woensdag de kerk vol kinderen van de Camminghaschool die het Lijdens- èn Paasverhaal vertelden en uitzongen. En toen kwam het Paastriduüm met de vijf geloofsgemeenschappen van Bunnik, Odijk, Werkhoven, Cothen en Wijk bij Duurstede, heel indrukwekkend. Witte Donderdag was daar met prachtige en vertrouwde zang van zangers uit Bunnik en Werkhoven. Dan de Goede Vrijdagviering met het complete Lijdensverhaal, ondersteund met sfeervol gezongen liederen van 'Odijkse stemmen'. De voorbeden werden uitgesproken, zoals de eerste christenen dat deden, elf in getal. Na de kruishuldiging en de Communie verlieten de gelovigen na de zegen een in duisternis gehulde kerk. Zaterdagmiddag gingen enkele dames van de bloemengroep met een aantal vrijwilligers aan de slag met het versieren van het kruis, dat voor de Paaswake in volle glorie op het priesterkoor werd geplaatst. Ook het swingende koor uit Odijk, waar de misdienaars zichtbaar vreugde aan beleefden, stond daar opgesteld. Aan het einde van de Paaswake, waarvan de sfeer door een parochiaan werd vergeleken met die van de Kerstnachtmis, werden de paaskaarsen van onze buurlokaties ontstoken en in processie de kerk uitgedragen.

We mogen nagenieten van mooie paasdagen.

*De Pastoraatsgroep*







## Pallem, Pallem Pasen

Een week voor Palmpasen is er tijdens de Kinderkerk hard gewerkt door een grote groep kinderen aan hun palmpaasstok. Ze kregen uitleg over wat er zoal aan zo'n stok kleeft. Tijdens de viering was er eerst het verhaal over de intocht. De kinderen gingen feestelijk de kerk rond. Daarna werd er van kleur gewisseld, zowel van het altaarkleed als van de voorgangers, een duidelijke stap naar de Stille of Goede Week. Vervolgens ging de kinderschare in optocht naar buiten, langs Bunninchem en langs de Witte Huisjes. Daar was achter de verschillende ramen een soort van Kruisweg uitgebeeld in Legostenen. Heel bijzonder. Later terug in de kerk vertelden de kinderen over 'poppetjes achter de ramen', zodat de werkelijke reis wat in het ongewisse bleef. Waardering voor het werk van de vrijwilligers van de Kinderkerk die deze dag hadden voorbereid.

## Kinderkerk

Op zondag 12 juni is er om 11 uur weer Kinderkerk  
Deze keer is het thema:

**"Onze Vader"**

12 juni vieren we in de kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid en 1 week later is het vaderdag. Wat zijn dat voor feesten? Wat hebben ze met elkaar te maken? Het belooft weer een leuke, creatieve en informatieve bijeenkomst te worden. We hopen dat er veel enthousiaste kinderen met hun (groot)ouders naar deze Kinderkerk komen. Breng ook je vriendje/vriendinnetje mee, dan wordt de bijeenkomst nog gezelliger.



Als de kinderen het leuk vinden, mogen zij een muziekinstrument meenemen naar de bijeenkomst. Neem je ook je boekje mee die je bij de vorige bijeenkomsten hebt gekregen?

Ons doel is om kinderen op een speelse en toegankelijke manier een belangrijke kern van ons geloof, de naastenliefde, bij te brengen. De bijeenkomsten zijn in de Barbarakerk en duren een klein uurtje.

Vragen en informatie: [kinderkerkbarbara@hotmail.com](mailto:kinderkerkbarbara@hotmail.com)



## Hij kan zomaar naast je lopen

Vraag aan een vrouw uit Marioepol: "Hoe is dat voor jou om hier, zo ver van je geboortegrond en je familie te zijn?"

Ze vertelt: "dat, wat we achtergelaten hebben kan niet mijn leidraad zijn, ik heb het te doen met wat hier en nu gebeurt. Dat moet, want ik heb mensen om voor te zorgen, dat kan alleen, wanneer ik niet mijn zorgen over wat ik achterliet als richting neem, maar onze mogelijkheden vanaf hier. De situatie is, dat we twee weken geleden hoorden, dat onze familie nog leeft, dat is goed nieuws."

Op de achtergrond klinken kinderstemmen uit de kerk: 'Hij kan zomaar naast je lopen en je had Hem niet herkend'...

De stigmata zijn duidelijk. En net als de ongelovige Thomas kunnen we de wonden haast aanraken...

Het is wat het is, zegt de liefde.

## Lichtbericht

Dit voorjaar werd Barbara in een nieuw licht gezet. De lokatieraad heeft hiermee aan een oude wens van deze eerbiedwaardige dame voldaan. De kruisjes zijn nu goed leesbaar en de somberte verdween uit de kapel. En een paar dagen voor Goede Vrijdag, met zijn tocht langs de statieën, is in de zijgangen de verlichting geheel vernieuwd. Ook de heilige Jozef wordt hiermee eer aangedaan. Namens Barbara: bedankt!

## Het is wat het is

Het is onzin, zegt het verstand.  
Het is wat het is, zegt de liefde.

Het is ongeluk, zegt de berekening.  
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst.  
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht.  
Het is wat het is, zegt de liefde.

Het is belachelijk, zegt de trots.  
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid.  
Het is onmogelijk, zegt de ervaring.  
Het is wat het is, zegt de liefde.  
(Erich Fried)

## Familieberichten

### Overleden:

Adri van Dijk-Hartings op 21 maart, 79 jaar  
Gijs van Erp, op 23 maart, 96 jaar





## Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl (don. 10-12u)

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)

Rekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

## Zangmiddag in de meimaand met als thema Maria



Op zondag 29 mei wordt van 14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur een zangmiddag gehouden in de HH Petrus en Pauluskerk in Cothen. Het thema in de meimaand is, hoe kan het ook anders: "Maria". Aan deze zangmiddag werken drie koren uit locaties van onze parochie PJ23e mee, te weten het gastkoor St. Caecilia uit Cothen, R.K. Kerkkoor Vox Odicensis uit Odijk en het St. Gregoriuskoor uit Schalkwijk. De koren zullen de mooiste Marialiederen en motetten uit hun repertoire ten gehore brengen.

Het is een openbare muzikale happening, een eerbetoon aan Maria, waarbij iedereen van harte welkom is. Ieder koor voert drie eigen werken uit, begeleid op de vleugel dan wel het Maria-orgel. Alle aanwezigen worden uitgenodigd om vier bekende traditionele alom bekende Marialiederen uit volle borst samen met de koren te zingen, begeleid op het hoofdorgel. Tijdens de twee wisselingen van de koren worden instrumentale intermezzis uitgevoerd door respectievelijk Gerard Goossens op orgel en Irina Borojenkova op vleugel. Het wordt een inspirerende muzikale middag. Alle deelnemers hopen veel belangstellenden deelgenoot te mogen maken van hun zangplezier. Na afloop van de viering kan er onder het genot van drankjes na- en bijgepraat worden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en bij de samenzang hun stem te laten horen. De entree is gratis.

De kerk is open om 13.00 uur.

*Hans de Brouwer, koorleider Cothen*

## Rouwkaart

Beste medeparochiaan,

De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat de kerk geen rouwkaart krijgt van een overleden parochiaan.

Ook als u niet kiest voor een uitvaart via de kerk vinden wij het fijn om op de hoogte gebracht te worden van het overlijden van een van onze parochianen.

Het aanvragen van een gebedsintentie kan altijd. Ook als er niet gekozen is voor een kerkelijke uitvaart.

Wij willen als kerk graag met u meeleven.

*Uw locatieraad.*

*Groetjes, Rian van Kleef*

## 5G weer opgestart

Na een lange pauze door Corona zijn wij weer bij elkaar gekomen met Paul van de Ven als gastspreker en met De toren van Babel als onderwerp.

De woonkamer was compleet gevuld met alle werkgroepleden, geweldig om zo weer te mogen opstarten!

Voor wie ons nog niet kent, onze werkgroep staat voor Geloof, Groep, Gesprek, Gastspreker en Gezelligheid. Op een leuke, Gezellige, informele manier willen wij met onze Groep ons Geloof verder uitdiepen door met een Gastspreker in Gesprek te gaan over een specifiek onderwerp/ thema.

De volgende bijeenkomst staat nu gepland voor 13 mei met gastspreker pastor Martin Los.

Een ieder is hierbij van harte welkom. In verband met "catering" zouden wij het fijn vinden als wij een aanmelding van te voren mogen krijgen, [patrick@vanechtelt.com](mailto:patrick@vanechtelt.com).

Hoop je zeker te mogen ontmoeten!

*Patrick van Echtelt*



## Familieberichten:

**Overleden:** geen





## O.L.V. ten Hemelopneming

Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy  
 Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl  
 Pastoraat: 030-6011239



Foto: Jeannette Zomer

## Pinksterfeest

De wind trekt door de bomen  
 de bloesems trillen na,  
 er zullen vruchten komen,  
 de tijd is rijp weldra.  
 Ook is er milde regen  
 die boom en blad verfrist,  
 wij zien Gods rijke zegen,  
 Zijn doel wordt niet gemist.

De Geest trekt door ons leven,  
 al bij het pril begin,  
 Hij wil nieuw leven geven  
 en brengt de groei erin.  
 Hij laat Zijn mildheid blijken,  
 doorvochtigt ons stilaan,  
 we staan er van te kijken,  
 het Pinksterfeest breekt baan.

Handelingen 2:2,12 - Jesaja 55:10,11

*Aagje Lingen*

## Omdat het weer kan

Nu het corona virus ons wat minder in de greep heeft, hebben we eindelijk weer de mogelijkheid elkaar zonder beperkingen te ontmoeten. Het betekent ook dat we weer wat uitgebreider feest kunnen vieren, en daar is zelfs de meest verstokte "eigenheimer" wel weer een beetje aan toe.

Op zaterdag 9 april heeft ons dorp, onder aanvoering van de Stichting Mooi 't Goy, het eerste dorpsfeest gevierd onder de titel "Bloeizone 't Goy". Het was een gezellige dag met activiteiten voor jong en oud, en dat

alles onder het genot van een hapje en een drankje. Vele verenigingen waren vertegenwoordigd en zetten hun beste beentje voor. Het was ook heel interessant daar te horen dat, gebaseerd op de historie van ons dorp, 't Goy net zo goed het politieke hart van Nederland had kunnen zijn. Of we blij moeten zijn dat onze nationale rol uiteindelijk toch iets bescheidener uitgedrukt is, laat ik aan u over.

Ook de kerk heeft op meerdere manieren een bijdrage geleverd aan dit dorpsfeest, kijkt u bijvoorbeeld

maar eens in de Goyse Glossy waar een samenvatting van de (recente) historie van onze kerk gegeven wordt. Dit alles geeft ons de ruimte en inspiratie om eindelijk weer plannen te gaan maken voor ons eigen 150-jarig bestaan (inmiddels 150+) later dit jaar.

Nader bericht volgt.... ■



Meimaand:  
 Rozenkransmaand

### Agenda

**Alle dinsdagen in mei:** 19.00 uur Rozenkrans  
**Sluitingsdatum kopij volgend nummer:** zie pagina 31

### Familieberichten

Geen



## Vieringenrooster 21 mei t/m 8 juli 2022

21 mei - 22 mei		6e zondag van Pasen
Houten	za 19:00	Mariaviering met werkgroep m.m.v. St. Caecilia
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 11:00	1e H. Communie met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odiijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	werkgroep
26 mei		Hemelvaart
Houten	do 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caecilia
Bunnik	do 10:00	Oecumenische viering met werkgroep m.m.v. De Bunnikse Cantorij (PKN)
Odiijk	do 11:00	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	do 09:30	Cothen (PKN Kerk Cothen): Oecumenische viering met werkgroep
28 mei - 29 mei		7e zondag van Pasen
Schalkwijk	za 19:00	diaken V. van der Helm
Houten	zo 11:00	pastor G. Peters m.m.v. St. Caecilia
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odiijk	zo 11:00	pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koor Face to Face
05 juni		1e Pinksterdag
Houten	zo 11:00	mgr. T. Hoogenboom m.m.v. Cantilene
't Goy	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Bunnik	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odiijk	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koor Face to Face
06 juni		2e Pinksterdag
Bunnik	ma 09:30	werkgroep
12 juni		Feest van de H. Drie-eenheid
Houten	zo 11:00	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Schola cantorum
Schalkwijk	zo 09:30	pastor M. Los
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
	zo 11:00	Kinderkerk met werkgroep
Odiijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Multiple Voice
Werkhoven	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
Cothen	zo 09:30	werkgroep
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	pw. L. Weijman m.m.v. Koor Face to Face
18 juni - 19 juni		Feest van het H. Sacrament
Houten	za 19:00	werkgroep m.m.v. St. Caecilia
Wijk bij Duurstede	za 19:00	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Koor Face to Face
Houten	zo 09:30	Kinderkerk met pw M. Hettinga m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
	zo 11:00	H. Vormsel met pastoor F. Hogenelst m.m.v. Jongerenkoor YES
't Goy	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst
Bunnik	zo 09:30	werkgroep m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odiijk	zo 11:00	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	werkgroep



## Vieringenrooster 25 juni t/m 8 juli 2022

25 juni - 26 juni		13e zondag d/h jaar
Schalkwijk	za 19:00	diaken H. Schoot
Houten	zo 11:00	pastor A. ten Klooster m.m.v. St. Caecilia
Bunnik	zo 09:30	pastor O. Swijnenberg m.m.v. Koorgroep In Honorem Dei
Odijk	zo 11:00	werkgroep m.m.v. Vox Odicensis
Werkhoven	zo 09:30	m.m.v. Gem. koor St. Caecilia
	zo 19:00	Taizeviering met m.m.v. Capella Taize
Cothen	zo 09:30	pastor M. Los m.m.v. Gemengd koor St. Caecilia Cothen
Wijk bij Duurstede	zo 09:30	werkgroep
03 juli		14e zondag d/h jaar
Houten	zo 11:00	pastoor F. Hogenelst
't Goy	zo 09:30	werkgroep
Bunnik	zo 09:30	diaken V. van der Helm
Werkhoven	zo 09:30	pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantor Martien Stoeten
Cothen	zo 11:00	diaken V. van der Helm

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen  
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl).

## Oproep

Voor het volgende nummer van Open Venster zoeken we leuke vakantietips.

U heeft vast wel eens een bijzondere kerk of kapel bezocht.  
Of langs een wandelroute religieuze bezienswaardigheden ontdekt.  
Als u het leuk vindt deze plekken met uw mede-parochianen te delen,  
stuur dan **vóór 14 juni** een foto (minimaal 1mb) en beschrijf waarom het  
de moeite waard is om deze plek te bezoeken.

[Hoofdredactie@pj23.nl](mailto:Hoofdredactie@pj23.nl)



## Een felicitatie waard

*Wij feliciteren al onze parochianen die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen.*

*De hoofdredactie*





## O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl. (werkdagen 9.00-12.30u)

Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl, Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

## Ouderendag op 10 juni 2022

In 2019 werd het eerste lustrum gevierd van de jaarlijkse ouderendag. Daarna was het door de pandemie twee jaar stil. Maar nu kan het weer, en gaat het ook gebeuren op 10 juni aanstaande.

Helaas moet het wel anders dan anders. Door de grote opkomst de laatste keer met als gevolg een overvolle zaal bij De Engel heeft de werkgroep besloten om de ouderendag 2022 alleen open te stellen voor onze parochianen in de leeftijdsklasse van 75 tot en met 84 jaar (als uw partner jonger is dan 75 jaar of ouder dan 84 jaar is hij/zij natuurlijk ook welkom). Er kunnen maximaal 150 personen in de zaal, en vol is vol.

Helaas voor de 85-plussers onder u, maar dat gaan we op een andere manier invullen.

Die dag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin pastoor F. Hogenelst en mevrouw C. Sturkenboom zullen voorgaan met medewerking van het koor Omnia.



Daarna is er tijd voor koffie met een wafel, de bekende borrels, een optreden van mr. D. en de uitreiking van de wisselwandelstok en na een lekkere lunch wordt het feest om circa 14.00 uur afgesloten.

Bij deze uitgave van Open Venster ontvangen de genodigden een persoonlijke uitnodiging met een antwoordstrook voor deze dag. Graag aanmelden vóór 31 mei a.s. Mocht u bij deze uitgave van Open Venster geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en u behoort wel tot de doelgroep, laat het ons dan even weten via het parochiesecretariaat (telefoon 030 6371284, op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur). U krijgt dan alsnog de uitnodiging toegestuurd of u meldt zich dan direct aan.

Het wordt ongetwijfeld weer een gezellig samenzijn op 10 juni, u bent van harte welkom!

*Namens de voorbereidingsgroep,  
Frans Boon/Eugène van Zijl*

## Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd..

Ook dit jaar hebben vijf medeparochianen uit Houten een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat waren Ria de Wit, Charles Verwimp, Ben Pouw, Françoise van der Knaap en Ko Bos. In de volgende Open Venster kunt u met een aantal van hen een interview lezen.



## Spelletjesmiddag Oekraïense kinderen



De Migrantenwerkgroep werd door de Oekraïense gemeenschap van Houten, vertegenwoordigd door Alina Lys, gevraagd om op Tweede Paasdag te helpen met een speel- en spelmiddag voor Oekraïense kinderen. Kinderdagverblijf Kidslodge stelde zijn locatie belangeloos ter beschikking, het personeel verzorgde de catering.

Onder begeleiding van Maddy Lie-a-Lien, Nadine Derkaoui en andere vrijwilligers werden oud-Hollandse spelletjes zoals zaklopen en koekhappen gedaan. Ook hebben de kinderen paaseieren gezocht. De kinderen en moeders hadden een onvergetelijke middag.

*De migrantenwerkgroep*





## Afscheid van twee bijzondere gastvrouwen

Op vrijdag 8 april namen we tijdens de jaarlijkse gezellige bijeenkomst van gastvrouwen/heren op gepaste wijze afscheid van twee trouwe gastvrouwen die zich al vele jaren inzetten voor onze parochie. Voor Yvonne Ooijevaar was dat 30 jaar en voor Rina Zijdeveld 20 jaar. Beide dames ontvingen uit handen van Elly de Sain namens de locatieraad een fraaie bos bloemen en een mooie kaars van onze geloofsgemeenschap.

Yvonne en Rina vormden een bijzonder duo waarvoor niets te veel was, altijd kon er op hen een beroep worden gedaan. Gezamenlijk stonden zij voor de gastvrijheid die onze parochie hoog in het vaandel draagt. De gezelligheid, de vele kopjes thee en koffie die met zorg en aandacht werden geserveerd, de leuke gesprekken. We gaan jullie missen. Het ga jullie goed Yvonne en Rina. Wij hopen jullie nog vaak te zien en te spreken, al is het dan niet achter maar vóór de koffiebalie.



Yvonne Ooijevaar (l) en Rina Zijdeveld (r)

## Heeft u belangstelling om gastvrouw/heer te worden?

Gastvrouw of gastheer is een uitdagende functie die openstaat voor iedereen die het belangrijk vindt een bijdrage te leveren aan de gastvrijheid die onze parochie wil uitstralen. Binnen een team van zestien vrijwilligers draai je ongeveer één keer per zes weken mee op de zondagochtend en zorg je voor koffie, thee en gezelligheid na de viering van 11.00 uur. Dit doe je samen met een collega.

Je bent in deze functie het visitekaartje van onze parochie.

Voor informatie of aanmelding:  
Elly de Sain, E: houten@pj23.nl

Een toepasselijk gedicht, over het belang van kleine ontmoetingen staat hier rechts. Het werd voorgedragen door Elly op onze bijeenkomst.

Diny Bartels

### Hoop

*Geef elkander hoop,  
dan gaat alles goed  
geef elkander hoop  
als j'elkaar ontmoet*

*niet met dure woorden  
een rede of een preek  
nee, zomaar bij de slager  
of in de apotheek*

*op een café-terrasje  
of in de bioscoop  
al is het nóg zo vluchtig,  
maar geef elkander hoop*

Toon Hermans

## Kidskerk op 19 juni

De volgende kidskerk is op zondag 19 juni aanstaande om 9.30 uur. Het thema is dan David en Goliath. De dappere David gaat het gevecht aan met de bijna drie meter grote vechter Goliath. Alle kinderen zijn welkom met hun ouders, oma's en opa's en broertjes en zusjes. Het kinderkoor ZingZang verzorgt de muzikale omlijsting.

Een druk bezette kidsviering op Palmzondag die in het teken stond van de Goede Week en de symboliek rondom de Palmpasestok. Na de viering konden de kinderen een Palmpasestok versieren met diverse lekkernijen. Aan het begin van de viering van 11.00 uur liepen de kinderen vervolgens met hun Palmpasestok mee in de processie door de kerk.

Werkgroep kidskerk





## Achter de schermen

Veel van het werk dat op het parochiesecretariaat gebeurt, zit letterlijk en figuurlijk achter de schermen.

Er werken twaalf vrijwilligsters, twee of drie zijn er 's morgens in Houten bezig. Het gaat om verschillende taken. Eerst wordt de Mariakapel geopend. De post wordt over de postvakken verdeeld of afgehandeld. Dan gaan de computers aan voor het meeste werk, post die via e-mail binnen is gekomen. Een deel kan het secretariaat zelf afhandelen, zoals het reserveren van een ruimte voor een vergadering of andere bijeenkomst. Andere berichten en vragen worden doorgestuurd naar de juiste persoon. De dames van het secretariaat moeten daarbij rekening houden met de privacyregels (de AVG): je mag niet zomaar een telefoonnummer of e-mailadres van iemand doorgeven. De drie computers hebben daarom ook een wachtwoord. Tot 12.30 uur heeft het secretariaat de uitvaarttelefoon onder zijn hoede: er kan gebeld worden in verband met het overlijden van een medeparochiaan, ook van de andere locaties. De dames zorgen dan dat er contact komt met een voorganger. Als het in Houten is, zorgen ze dat de kerk wordt gereserveerd. Verder wordt de nodige informatie doorgestuurd aan de desbetreffende vrijwilligers, zoals hun collega's die voor het liturgieboekje zorgen: dat moet op tijd klaar zijn voor de drukkers. Soms betekent dat 'overwerken', want de dames willen dat het er verzorgd uitziet.

### Weekendvieringen

De liturgieboekjes voor de weekendvieringen verzorgen ze ook. Daarvoor beschikken ze over een aantal basisdocumenten, zoals het schema van een viering, bestanden met de lezingen of de teksten van de liederen. Het doel van de collecte en andere mededelingen zijn natuurlijk niet standaard. De boekjes klaarmaken wordt door enkele dames gedaan. Ook de meeste andere taken zijn over de medewerksters verdeeld. Zoals het versturen van felicitaties bij jubilea en bijzondere verjaardagen, bijvoorbeeld mensen die 50 jaar zijn getrouwd. En het versturen van de "rouwbrieven", aan nabestaanden van parochianen die kort geleden zijn overleden. Dat zijn veertien brieven, één per maand. De serie brieven, die pastoraal werkster Lilian Weijman heeft geschreven, wordt vaak gewaardeerd.

Het secretariaat levert een belangrijke bijdrage aan de Nieuwsbrief: het basisdocument en de vaste rubrieken worden er gemaakt, veranderingen in de contactgegevens bijgehouden.



### Burgerlijke stand

Het secretariaat helpt de pastoor en de diaken bij het plannen van de doopvieringen en huwelijken. De dopen, huwelijken en de overlijdens worden ook netjes opgeschreven in respectievelijk de "liber baptizatorum, matrimoniorum en defunctorum", een soort burgerlijke stand die de kerk al vele eeuwen bijhoudt. Iemand houdt de misintenties bij, zodat alle aangevraagde intenties in de Nieuwsbrief komen en in het weekend worden voorgelezen. Ze kunnen voor langere tijd zijn aangevraagd, maar ook eenmalig, per e-mail, per brief of persoonlijk tijdens de kantooruren. Dan is er soms ook tijd voor een kort praatje. Zo leren de dames van het secretariaat best wat medeparochianen kennen. Onderling is het vaak gezellig. Omdat de dames vaak al langere tijd op het parochiebureau werken, kennen ze elkaar goed. Vooral tijdens de koffie is er ook nog contact met andere vrijwilligers, zoals de klussers en de drukkers. Voor de zakelijke afstemming van hun werk, beleggen de dames twee keer per jaar 's avonds een vergadering. Het is eigenlijk de bedoeling dat ze eens per jaar een uitje hebben. In 2020 bestond het secretariaat 25 jaar, dat jubileum is nog niet gevierd. Hopelijk gaat dat dit jaar wél door.

De groep medewerksters heeft gelukkig weinig verloop. Toch komen de dames graag in contact met iemand die het leuk lijkt lid te worden van dit vrijwilligersteam. Lijkt het je wat? Neem dan contact op via [houten@pj23.nl](mailto:houten@pj23.nl). Wat kantoorachtergrond of in ieder geval een beetje ervaring met computers is handig. De werktijden zijn van 9.00 uur tot 12.30 uur, welke dag van de week is in overleg. In de schoolvakanties is het secretariaat vaak alleen op woensdag open.



## Afscheid Marijke van der Ouderaa

Na een periode van circa twee jaar "pandemie maatregelen" en het gedurende deze tijd maar beperkt gebruik kunnen maken van de muzikale kwaliteiten van Marijke, heeft zij te kennen gegeven zich te gaan richten op nieuwe uitdagingen op muzikaal gebied. Marijke heeft zich gedurende ruim twintig jaar ingezet met dirigeren, begeleiden op piano, eerst bij het kinderkoor Zing-Zang, bij jongerenkoor Yes en later bij Cantilene. Als geloofsgemeenschap en niet in het laatst koor Cantilene, gaan haar pianospel missen. Naast haar muzikale kwaliteiten zorgde Marijke ook altijd voor de humoristische 'noot' en samen met Pieter vormde zij op die manier een 'paar apart'! Tijdens de viering van 20 maart jl. hebben wij als koor en geloofsgemeenschap Marijke in de bloemen gezet en bedankt voor al die jaren muziek.



foto Charles Verwimp

## In memoriam Fons van der Zant

Op Goede Vrijdag werden wij opgeschrikt door het overlijden van Fons van der Zant. De laatste maanden ging zijn gezondheid stapje voor stapje achteruit door een ongeneeslijke ziekte. En hoe hij hier ook tegen vocht, op een gegeven moment kon hij niet meer en gaf hij zich over.

Fons was al bijna 45 jaar een actieve vrijwilliger in onze parochie. En met zijn enthousiasme en overgave wist hij ook andere parochianen te stimuleren om vrijwilligerswerk voor de parochie op te pakken. In al die jaren heeft hij vele taken uitgevoerd en bestuurs- functies bekleed. Zo was hij mede-oprichter en voorzitter van het liturgisch beraad, vice-voorzitter van het parochiebestuur en de parochievergadering en later secretaris van de locatieraad in Houten, lid van de Werkgroep Dienst aan Kerk en Samenleving, organisator van het omgekeerd Sinterklaasfeest, secretaris van Stichting Mortuarium De Vlier, voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling, organisator van enkele tentoonstellingen in de kerk en organisator van diverse vrijwilligersfeesten. En nóg meer. Zijn inzet voor de samenleving werd in 2017 beloond toen hij samen met zijn vrouw Diny werd benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.



Fons was een warme persoonlijkheid, heel attent, zijn medemens stond bij hem centraal. Weliswaar had hij een duidelijke eigen mening, maar hij kon die goed onderbouwen. Hij was altijd in voor een praatje, had een luisterend oor en wist voor ieder probleem op een creatieve wijze een oplossing te vinden. Door zijn vele jaren ervaring binnen de kerk en een goed geheugen was hij voor veel parochianen ook een vraagbaak.

Hoewel hij het lang niet altijd eens was met wat er op hoger niveau werd besloten over de kerk, was zijn geloof een belangrijke inspiratiebron om zich op een dergelijke manier in te zetten voor de kerk en de samenleving. Voor zijn kerkelijke inzet ontving Fons begin 2020 een pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice.

### Zieken en ouderen

De laatste jaren was Fons heel actief in onze werkgroep zieken en ouderen. Sinds een paar jaar organiseerde hij jaarlijks de ouderendag voor de 75-plussers in onze geloofsgemeenschap. Dat gaf hem veel voldoening. En hij wilde meer activiteiten gaan regelen voor deze doelgroep. Hij schreef hiervoor nog een plan de campagne, maar kon dat door zijn ziekte niet meer uitvoeren. Gelukkig heeft een aantal parochianen dit inmiddels opgepakt. Fons, op deze plaats willen wij jou bedanken voor jouw jarenlange inzet in onze parochie. Wij zullen je missen. Rust in vrede!

Wij wensen zijn vrouw Diny, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

*Namens de locatieraad Houten,  
Eugène van Zijl*

## Familieberichten

### Overleden:

19-3-2022 Cor Witjes  
21-3-2022 Cor Sturkenboom  
7-4-2022 Ans Sturkenboom-Uijtewaai  
8-4-2022 Wim Entrop  
15-4-2022 Fons van der Zant



## Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl

Pastoraatsgroep: Bert Staal, bert.pastoraatsgroep@hotmail.com en Vera Boonen, vera.pastoraatsgroep@hotmail.com

of 06-20254187. Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Voor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website en de wekelijkse Nieuwsbrief.



## Landelijke St. Nicolaasdag Amsterdam: 14 mei 2022

*De Nicolaas-parochie van Amsterdam nodigde iedereen die zich verbonden voelt met een Nicolaaskerk en/of -parochie of -gemeente uit voor een bijzondere dag van ontmoeting, dialoog en verdieping rondom de heilige Nicolaas van Myra.*

Op 5 december 2021 ontving de parochie van de basiliek H. Nicolaas te Amsterdam een relik van de Heilige Nicolaas van Myra. Deze relik kreeg een bijzondere plek in een kapel die op dit moment als vredeskapel dienst doet.

De komst van deze relik luidde ook een Nicolaasjaar in. Een jaar waarin het gedachtegoed en de spiritualiteit van Nicolaas centraal staan, gekoppeld aan de legenden en verhalen van Nicolaas. Zoals het verhaal over de redding van drie meisjes die door hun arme vader gedwongen worden tot prostitutie, vanwege het ontbreken van een bruidsschat. Nicolaas heeft op vele punten een actueel verhaal te vertellen.

Al geruime tijd worden we geconfronteerd met beelden van oorlog en verwoesting vanuit Oekraïne. Mensen op de vlucht. In de 9de eeuw werd de Krim gekerstend met de doop van Vladimir en werd Nicolaas patroon van het huidige Rusland, de Krim en Oekraïne. Als heilige wordt hij aangeroepen om vrede, hoop en troost.

Hij is ook de patroonheilige van schippers, die in zwaar weer terecht kwamen. Ook wij hebben in geestelijke zin ook menig storm meegemaakt, denkt u maar eens aan de coronaperiode waar veel mensen zijn overleden en die de eenzaamheid vergrootte. Nicolaas is een heilige die verbindt, zowel rooms-katholieken, oud-katholieken, protestanten als ook orthodoxe christenen.



Wie het graf van Nicolaas te Bari heeft bezocht is hiervan getuige geweest. Een plek die tweemaal door paus Franciscus werd bezocht met de vraag om een oecumenische dialoog te bevorderen op zijn voorspraak. Juist nu is een dialoog erg belangrijk.

Kortom een heilige met een nog steeds actuele boodschap die ons kan inspireren. Daarom nodigde de Nicolaas-parochie van Amsterdam de leden van allerlei Nicolaaskerken uit het hele land uit in Amsterdam om met samen te zijn in een dag van ontmoeting, inspiratie, verbondenheid en vieren om aandacht te besteden aan uitwisseling wat elke kerk op het gebied van barmhartigheid en liefdadigheid doet, in de geest van Nicolaas. Zo kan men van elkaar leren en geïnspireerd raken. Samen in verbondenheid, wegen van vrede en barmhartigheid zoekend in een bewogen periode.

*Van de ontmoeting op 14 mei zal in volgend Open Venster verslag worden gedaan.*

## Thema-middag met dorpsgenoten

De ontmoetingsmiddagen hebben meestal een bepaald thema. Dit keer kwam dorpsgenoot, Elsbeth van Maanen, een hobby-archeoloog vertellen over de archeologische sporen in Odijk.

Zij vertelde over de oudste bewoners en hun leven in Odijk met nadruk op de prehistorie en de middeleeuwen.

Elsbeth is aangesloten bij de archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer'. Alle opgravingen zijn te vinden in het archeologisch museum in Houten.

*Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' • Oude Station Houten • Stationserf 99 • 3991 KX Houten  
Openingstijden dinsdag en zaterdag 11.00 - 15.00 uur*



Een kopje koffie met een stukje appelcake van Vera, hoort er bij!



## Ontmoeten met dorpsgenoten



De volgende Ontmoeting zal zijn op **zondag 12 juni van 14.30 tot 17.00 uur** in het Zaalje bij de H. Nicolaaskerk.

Een thema voor deze middag is tijdens het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

Hieromheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven.

Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

Na deze middag volgt een zomerstop en is de volgende middag gepland op zondag 11 september.

## Eten met dorpsgenoten



Het Eten met Dorpsgenoten zal na meer dan 2 jaar weer plaatsvinden en wel op **maandag 23 mei** in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte Kerkje. Voor € 5,- krijgt u een driegangenmaaltijd. De maaltijd wordt om 18.00 uur geserveerd. U kunt zich **aanmelden** op woensdag 18 mei tussen 17.00 en 18.00 uur via telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De keer daarna zal het samen eten zijn op maandag 27 juni op dezelfde tijd en plaats.

Aanmelden kan dan op woensdag 22 juni via bovenstaand telefoonnummer.

## Kidskerk

Inmiddels voor het 6de jaar op rij, gaan wij ook dit jaar weer verder met de Kidskerk!

### Voor wie?

Voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 jaar t/m 8 jaar!

### Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 tot 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk Odijk.

### Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering. Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het (Bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om een kaarsje voor iemand aan te steken.

**Kom je ook?** Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder meenemen als je dat leuk vindt! En je hoeft je niet op te geven hoor!

De laatste 'Kidskerk' van dit schooljaar is gepland op:

**\* Zondag 12 juni.**

De planning voor het volgend schooljaar volgt.

Tot dan! *Werkgroep Kidskerk*



## Sam's Kledingactie



Namens Sam's kledingactie hartelijk dank.

De actie was wederom een succes.

Ondanks eerdere inzamelingen, met name voor Oekraïne, was de opbrengst ruim zeshonderd kilo!! Hopelijk zien we u weer met volle zakken tijdens de najaarsactie in oktober.

Nogmaals hartelijk dank !!

*Jenneke Miltenburg.*

### Geest van Liefde

*O Geest van liefde en vertrouwen  
laat ons elkander toch verstaan  
zodat wij op Uw wijsheid bouwen  
in liefde tot de ander gaan.*

*Het Pinkstervuur niet in ons doven  
het hart in warme gloed ontspringt  
en zingend met de Geest van boven  
getuigen dat het hier begint.*

*O Geest, getuigend van die vrede  
laat ons toch vreedstichters zijn  
verlangend naar die toekomst heden  
van leven in Uw zonneschijn.*



## Familieberichten

### Overleden

28 maart 2022: Hans Ransdorp, 85 jaar





## Heilige Michaël

Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk

Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl



## Pasen in de H. Michaëlkerk met 300 kinderen van RKBS De Vlinder uit Houten-Zuid

Wat was het indrukwekkend. Met meer dan 300 kinderen en vele ouders samen in één kerk. RKBS De Vlinder uit Houten-Zuid is op Witte Donderdag met de gehele school naar de H. Michaëlkerk in Schalkwijk gekomen om samen Pasen te vieren.

Met binnenkomst keken veel kinderen hun ogen uit. Ze zagen schilderijen, beelden, mooie ramen, het Paasverhaal (afgebeeld op schilderijen) werd ook al herkend door enkele kinderen. Zoveel mensen bij elkaar was ook zeker voor veel

kinderen nieuw of weer even wennen. Heel indrukwekkend allemaal.

De viering begon met iets herkenbaars, het liedje 'Samen onderweg naar Pasen', dat we op school hadden geleerd, zongen we met zijn allen. Henk Stoeten, dirigent van het kinderkoor van de kerk uit Houten, speelde mooi op de piano en zong mee. Daarna werden we welkom geheten door Meike Hettinga. Zij is pastoraal medewerkster van de parochie, veel kinderen kennen haar al. Meike vertelde het paasverhaal aan de hand van tekeningen die verschillende groepen hadden gemaakt. We konden meekijken via een scherm en in boekjes. Kinderen lazen gedichtjes voor en we hebben nog twee liedjes gezongen. Aan het eind van de viering kwam meneer Joop van de Vastenactie naar voren. Het bedrag wat wij als school met elkaar hebben opgehaald is fantastisch.

Graag bedanken wij het locatiebestuur, de koster, Meike en Henk voor hun bijdrage aan deze mooie viering.

*Namens RKBS De Vlinder, Caroline van Rooijen*

## Wetens- en bezienswaardigheden uit de kerk(geschiedenis) van Schalkwijk.

Ons katholieke geloof in Schalkwijk vindt zijn weg via de Brinkkerk, de kapel in de ridderhofstad Schalkwijk, verschillende schuilkerken en tenslotte in de Kathedraal van Het Sticht. Piet Heijmink Liesert heeft een prachtig boek geschreven over de 'Kathedraal', gebouwd in 1879.

Op dit moment is Peter den Hartog bezig om de geschiedenis van de schuilkerk(en) te ontrafelen, die tot 1879 op de plaats van de huidige huisartsenpraktijk stond. Tevens hebben Annie en Albert Miltenburg een overzicht gemaakt, inclusief foto's, van alle waardevolle en bijzondere spullen in de kerk. Een monsterklus. Doordat ik bij de meeste van deze activiteiten betrokken ben geweest, hoor en zie ik leuke, interessante, bijzondere en voor velen nog onbekende wetenswaardigheden uit onze Schalkwijkse historie. Het is mijn bedoeling om in de komende jaren steeds een bijzonder onderwerp onder de loep te nemen. Een onderwerp dat een licht werpt op de Schalkwijkse geschiedenis.

Dit keer een kruisbeeld op sokkel uit 1689. Ja echt, uit 1689 en bijna gaaf. Het kruisbeeld is bijna 85 cm. hoog. Volgens kenners te groot om voor privé-devotie te dienen. Hoogst waarschijnlijk gebruikt op het altaar boven het tabernakel in de schuilkerk van vóór 1696. Waar die precies stond? Peter den Hartog doet daar onderzoek naar. Bijzonder is de inscriptie die aan de onderkant staat: Maria Pauw overleden – Den 14 september 1689 – Bidt voor de Siel. Dit kruis zal waarschijnlijk door haar nazaten aan de schuilkerk zijn geschonken na haar overlijden. Dat had een dubbelfunctie. Want zo werd de parochie verrijkt met een beeld en werd er ondertussen door meer mensen voor Maria's zielenheil gebeden. Jammer is dat we in de archieven nog niet haar overlijdensakte en verdere familierelaties hebben kunnen vinden. Als we meer weten hoort u ervan.

*Co Baas*







## Energie contact

Nu de prijzen hoog zijn, is er alle reden om kritisch te kijken naar waar we onze energie vandaan halen. Iedere tegenprestatie die we moeten leveren om er warmjes bij te zitten maakt ons kwetsbaar. Afhankelijkheid kent

zijn prijs. In euro's of roebels, en dat is maar geld. 'Maar geld' kun je alleen zeggen als je er genoeg van hebt. Want zonder zit je in de kou of met een lege maag.

De energie die met Pinksteren aangeboord wordt is een aparte. Het is fossiel noch groen. Het verlangt geen tegenprestatie of investering. Het komt ons zomaar toe. Het enige wat ons te doen staat, is het te ontvangen. En tegelijk geldt daarbij de vraag of we er iets over in de melk te brokkelen hebben. Want het overkomt ons, al voeren we bezwaren aan dat het niet kan.

Al kijken we zorgelijk en vinden we dat er geen reden is om blij te zijn.

Heeft het trouwens wel bestaansrecht als we er geen controle over hebben? In de stoffige meterkast is er geen aansluiting. Achter de spinnenwebben en tussen de condens komt er géén kabel ons huis binnen. We hoeven het nutsbedrijf geen toestemming te geven een kabel in de grond te graven. En niemand zit er aan de andere kant die aan de knoppen kan draaien om ons af te sluiten. Ieder van ons is zonder tussenstation verbonden met het vuur van de H. Geest. Het is Gods levensenergie die ons verlangen aanblaast te doen waarvoor we geschapen zijn, waar we ons bed voor uitkomen en waar ons hart voor brandt. Het kost niets. We krijgen het er zelfs warm van. Een contact altijd dichtbij.

*Antoine de Haan*

## Zangkoor Sabra zoekt toetsenist

Zangkoor Sabra uit Schalkwijk zoekt per direct een toetsenist.

Het koor bestaat uit 22 leden: sopranen, alt en tenoren. Wij zijn in het bezit van een keyboard, een Yamaha Genos.

Iedere maandagavond repeteren we van 20.00 tot 22.00 uur in het Lucashuis, naast de R.K. kerk in Schalkwijk.

Verder zingen we 1 keer per maand op zaterdagavond tijdens de viering in de kerk, soms ook op zondagochtend. Daarbuiten hebben we soms optredens of concerten, zoals een kerstconcert of een optreden in verzorgingshuizen. Ons eerstvolgende optreden is in Schalkwijk in de katholieke kerk, op zaterdag 28 mei.

Wij zingen licht kerkelijke liederen, maar ook moderne liederen en popmuziek.



Lijkt het je leuk om ons te begeleiden of weet je iemand die dat leuk zou vinden, of wil je eerst komen kijken en luisteren, mail dan naar [info.sabrakoor@gmail.com](mailto:info.sabrakoor@gmail.com)



De Pinksterbloem, *Cardamine pratensis* L., siert met zijn trosvormige bloeiwijzen met bloemen met zacht lila kroonbladeren in het vroeg voorjaar van april tot juni onze vochtige tot natte graslanden.

### Familieberichten

#### Overleden

Arjan van Dijk. Hij overleed op 21 maart in de leeftijd van 55 jaar.

Tonny Hoogland-Odijk. Zij overleed op 6 mei in de leeftijd van 78 jaar.





## O.L.V. Ten Hemelopneming

Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (ma-wo-vr 8.30-12.00u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.

Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u)

## Materiaalpech

Zo op het eerste oog geen onderwerp dat van toepassing is op wat er zich binnen de muren van de kerk afspeelt; toch denk ik dat pastoor Hogenelst er tijdens de viering op eerste Paasdag mee te maken kreeg.

Terwijl hij, tijdens zijn rondgang door de kerk, links en rechts de gelovigen krachtig zegenende met het water van de doop, gebeurde er, zo zei hij zelf later "iets wat mij in al die 27 jaar nog niet is overkomen; de kwast schoot los van de stok.

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen."

Een afgebroken schroefje bleek er uiteindelijk de oorzaak van te zijn dat de kwast vergezeld van Gods zegen, onderweg ging naar een plekje tussen de banken.

Inmiddels is er toch maar een nieuwe wijwaterkwast besteld, om het risico op herhaling te voorkomen.

*Gerda Willemse*



## Voorganger zijn in deze tijd

Een jaar geleden ben ik gevraagd om lid te worden van de werkgroep Liturgie. Daar heb ik serieus over nagedacht.

Na vele jaren actief te zijn geweest met de bestuurlijke organisatie van eerst de gemeenschap in Werkhoven en daarna de hele parochie PJ23, weer terug naar de inhoud (vele jaren geleden ben ik begonnen binnen de werkgroep Eerste Heilige Communie). De werkgroep Liturgie is een belangrijke spil binnen onze geloofsgemeenschap.

Zij verzorgt de vieringen als er geen voorganger vanuit het pastoraal team beschikbaar is en dat is best een verantwoording. Nu een jaar later merk ik dat dit eigenlijk heel leuk werk is! Het voorgaan in een viering blijft altijd spannend. Een overweging schrijven is pittig. De samenwerking met de koster, het koor, de bloemengroep, de lectors: allemaal heel leuk en inspirerend. En het mooie is: bijna alles doe je lekker thuis, achter je eigen pc. De ondersteuning van Plonie en Gerard Vernooij is, zeker de eerste maanden, onmisbaar geweest.

En dan ineens doet de Geest ook bij ons zijn werk met als gevolg dat we als werkgroep Liturgie de meditatievieringen op de woensdagavond opgepakt hebben onder het kopje: projectgroep Huis voor gebed en ontmoeting. Inspelen op de toekomst is belangrijk.

Het bestuur heeft immers aangegeven dat we in de toekomst met kern- en steunpunten gaan werken; de rol van het kernpunt is het faciliteren en verzorgen van de eucharistievieringen. De rol van het steunpunt is een 'Huis zijn voor gebed en ontmoeting'.

Voorganger zijn in onze gemeenschap betekent tevens een verdieping van je geloof. Dat is haast fout om te zeggen in deze tijd, want wie gelooft er nu nog? Veel mensen! Ook al geven ze het zelf niet altijd toe. Ja, er is veel mis gegaan binnen het instituut kerk, maar dat is niet het geloof.

Ons gebouw is het symbool van het 'beleven van ons geloof en onze gemeenschap'. Daar moet wel wat leven in blijven, toch? Dus: laat die Geest maar waaien en als u daarbij wilt meewaaien? Van harte welkom!

*Loes van der Horst*



Ach, daar bent u alweer... Ik schrik er een beetje van en veer weer op, zo op mijn sokkel. Een beetje wankel, een beetje stijf en stram, komt door de kou he, gaat in je botten zitten. Valt soms best tegen hoor, die kou, en dan zo weinig aanloop hier en dus weinig aanspraak. We zitten een beetje in ons eigen coconnetje. Maar daar bent u weer!

Weet u; soms gaat de tijd zo snel. We hebben nog maar net de Pasen achter de rug en ondanks het feit dat we geen triduum hadden is ook hier een mooie inhoud gegeven aan de Goede Week en het daarbij behorende paasfeest. We staan hier eigenlijk nog een beetje over te mijmeren met elkaar en dan is het ineens Pinksteren. En nu maar hopen dat wij de Geest weer krijgen. Weet u wie de Geest gekregen heeft? Johannes uit Wijk bij Duurstede. Deze begint ook zijn overpeinzingen met u te delen, net als Barbara en ik doen. Ik ben benieuwd wie er nog meer de Geest krijgen... oh ja, ook de projectgroep 'Huis van gebed en ontmoeting' bijvoorbeeld; zij hebben de Geest gekregen en gaan door met de meditatievieringen. Wij zijn daar blij mee; lekker veel muziek, mooie muziek trouwens en lieve korte teksten. Wij vinden het wel de moeite waard maar daar mag u zelf over oordelen. Alleen is het wel handig dat u dan eens langs komt. Tot snel!

*Sidorus*



## Thuiswerkers voor open huis gezocht

Pinksteren: het feest waarop de belofte van Jezus, dat Hij na zijn dood een nieuwe helper zal sturen, ingelost wordt. Hij stuurt de Heilige Geest. Het lijkt een beetje een vergeten feest. We zijn drukker met het plannen van onze korte vakanties en de naderende zomervakantie dan dat we stil staan bij de betekenis van Pinksteren. En toch mag ook dit feest niet ongemerkt voorbijgaan.

Ook al zijn we geen trouwe kerkgangers meer. Ook al halen we onze inspiratie uit andere bronnen. De Heilige Geest daalt op ons neer, steeds weer. Dagelijks doet deze zijn werk: inspireert ons en zorgt ervoor dat wij ons open blijven stellen voor elkaar. En dat is ook hard nodig; kijk maar naar de situatie in de wereld. Hoeveel plekken zijn er niet waar de wereld ontspoot en hoeveel verdriet komt daaruit voort. En nee, we kunnen niet alles oplossen, maar mede dankzij die Heilige Geest kunnen we wel doen wat binnen ons bereik ligt: er zijn voor een ander. Een beetje aandacht, mededogen en hulp indien nodig/ gewenst. Samenwerken aan een levendige (dorps)gemeenschap op een manier die binnen je eigen vermogen ligt. Ook binnen onze kerk zijn er best kleine taken die gedaan kunnen worden

zonder dat u zichzelf meteen vastlegt. Een voorbeeld: tijdens de veertigdagentijd zijn er wekelijks meditatievieringen geweest. De voorgangers rouleerden waardoor dit geen taak werd, maar gewoon leuk om te doen. We zitten niet vast in vergaderingen of iets dergelijks, ideeën ontstaan spontaan en als we elkaar tegenkomen. Dat maakt het geheel heel laagdrempelig.

Deze vorm van meditatie gaat verder, niet iedere week, maar op de derde woensdag van de maand. Iedere maand een ander thema, passend bij de actualiteit. Heeft u belangstelling? Kom eens langs op de woensdagavond. Ervaar het maar eens. Het is maar een half uurtje en u gaat weer 'opgeladen' naar huis terug.

Maar die Geest laat ons ook af en toe zien dat we meer kunnen dan we denken. Dan worden we uit onze 'comfortzone' gehaald en doen we iets geheel nieuws en meestal bevalt dat best goed. Dat is wat de Heilige Geest met ons doet, kleine stapjes, maar onderschat niet het belang hiervan. Samen proberen we van de kerk weer een 'open huis' te maken; dicht bij de mensen en binnen de kaders van het bisschoppelijk beleid.



Denkt u - al lezende - misschien kan ik hier iets mee! Stuur een berichtje aan het secretariaat, dan kunnen we eens ideeën uitwisselen! Ook thuiswerken behoort bij de opties.  
*Loes van der Horst*

### Wijsheden

Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen.  
*Phil Bosmans*

## Maria, moeder van de Kerk

Op 11 februari 2018 (160 jaar na de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes) wordt de gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk (een eretitel die zij eerder kreeg tijdens het Tweede Vaticaans Concilie van Paus Paulus VI) door Paus Franciscus uitgeroepen tot een kerkelijke feestdag. Vanaf dat moment komt die in de plaats voor de viering van tweede Pinksterdag.

Waarom juist tweede Pinksterdag? In het begin van het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen staat "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plek en allen bleven eensgezind volharden in gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus." Op dit belangrijke moment van Pinksteren, dat wij ook wel het begin van de kerk noemen, was zij dus aanwezig.

Dan spreekt het toch voor zich dat het feest van Maria, moeder van de Kerk op tweede Pinksterdag gevierd wordt.  
*Gerda Willemse*



## Taizéviering

26 juni - 19.00u  
Wij nodigen u van harte uit voor deze oecumenische en meditatieve samenkomst.



*Wanneer Paulus de Kolossenzen aanmoedigt om 'de dingen te zoeken die boven zijn', roept hij hen niet op om weg te lopen van aardse dingen, maar nodigt hij hen uit om alles te zien in het licht van de opstanding.*

### Familieberichten

18 juni - 15.00 uur  
Doopt viering Lukas Zaletskyi, zoon van Michael en Eline Zaletskyi-Stoeten. Voorganger is Anton ten Klooster





## H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via <https://johannesdedoper.net/misintentie/>



## 18 juni Vrijwilligersfeest

Corona heeft veel zaken afgelopen jaren niet door laten gaan, waaronder het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Maar dit jaar gaat het wel gebeuren! Zaterdag 18 juni voor de viering begint het en het duurt tot begin van de viering. We hebben dan een eucharistieviering, voorgedaan door de pastoor. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. We maken er weer een ouderwets feestje van. Heb je geen uitnodiging ontvangen? Je bent van harte welkom!

## Een nieuwe locatieraad

Zoals wellicht bekend stoppen de secretaris en voorzitter van onze locatieraad na de zomer. Beiden zijn al langere tijd actief en kunnen het eigenlijk al een tijdje niet goed meer combineren met hun privé en werk. Niet al hun werk was even zichtbaar, maar achter de schermen hebben ze bergen verzet.

Hun voornemen om te stoppen was de reden voor een aantal vrijwilligers om de koppen (hoofden) bij elkaar te steken en met elkaar na te gaan hoe we dit kunnen oplossen.

Op het moment dat deze Open Venster gedrukt moet worden zijn nog niet alle rollen verdeeld, vandaar dat dit hier niet wordt vermeld. Maar het is prachtig dat in deze tijd, waarin vrijwilligers blijkbaar steeds schaarser worden, toch een groep mensen bereid is gevonden deze taken op zich te nemen. Via de nieuwsbrief zult u verder worden geïnformeerd.

## Johannes overdenkt...

Wat een feestweek was het, de tweede volle week van mei. Normaal is het redelijk rustig in mijn mooie kerk, maar nu was er elke dag wel wat doen. Het begon met moederdag toen ook nog eens de communicanten van dit jaar werden gepresenteerd. Mijn hart ging sneller kloppen toen ik dit zag. Daarna elke avond die week het mantra van het Wees Gegroet. De kralen werden van de rozenkransen af geboden, afgewisseld met die heerlijke traditionele marialiederen. De 13e kon ik er helaas niet bij zijn, maar toen was er een eucharistieviering in het E&E. Dat lijkt me nou echt zo bijzonder om daar de eucharistie mee te vieren. Over herders gesproken... Zaterdag was het echt feest. Wijks Vocaal bracht de Messiah ten gehore. Na de stille corona-jaren mocht het koor weer jubelen. Nou, de gebrandschilderde ramen trilden van enthousiasme. Op zondag weer een Mariaviering en 's middags nog een doop. Was het elke week maar zo'n week...

Wel erg jammer dat The Passion niet door kon gaan, eindelijk stond iedereen na twee jaar weer in de startblokken, kon het niet doorgaan door ziekte. 'Verdrietig' hoorde ik iemand zeggen. Inderdaad verdrietig, maar niet te vergelijken met het leed in de wereld natuurlijk. Op stille momenten huilt mijn hart.

Maar het voorjaar is echt begonnen! Zelfs ik hoor de vogeltjes fluiten en merk dat de kachel in de kerk niet meer aan hoeft (dat vindt de penningmeester ook best fijn). Het is al vroeg licht en het wordt pas laat donker.

Ik kijk weer vol verwachting uit naar 18 juni, dan is weer het vrijwilligersfeest en zie ik al die noeste werkers even relaxen en genieten van een hapje en een drankje. Ze hebben het verdiend! Veel plezier!





## Maria, icoon van genade



### Kerken bijeen rond het boek 'Maria, icoon van genade'

Op dinsdag 31 mei is Marcel Sarot, katholiek diaken te Leersum en hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, te gast in de Open Hof. Hij houdt een inleiding over het boek 'Maria, icoon van genade' van de christelijk-gereformeerde theoloog Arnold Huijgen. Dit boek werd het theologisch boek van het jaar 2021 en trok daarmee de aandacht van het Beraad van Kerken. Het Beraad van Kerken organiseert nu deze bezinningsavond voor mensen binnen en buiten de kerken. Een bijzondere afsluiting van de Mariamaand!

Op welke punten kan dit boek ons als christenen van heel verschillende tradities helpen om samen dichterbij Christus te komen? Hoe kan dit boek katholieken en protestanten inspireren en helpen om hun zicht op Maria te verdiepen? Pastor Anton ten Klooster sprak er al veel en lovend over in zijn preek op 15 augustus in onze parochie.

Op de inleiding van Marcel Sarot volgen enkele reacties vanuit de kerken in Langbroek en Wijk bij Duurstede. Aansluitend is de zaal aan de beurt met haar reacties en vragen.

Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.

Locatie: De Open Hof, Kerkstraatje 4, Wijk bij Duurstede

## Geen Pinksterviering op de markt

Helaas gaat het dit jaar niet lukken om de Pinksterviering op de markt in Wijk bij Duurstede te organiseren. Er hebben de nodige personele wisselingen plaatsgevonden en door ziekte kan de voorbereiding niet optimaal zijn. Hiermee konden we niet de kwaliteit garanderen die nodig is om dit te kunnen organiseren.



## 1e Heilige Communie

Zondag 15 mei hebben Sanne, Abbygael en Isa hun 1e Heilige Communie ontvangen in de kerk van Odijk. Zondag 8 mei zijn ze voorgesteld in onze eigen kerk. Hartelijk welkom Sanne, Abbygael en Isa.

### Familieberichten

#### Overleden:

1 april: Mevr. Schledorn

29 april Mevr. van Lunssen- de Heij



"Al 17 jaar een vertrouwd gezicht in de regio"

**Ineke van Bennekom**

06 – 8366 9222 | [www.inekehelpt.nl](http://www.inekehelpt.nl)



**Ineke helpt**  
uitvaartverzorging




**OPTIEK VAN DE VECHT**  
OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570  
[www.optiekvandevecht.nl](http://www.optiekvandevecht.nl)



**via** madeleine  
uitvaartzorg  
06 127 687 23

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT OVER EEN PASSESND AFSCHIED · MAAR NIET WEEET WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN · BEL EVEN NAAR **LIESBETH VAN DER DONK** EN JE KRIJGT HAAR AAN TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT · LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343 · 574 · 636 [UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL](mailto:UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL)



**Miltenburg**  
Uitvaartverzorging



**Heeft u al nagedacht over uw uitvaart?**

U neemt een leven lang beslissingen en staat daarbij misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat om uw wensen. Wij staan voor een persoonlijke uitvaart die recht doet aan het leven.



Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw uitvaartwensen te bespreken.

**030 656 31 62**  
Voor directe hulp bij overlijden staan wij dag en nacht voor u klaar.

Vlierweg 1-B 3991 BA Houten [www.miltenburguv.nl](http://www.miltenburguv.nl)



**De Klijn Uitvaartzorg**  
*Vormgevers van persoonlijke uitvaarten*

**Afscheid nemen vraagt liefdevolle aandacht en tijd...**

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Door zowel bij kleine als bij landelijke organisaties te werken heb ik kennis en ervaring opgedaan bij het regelen en voorgaan van uitvaarten. In de afgelopen 20 jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten  
030 2901581



Kwaliteitsregister  
Uitvaartverzorgers  
Leo de Klijn





## Parochie H. paus Johannes XXIII

De parochie H. paus Johannes XXIII omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.o.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor twee parochies.

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl), [info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale pagina's.

### Pastoraal team

**Fred Hogenelst**, pastoor, [pastoor.hogenelst@2parochies.nl](mailto:pastoor.hogenelst@2parochies.nl),  
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don. 18-19 uur, 06-23380310

**Vincent van der Helm**, diaken, [diaken.vanderhelm@2parochies.nl](mailto:diaken.vanderhelm@2parochies.nl)

**Meike Hettinga**, pastoraal werker, [m.hettinga@2parochies.nl](mailto:m.hettinga@2parochies.nl)

**Ed van de Moosdijk**, pastoraal werker, [e.vandemoosdijk@2parochies.nl](mailto:e.vandemoosdijk@2parochies.nl)

**Marianne van Tricht**, pw beleid, [m.vantricht@2parochies.nl](mailto:m.vantricht@2parochies.nl)

**Lilian Weijman**, pastoraal werker, [l.weijman@2parochies.nl](mailto:l.weijman@2parochies.nl)



### Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)  
Charles Verwimp (vice-voorzitter)  
Ron van Ee (secretaris, gebouwen)  
Lilian Vernooij (penningmeester)  
Frans Bosman (lid)  
Ria van Dixhoorn (adviseur)  
Contact via *parochiesecretariaat*,  
[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)

### Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw geldelijke bijdrage. Het rek.nr. :  
NL 28 RABO 0155 614614  
tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.  
ANBI: 822298272.

U kunt ook uw bijdrage online overmaken: zie [www.pj23.nl](http://www.pj23.nl) of via onderstaande QR-code (gebruik de camera app op de telefoon)  
<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UDyWSObjQtOAhmclaOwJ5w>



### PCI PJ23: Praktische en financiële hulp

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip is geraakt, de weg kwijt is naar hulpverlenende instanties, financieel in de knel zit of heeft u zelf te maken met armoede? PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op [www.pcipj23.nl](http://www.pcipj23.nl) of neem contact op via [info@pcipj23.nl](mailto:info@pcipj23.nl)

### Parochiesecretariaat

Loerikseweg 12, 3991 AD Houten  
[info@pj23.nl](mailto:info@pj23.nl)  
030-6378642

### Noodtelefoon

Wilt u met spoed contact vanwege een ziekenzalving of ziekenzegen, of andere nood?  
Bel dan met **06-12948874**.

### Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Heeft u het gevoel heeft dat een beroepskracht (bv. een pastor) of een vrijwilliger in een van onze gemeenschappen grenzen overschreden heeft en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van onze parochie:  
Ellen Kok-Hendriks,  
[vertrouwenspersoon@2parochies.nl](mailto:vertrouwenspersoon@2parochies.nl)  
06-44918278



R.K. Parochie  
Paus Johannes XXIII

### Colofon Open Venster

Open Venster is een uitgave van de parochie H. paus Johannes XXIII. Het parochieblad verschijnt 7x per jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

#### Nr. 3 - 2022 Pinksteren

21 mei - 8 juli 2022

#### Nr. 4 - 2022 Zomer

Sluitingsdatum kopij: 14 juni  
Periode 9 juli – 9 sept  
Verschijningsdatum: vanaf 6 juli

#### Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn, Janny van Schip en Karin Stoeten.  
Voor aanleveren parochiebrede artikelen: [hoofdredactie@pj23.nl](mailto:hoofdredactie@pj23.nl)

#### Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's inleveren bij:  
[bunnik.parochieblad@pj23.nl](mailto:bunnik.parochieblad@pj23.nl),  
[cothen.parochieblad@pj23.nl](mailto:cothen.parochieblad@pj23.nl),  
[tgoy@pj23.nl](mailto:tgoy@pj23.nl),  
[houten.parochieblad@pj23.nl](mailto:houten.parochieblad@pj23.nl),  
[odijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:odijk.parochieblad@pj23.nl),  
[schalkwijk.parochieblad@pj23.nl](mailto:schalkwijk.parochieblad@pj23.nl),  
[werkhoven.parochieblad@pj23.nl](mailto:werkhoven.parochieblad@pj23.nl),  
[voorloper@johannesdedoper.net](mailto:voorloper@johannesdedoper.net)

#### Advertenties

[Info@pj23.nl](mailto:Info@pj23.nl)

#### Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en teksten toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u contact op te nemen.





#### **Ingrediënten**

Deeg voor 32 stuks (twee bakplaten)

- 700 g tarwebloem (voor brood)
- 1 zakje instant gist (Oetker)
- 2 theelepels suiker
- 300 ml lauwe melk
- 4 el olijfolie
- ca. 8 g zout (4 afgestreken theelepels)

#### **Vulling:**

- 500 g feta
- ca. 50 g dillegroen (met steel) of bladselderij (zonder steel)
- 4 el fijngesneden bieslook
- 4 el olijfolie
- 2 losgeklopte eieren

#### **Bereidingswijze:**

Meng bloem, gist en suiker en voeg olie, ei en melk toe. Kneed het mengsel kort tot soepel deeg. Voeg eventueel meer melk toe.

Daarna 10 minuten in de kneedmachine of 15 minuten met de hand. Dek af met een doek en laat ca. 1 uur rijzen bij kamertemperatuur.

Verkruimel de feta en meng met het fijngesneden groen en de olie.

Verdeel het deeg in twee ballen. Rol deze uit op een met bloem bestoven werkvlak tot twee vierkanten van ca. 40 bij 40 cm. Snijd daaruit 16 vierkantjes van ca. 10 bij 10 cm. Leg op elk vierkant een lepel vulling en bestrijk de randen met losgeklopt ei. Vouw de puntjes naar elkaar en druk aan.

Leg de hapjes op een bakplaat met een vochtige doek eroverheen en laat ca. 30 minuten rijzen. Bestrijk met ei, druk de randjes goed aan en bak 18 à 20 minuten op 200 graden.

# LUCHTIGE PINKSTERHAPJES



**E**en nieuw begin, begeesterd worden, als een pasgeboren kind dat ademt. Een herinnering aan God en de mens: "Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in zijn neus" (Genesis 2,7).

Deze pinksterhapjes komen van oorsprong uit Tscherniwizi in het westen van Oekraïne. Daar staan allerlei gerechten op de menukaart met wortels in de joodse tradities van verschillende volken uit Oekraïne, Polen en Duitsland. In de oosters-orthodoxe kerken noemt men de dagen van Pinksteren "groene feestdagen". Men serveert deze pinksterhapjes met groene kruiden, die dan overvloedig aanwezig zijn. In de joodse traditie herinnert Pinksteren aan de eerste tarwe die aan God wordt opgedragen. ■

*Tekst en foto's: Tini Brugge*

**Bron:** Janny de Moor, zie [www.jannydemoor.nl](http://www.jannydemoor.nl), een bewerking van een recept van o.a. Jusefina Weidhofer