

Open Venster



Allerzielen

Parochie H. Paus Johannes XXIII

2018 - 6

Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten, Odijk, Schalkwijk, Werkhoven, Wijk bij Duurstede



Open Venster is een uitgave van:
Parochie H. paus Johannes XXIII
Loerikseweg 12, 3991 AD, Houten
www.pj23.nl

Nr. 6: 20 oktober - 30 november 2018

Pastoraal team

Fred Hogenelst, pastoor
pastoor.hogenelst@gmail.com
Telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur
en don. 18-19 uur, 06-23380310

Vincent van der Helm, diaken
diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl

Meike Hettinga, pastoraal werker
mhettinga@pj23.nl

Ed van de Moosdijk, pastoraal werker
e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl

Marianne van Tricht, pw beleid
marianne.vantricht@2parochies.nl

Laura de Vries, pastoraal werker
pwldevries@gmail.com

Lilian Weijman, pastoraal werker
lweijman@kerkmail.nl

Secretariaat

Astrid Hoekstra
030 6378642, info@pj23.nl

Parochiebestuur

Loes van der Horst (vice-voorzitter)
Ron van Ee (secretaris)
Peter van Delft (penningmeester)
Charles Verwimp (lid)
Frans Bosman (lid)

Opgave doop en huwelijk

zie website: www.pj23.nl/aanbod

Ziekenzalving/-zegen

06 12948874

Centrale redactie

Info@pj23.nl Voor aanleveren
parochiebrede artikelen

Sluitingsdatum kopij nr. 7

(periode 1 dec. - 1 feb.): 6 nov.

Van het pastoraal team...

Licht in het donker

Het seizoen waarin de bladeren vallen kan ons soms wat weemoedig stemmen. De dagen worden korter en donkerder. Al met al geen gekke tijd om een feest als Allerzielen te vieren. Een feest van herdenken en gedenken. Een feest ook, dat ons net als die vallende bladeren op onze eigen kwetsbaarheid wijst.

Tegelijk vind ik het altijd een troostvolle tijd. Juist omdat het een tijd is waarin we bij elkaar komen om te delen en te vieren. We delen ons verdriet en de verhalen aan de mensen die we missen als we Allerzielen vieren. Voor hen steken we lichtjes aan. Met Sint Maarten luisteren we naar een oud verhaal dat ons vertelt hoe we er voor elkaar kunnen zijn. We delen de lichtjes die we bij ons dragen, omdat juist in het donker het licht zo goed te zien is. Zeker omdat alle afzonderlijke lichtjes bij elkaar het op zo'n avond toch nog heel licht maken.

Ook in onze eigen katholieke kerk maken we een donkere periode door. Door alle verhalen die naar buiten komen is het soms moeilijk de kerk nog te zien als een plek waar licht en troost te vinden zijn. Waar vinden we licht in het donker? Het beeld van het de feesten van Allerzielen en Sint Maarten helpen me hierbij. De herinnering aan alle mensen die met liefde zo veel moois hebben gedaan in naam van onze kerk, de gedachte aan het licht dat zoveel mensen in naam van onze kerk nog steeds brengen in het leven van anderen geeft me hoop. We moeten blijven vertrouwen in het licht dat we zelf in ons dragen, zonder daarbij te vergeten dat er veel is dat anders moet, dat er veel is dat aan het licht moet komen.

Dat deze novembermaand een hoopvolle maand mag worden, met feesten die licht brengen in het donker.

Meike Hettinga, pastoraal werker



Onze parochie heeft een eigen YouTube kanaal. Hierop worden met enige regelmaat nieuwe filmpjes geplaatst. Over bijzondere gebeurtenissen of over bijzondere personen uit onze parochie. Er zijn filmpjes te vinden over onze driekoningen-voettochten, parochiefeesten en bijzondere vieringen. En kijkjes achter de schermen. Bijvoorbeeld het werken aan het parochieblad en winnen van de duurzaamheidsprijs met onze groene kerk. Verder vind je er interviews met parochianen en voorgangers, die vertellen waardoor zij geïnspireerd worden en wat zij belangrijk vinden. Laat je ook inspireren door de verhalen uit onze parochie en neem eens een kijkje, of beter nog, neem een (gratis) abonnement op ons YouTube kanaal RK parochie paus Johannes XXIII.

Allerheiligen, Allerzielen, wat 'vieren' we eigenlijk?

Op 1 november, tijdens het hoogfeest van Allerheiligen, bidden we de litanie van alle heiligen. Een litanie is een gebed waarin God, Maria of een of meer heiligen om zegen wordt gevraagd. Steeds bidt de priester een regel, waarop de gelovigen antwoorden en meebidden. Gelukkig komen in de litanie van alle heiligen niet echt alle heiligen aan bod. De viering zou dan wel erg lang gaan duren, aangezien onze kerk duizenden heiligen kent. In de litanie worden alleen de belangrijkste aangeropen.



Op Allerzielen, 2 november bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. Veel mensen trekken op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. Het woord 'allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'. De naam veronderstelt de oude christelijke overtuiging dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel, en dat de ziel na de dood van een mens gescheiden wordt van het lichaam. Hebben de gebruiken en rituelen op Allerzielen een rooms-katholieke oorsprong, vandaag de dag wordt deze datum ook door vele anderen aangegrepen om hun overledenen te herdenken.

Bron: Krist Ensing



Agenda

Bronnen van leven
en andere activiteiten

Oktober

- 21 Wandeling: "Met de stroom mee"
Culemborg, Markt 50, 12.30 uur

November

- 13 Lectio divina. Cothen, 20.00 uur
- 5 & 19 Over het boek "De bronnen van spiritualiteit", Anselm Grün
Culemborg, Ridderstraat 198, 20.00
- 20 Lezing "El Roi". Houten, 20.00 uur
- 21 Brief van Paus Franciscus: 'Verheug jullie en juich!' Houten, 20.00 uur
- 26/29 Geloven Nu: Bronnen in de Bijbel
Houten 20.00, Bunnik 19.30 uur
- 27 Duivels dilemma: De prijs van de waarheid.
Houten, 19.30 uur

December

- 11 Maaltijd ter bemoediging (rouwgroep)
Houten, 15.30 uur

Januari

Houten tentoonstelling bijzondere gewaden t/m februari

- 8 Maaltijd ter bemoediging (rouwgroep)
Houten, 15.30 uur
- 15 Lectio divina
Cothen, 20.00 uur
- 21/24 Geloven NU Bronnen in de Bijbel
Houten 20.00 uur, Bunnik 19.30 uur

Denkt u nog aan het insturen van foto's en teksten m.b.t ons jaarthema naar lweijman@kerkmail.nl
NB; voor een aantal activiteiten is het wenselijk of nodig dat u zich aanmeldt.

De activiteiten die georganiseerd worden in het kader van het jaarthema 'Bronnen van leven', zijn herkenbaar aan het bovenstaande logo. Zo kunt u in één oogopslag herkennen welke activiteiten er door het jaar heen zijn.

Pastor Lidy Langendijk krijgt droombaan in Friesland

Pastor Lidy kwam in januari 2015 bij ons werken als opvolger van Anton ten Klooster, die toen ging studeren. Ze wordt nu pastoraal werker in Friesland. Een plek waar ze al lang van droomt om te mogen wonen. In september 2018 neemt ze afscheid van onze parochie. Een interview.



Lidy, hoe kijkt je terug op je tijd bij ons?

Ik vind het bewonderenswaardig hoe mensen er alles voor over hebben om alle locaties in stand te houden. Hoe ze alle balletjes in de lucht weten te houden en met een enthousiasme iedere keer er weer helemaal voor gaan. Dat vind ik echt heel erg bijzonder. Langzaam maar zeker zie je ook steeds vaker mensen met elkaar samen optrekken uit andere locaties. Dat vind ik wel een hele mooie beweging om te zien. Ik hoop dat die doorzet.

Kon je je ei hier kwijt?

Voor een deel wel. Ik vind uitvaartwerk mooi om te doen en daar kon ik hier, helaas zeg ik er dan altijd bij, mijn ei wel in kwijt, want in zo'n grote parochie zijn veel uitvaarten. Ik heb graag liturgie gevierd. Aan de andere kant heb ik het vitaliteitsonderzoek gedaan. Dat was één van mijn grote klussen en dat is niet helemaal geworden wat ik verwacht had. Dat snap ik ook wel, want vitaliseren in deze tijd van krimp is ook niet het makkelijkste. Dan kom je toch op de weg dat je soms vingertjes legt op pijnlijke plekken en ja dat is niet helemaal mijn ding.

En nu ga je ons alweer verlaten...

Ja, zeg ik met een lach, want ik vind de nieuwe baan ook echt wel leuk. ik ga wel heel veel leuke mensen missen hoor! Geen misverstand hierover! Bij vertrek laat je mensen achter en dat is altijd jammer. Dan ga ik ook nog helemaal naar Friesland, dus komen we mekaar ook niet meer heel makkelijk tegen. Aan de andere kant heb ik al heel lang de wens om daar om te mogen wonen en die kans om dat waar te maken komt nu voorbij.

Heb je nog een wens voor onze parochianen?

Ik wens alle parochianen van groot tot klein, van Jong tot oud alle goeds toe. Blijf in je eigen kracht staan geloof in je eigen kunnen, want elk mens is méér dan de moeite waard. Maar wel met oog voor elkaar. Vergeet dat samen niet. En ik zeg altijd: ga je weg, maar ga met God.

Charles Verwimp



Weer een duivels dilemma: De prijs van de waarheid

Een embryologe verwisselt per ongeluk twee embryo's van echtparen, die wanhopig proberen kinderen te krijgen. Maar als Isa haar fout wereldkundig wil maken, komt ze in een moeras van opportunisme en

hypocrisie terecht. Onze vraag voor deze avond: Gaat de waarheid boven alles?



We kijken samen naar de korte film (40 minuten) en gaan met elkaar in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje.

Praktische informatie

Datum: 27 november
Tijd: 19:15 – 21.30 uur

Plaats: Houten, Loerikseweg 12

Aanmelden voor 23 november: wegvangeloven@gmail.com

Werkgroep "Weg van geloven",
Lilian Weijman

Bedankt!

Het was fantastisch om met jullie mijn 25-jarig jubileum te kunnen en mogen vieren. Ik kijk terug op een warm en hartelijk samenzijn. De volle kerk, jullie aanwezigheid, de vele mooie positieve woorden, de persoonlijke cadeaus, de lieve brieven en kaartjes en de belangstelling (en opgaves) voor stichting Present doen mij meer dan goed.

De poppenkast met alle mooie lieve wensen, de foto's zijn mooie herinneringen. Dit bijzondere samenzijn zal nog lang nagloeien in mijn hart. Met een aantal van jullie wacht er nog een "klus" via stichting Present. Ik zie ernaar uit!

Nogmaals dank jullie wel allemaal en graag weer tot ziens.

Lilian Weijman





Vier woensdagavonden 'Op weg naar Kerst'

Dit jaar is er opnieuw gelegenheid voor bezinning in de mooie weken van Advent. In het volgende Open Venster leest u hier meer over. U kunt alvast de data noteren: 28 november en 5, 12 en 19 december 2018. We komen samen in de pastorie in Wijk bij Duurstede (20.00-21.30 uur). De avonden worden begeleid door leden van het pastoraal team. Aanmelding bij Laura de Vries: pwldevries@gmail.com



Lezing El Roi

El Roi is een stichting die mensen, die in de prostitutie zijn beland probeert te helpen. Lang niet alle mensen die in de prostitutie werken, doen dit echt vrijwillig. Prostitutie heeft op vele manieren raakvlakken met allerlei problematiek in de wereld en is gelieerd aan: armoede - oorlog - geweld - op de vlucht zijn - incest - criminaliteit - mensensmokkel - mensenhandel - vluchtelingenstromen - misbruik in de kindertijd - culturele achtergrond - weeskinderen zijn - ongelijkheid - kwetsbaarheid - geld/mammon - huwelijksontrouw - pornografie - vooroordelen - stigmatisering.

Deze complexiteit illustreert dat een schone prostitutie, ook na de legalisatie in 2000, moeilijk te realiseren is. Daarbij komt dat na de legalisatie het aantal sekswerkers in de illegale sector juist is toegenomen. In Utrecht en Amersfoort en omgeving willen we als El Roi contact met de vrouwen leggen en onderhouden en hen perspectief bieden. Over dit werk komt een van de vrijwilligers meer vertellen.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 20 november

Tijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Plaats: parochiegebouw in Houten, Loerikseweg 12

U bent van harte welkom, we vinden het fijn als u zich van te voren aanmeldt via wegvangeloven@gmail.com

Op bedevaart naar Kevelaer 23 en 24 augustus

Daar gaan we dan, naar Kevelaer. Het begint allemaal om 08.00 uur bij de Barbarakerk in Bunnik toen we in de bus zaten, we hebben net afscheid genomen van onze ouders en gaan nu rijden naar het van de Valk hotel in Cuijk! 🍪 Aangekomen bij het hotel gaan we een heerlijk gebakje eten en natuurlijk lekker kletsen. We hadden ook nog even de tijd om onze ouders te bellen. Een paar minuutjes later nog in het hotel ontmoetten we de andere twee misdienaars John Paul en Angelo uit Houten. En daar gaan we weer verder, maar nu gaan we naar Kevelaer. Ondertussen bidden we de rozenkrans.

Toen we waren aangekomen in Kevelaer trokken we alle vier onze misdienaarskleding aan en kregen wij het vaandel om te dragen. John Paul en Angelo droegen de flambouwen. We liepen een klein stukje door Kevelaer en toen waren we aangekomen bij de buitenkerk (Pax Christi kapel) en daar deden we een half uurtje een Openingslof. Daarna gingen we naar het Priesterhuis en toen brachten we onze bagage daar in onze slaapkamers.

Daarna gingen we lunchen in een gezellige tuin. Daarna hadden we de Kruisweg. Angelo en John Paul liepen met de Grote Kruisweg mee en wij met de Kleine. Na de Kruisweg hebben we heerlijk spaghetti-ijs gegeten. Toen gingen we het Kapelletje en de Kaarsenkerk bezoeken. 's Avonds hadden we buiten een Processie en dat was heel leuk, want er waren heel veel mensen met lichtjes die ons volgden. Daarna gingen we met elkaar op de slaapkamer spelletjes doen tot heel laat. De volgende ochtend gingen we ontbijten en daarna hadden we weer een H.Mis. In deze viering werden de namen van overleden mensen opgenoemd voor een speciaal gebed die mensen hadden aangevraagd.

Daarna hadden we even de tijd voor onszelf. Die middag hebben we geluncht en tot slot ook nog eens spaghetti ijs gegeten met de pastoor. En toen was het tijd om onze tassen in te pakken. 🍪 Maar gelukkig mochten we nog lekker lang winkelen. We sloten af met het Slotlof, het was heel leuk. Daar kwam de bus weer en dat betekende voor ons einde Kevelaer.
Noëlle en Eva (misdienettes uit Bunnik), met op de foto John Paul en Angelo (misdienaars uit Houten)



Ter bemoediging

De laatste weken komen vanuit de hele wereld de berichten op ons af over seksueel misbruik door medewerkers van de katholieke Kerk. We horen over het vreselijke gedrag van mannen en vrouwen aan wie in Jezus' naam de zorg voor mensen was toevertrouwd. We horen over bedrog en trots van bisschoppen, kardinalen en misschien wel pausen... die op de hoogte waren, maar die niets hebben gedaan of de zaak zelfs hebben toegedekt. Daarmee hebben zij de onschuld van jonge mensen vermoord, evenals hun vertrouwen in de Kerk. En erger nog: hun geloof gestolen. Daarmee hebben zij ook God pijn gedaan: "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij." (Matteüs 15,8).

Wanneer een lidmaat lijdt

Ook de Nederlandse bisschoppen hebben zich hierover gezamenlijk en individueel uitgesproken, met een woord van medeleven en bemoediging. Onze bisschop, kardinaal Eijk, verwijst naar de apostel Paulus: "Wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, hebben alle ledematen te lijden wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in onze Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen." Einde citaat.

De afschuwelijke verhalen raken ons allemaal; gelovigen en ook ons als pastoraal team. Schaamte, verdriet en teleurstelling wisselen elkaar af. Wat kunnen we zeggen? Is er iets dat we kunnen doen voor de slachtoffers? Hoe komen we

onze familie en vrienden onder ogen, die toch al kritisch zijn over ons geloof en onze kerk? En degenen die al wat op afstand staan: zullen zij nu definitief de deur achter zich dicht trekken?

We worstelen met antwoorden. Het geloof gaat om de liefde voor God en de naaste. Christus onze Heer heeft ons alleen maar het goede voorgehouden. "Alles wat Hij doet is goed," zeiden de mensen enthousiast over Hem (Marcus 7,37). Zijn wens is dat de gelovige gemeenschap voor elkaar en anderen bijdraagt aan welzijn en levensgeluk. Ook de Kerk heeft ons niet geleerd om slechte en verkeerde dingen te doen. Als iemand in de fout gaat, ligt dat dan aan God, aan de Kerk, of aan de persoon in kwestie zelf?

Trouw blijven

Ondanks alle stormen die het schip-van-de-Kerk belagen in deze tijd, willen wij u en elkaar bemoedigen om ons oog gericht te houden op Jezus, onze hoop. Nog steeds vinden vele gelovigen troost, steun, kracht en inspiratie in het geloof en in de Kerk. De kerk had en heeft een belangrijke functie in de samenleving: in zingeving, zorg voor armen en noodlijdenden, onderwijs en werken aan recht en vrede. De Kerk is er op momenten van vreugde én verdriet. Laat niemand dit van ons afnemen!

Graag sluiten wij aan bij de oproep van mgr. De Korte, de bisschop van Den Bosch: laten we trouw blijven aan Christus. Laten we trouw blijven aan ons geloof. Juist in deze moeilijke dagen. En daarbij hebben we elkaar hard nodig.

Het pastoraal team



God, wij bidden U:

**Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden
van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:
dat U zich in het bijzonder over hen ontfermt
en hen door uw genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;
dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle
en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;
dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven
en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.
Dat uw rijk van vrede en gerechtigheid mag groeien en komen,
voor iedereen, altijd, overal. Amen.**

Aanmelden voor Eerste Communie en Vormsel

De eerste keer dat een kind aan de eucharistie mag deelnemen, is altijd een groot feest: de Eerste Heilige Communie. Communicanten ontvangen voor het eerst de hostie en mogen zo deel krijgen aan het Lichaam van Christus. Is uw kind 7 jaar of ouder en wilt u hem of haar ook mee laten doen? Meld uw kind dan aan.

Is uw kind al 12 jaar of ouder? Dan kan hij of zij het H. Vormsel ontvangen. Het vormsel is de voltooiing van het doopsel. Vaak zijn we als baby al gedoopt. Het vormsel bevestigt je als lid van de katholieke kerk en als kind van God. De meeste kinderen ontvangen het vormsel in groep 8. In 2019 vindt het Vormsel plaats op zaterdag 25 mei.

U kunt uw kinderen aanmelden via www.pj23.nl. Onder aanbod vindt u informatie en aanmeldingsformulieren.



Lezen van het boek: 'De bronnen van spiritualiteit'

De monnik Anselm Grün heeft dit boek geschreven, waarin hij kernachtig en inspirerend formuleert uit welke spirituele bronnen hij put. Centraal staan voor hem Jezus Christus en zijn Geest. Grün schrijft over de betekenis van Bijbel en liturgie, ascese, rituelen, en de mystieke weg. Nuchter en praktisch belicht hij het handelen van de christen in het dagelijks leven.

"Als monnik wil ik graag de bronnen van christelijke spiritualiteit beschrijven zoals ze mij uit de kloostertraditie zijn overgeleverd. Het zijn de bronnen waaruit de vroege kerk geleefd heeft. Natuurlijk kunnen we de spirituele weg van de vroege kerk of de monniken uit die tijd niet klakkeloos kopiëren. Maar als we ons verdiepen in hun weg, stimuleert dat ons naar onze eigen bronnen op zoek te gaan."

Anselm Grün, geboren in 1945, is monnik en hoofdeconoom in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Als geestelijke begeleider en raadgever van vele mensen behoort hij vandaag tot een van de meest gelezen christelijke auteurs.

Praktische informatie

Data: 5 november en 19 november 2018

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Parochiecentrum Culemborg, Ridderstraat 198

Begeleiding en aanmelding: Diaken V. van der Helm, diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl

Sinte Sinte Maarten!

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Maarten. "Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de

stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders.

Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Kom je ook Sint Maarten vieren? Je bent welkom in Bunnik (18.00 uur), Werkhoven (18.30 uur), 't Goy (18.00 uur) en Houten (16.00 uur basisschool De Vlinder).
Neem je lampion mee!

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Net als de heilige Sint Nicolaas.

Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.

Bron: www.kindengeloof.nl



*Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel
vrucht voort"*

Joh 12;24



Wijrook

Wijrook, rook om te wijden, is de oorspronkelijke naam van wat wij wierook noemen. Wierook bestaat uit een mengsel van aromatische, organische stoffen, zoals olibanum (hars van de Boswelia of wierookboom), dennenhars, rozenblaadjes of schors van de berk. Soms aangevuld met etherische oliën. Er zijn (inmiddels) verschillende soorten wierook, maar die zijn vooral geschikt voor huiselijk gebruik zoals: staafjes, kegeltjes, Japanse en Tibetaanse wierook.

Bij ons in de kerk wordt, net als in de oosterse orthodoxe kerk, korrelwierook gebruikt dat gebrand wordt op gloeiende kooltjes, meestal in een wierookvat. Door te zwaaien met het wierookvat, het bewieroken, wordt een gebruik uit oude culturen in stand gehouden: het vereren van belangrijke en heilige mensen.

Daaruit vloeien de diverse gewoontes voort die in onze liturgie niet alleen bedoeld zijn om Christus eerbiedig te begroeten, maar ook om te verzoenen en te heiligen.

Reukoffer

Wierook wordt al sinds zeker 1700 voor Christus gebruikt. In die tijd als reukoffer dat tot doel had de goden met geuren en gebeden gunstig te stemmen. Het gebruik kreeg door de



tijden heen ook een praktische kant; het verdrijven van de onaangename luchten die ontstonden door alle restanten van de offerdieren die de Joden gebruikten en later ook door de gewoonte om mensen in de kerk te begraven. De indringende geur van wierook was zeer geschikt om deze ongewenste geuren te maskeren.

Botafumeiro

U kunt zich vast voorstellen dat het ook in de pelgrimsoorden, waar mensen na een lange tocht van heinde en verre aankwamen, niet helemaal fris meer rook; daar heeft de geur van wierook ook heel goed zijn werk kunnen doen. In de kathedraal van Santiago de Compostella getuigt het grootste, massief zilveren, wierookvat ter wereld, de Botafumeiro, hier nog steeds van. Het

vat is anderhalve meter hoog, weegt 53 kilo en er is een hele ploeg tiraboleiros voor nodig om het vat met een vaart van zo'n 68 km per uur door de dwarsbeuk van de kerk te laten slingeren. Daarbij bereikt het soms een hoogte van 20 meter. En dat alleen om lucht van moe gestreden pelgrims te verdrijven...

Wijrook of wierook, in een klein vat of in een groot, staafjes, kegeltjes of korrels, leuk om te weten wat de bron is van deze indringende geur.

Gerda Willemse

Willibrord: missionair of radicaal?

In de spektakelfilm Redbad komt geloofsverkondiger Willibrord aan bod. Hij wordt gepresenteerd als een radicale geloofsverkondiger die geweld niet schuwt. Maar klopt dat beeld wel? Het jaarlijkse oecumenische Willibrordsymposium van de Tilburg School of Theology gaat over die vraag. Pastor Anton ten Klooster is één van de organisatoren: "We willen graag



nadenken over de kritiek die de film heeft op Willibrord", zo zegt hij, "maar je kunt je zeker ook afvragen hoe zorgvuldig de filmmakers te werk zijn gegaan". Sprekers zijn Alex van Galen, die het scenario schreef voor Redbad en historicus Sven Meeder die een boek schreef over deze Friese koning. Avondvoorzitter is dr. Trineke Palm van de Universiteit Utrecht.

Het symposium is op 7 november, de feestdag van de heilige Willibrord. Om 19.00 uur is er een oecumenisch avondgebed in de Domkerk. Om 20.00 uur start het programma in het centrum naast de oud-katholieke kathedraal, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht. Tevens wordt die avond een boek gepresenteerd over

Willibrord, onder redactie van Anton ten Klooster, Arnold Smeets en Peter-Ben Smit. Hierin staan bijdragen uit diverse gelovige en wetenschappelijke achtergronden over de persoon van Willibrord en wat hij betekent voor de geschiedenis van de kerk, van Nederland en van Europa. Kosten deelname: € 10,-, inclusief een exemplaar van het boek.

Inschrijven: <https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/aanmelding/index?sdnr=234>

Meer informatie: <https://vanweiswillibrord.wordpress.com/>

Voormalig pastoraal werker Edwin van der Zande promoveert op 20 november 2018. Zie voor meer informatie pagina 23.

Troostvolle lavendelkoekjes

November is een maand om stil te staan bij verlies, bij vergankelijkheid en bij wat eeuwig blijft. Bomen verliezen blad. De laatste vruchten en zaden worden geoogst. De avonden worden langer en kouder.

Traditioneel is er in de kerken in deze herfsttijd aandacht voor de gedachtenis van overledenen, dichtbij en veraf, recent en in het verre verleden: Allerheiligen en Allerzielen, op 1 en 2 november. En Gedachteniszondag, vaak de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die in protestantse kerken ook Eeuwigheidszondag genoemd wordt.

We vinden troost in kleine dingen. De smaak van een appeltaart zoals een geliefde die bakt. De geur van lavendel in de tuin, of toen tijdens de vakantie in Frankrijk. Die blauwe bloemen die zo heerlijk ruiken en, als wierook, hemel en aarde verbinden. In het kleine zaad komt de hemel tot bloei.



Lavendelkoekjes

voor ca. 30 koekjes

Ingrediënten

- 250 gram bloem
- 100 gram suiker
- 150 gram boter
- 1 vanillestokje (of zakje vanillesuiker)
- 2 eetlepels gedroogde lavendelbloemen

Bereidingswijze:

Meng de bloem en de suiker, snijd de harde boter in blokjes en voeg deze toe. Snijd het vanillestokje open en schraap het merg eruit en vermeng deze met de gedroogde lavendel. Kneed lang genoeg tot de boter zacht is en het deeg stevig. Rol het deeg in plastic en laat het minimaal 30 minuten rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed een bakblik met bakpapier en vorm balletjes van ongeveer gelijke grootte (vanwege de baktijd) van het deeg en leg die op de bakplaat. Druk ze een beetje plat.

Bak de koekjes in 12-18 minuten (afhankelijk van de grootte) goudgeel. Laat ze niet bruin worden.



Bron:

Recept van Vanessa van Koppen in:
De rijke wereld van kloosterkruiden,
Tini Brugge en Vanessa van Koppen, KOK 2016.

Waar zijn we mee bezig

Zoals u in de vorige editie al heeft kunnen lezen, passen we vanaf begin 2019 het schema van weekendvieringen in Bunnik aan. We gaan dan over op één viering per weekeinde, altijd op de zondag. De zaterdagse vieringen komen dus te vervallen. Tot aan de jaarwisseling verandert er nog niets.

We hebben dit besluit genomen na uitgebreide gedachtenwisseling en we hebben ook de uitkomsten van de enquête onder de kerkgangers (van afgelopen voorjaar) hierbij gebruikt. Er zijn een heleboel redenen voor dit besluit. Ik som de belangrijkste nog even op:

- Het teruglopende aantal kerkgangers maakt het zowel ongewenst als onverantwoord om in een weekeinde nog meerdere vieringen te houden.
- Met één viering per weekeinde is men in staat om als gemeenschap bij elkaar te komen, en niet verbrokkeld over meerdere vieringen.
- Liturgisch gezien hoort de viering op de zondag thuis.

U zult de komende tijd nog vaker horen of lezen over dit onderwerp, om u als parochiaan voor te bereiden op de nieuwe situatie en de redenen hiervoor met u te delen. Als u in de tussentijd vragen heeft dan weet u ons te vinden.

Jeroen Kavelaars, Voorzitter Locatieraad

Kinderkerk

Drie tot vier keer per jaar wordt er een Kinderkerkbijeenkomst georganiseerd tijdens de zondagsviering in de pastorie achterom. Deze bijeenkomsten zijn voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.



Tijdens de Kinderkerk horen de kinderen een verhaal uit de Bijbel, praten erover en maken iets dat verband houdt met dit thema.

De kinderen die regelmatig komen, zijn erg enthousiast. Ze vinden het heel leuk om dat aan de mensen in de kerk te laten zien en te vertellen wat ze gedaan hebben.

Als er Kinderkerk is, is er ook crèche, waar de kleintjes kunnen spelen met het aanwezige speelgoed.

De volgende Kinderkerk is tijdens de viering op zondag 2 december van 9.30 uur tot 10.30 uur. Dan is het thema de Advent.

Meer hierover in het volgende Open Venster.

Voor inlichtingen kunt u ons altijd bereiken via:

kinderkerkbarbara@hotmail.com

De liefde die de doden ons gaven (Naja Maria Aidt)



Heeft de dood iets van je afgenomen,
geef het dan terug,
geef dat terug,
wat je kreeg van de dode,
toen de dode levend was,
toen de dode je hart was,
geef het terug,
aan een roos,
een continent,
een winterdag,
een jongen die je aankijkt
vanuit het donker van zijn capuchon.

de Pastoraatsgroep



Sint Barbara Bunnik

Stationsweg 36
3981 AD Bunnik
T: 030 6561270
E: bunnik@pj23.nl

Secretariaat

Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep

T: 06 20381340
E: bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl
Spreekuur in de pastorie:
maandag 13.30-14.30 uur

Locatieraad

Jeroen Kavelaars - voorzitter
John Meijer - secretaris/beheer
Cor van Wiggen - penningmeester

Bankrekeningnummers

NL33 RABO 0311 3034 04
NL55 INGB 0000 0127 07
t.n.v. Penningmeester R.K.
Parochiebestuur St. Barbara, Bunnik.

Intenties en kerkberichten

via secretariaat
E: bunnik@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel

In de winter dagelijks 9-16 uur
In de zomer dagelijks 9-18 uur

Redactie Open Venster

bunnik.parochieblad@pj23.nl
inleveren kopij nr 7: 30 oktober

Beeldspraak



Zo, de vakantie zit er weer op. Terwijl ik hier mijmer op mijn rustige plekje klinkt het vertrouwde geraas van de ochtendspits achter mij. Mensen, wat een werk is er weer aan de winkel. Er moet namelijk een generatie van vrede op aarde komen. Neen, ik praat nu niet vooruit naar Kerst, het moet dus nu al. De aftrap hiervoor werd gehouden bij de burens. Een kijkje om de hoek in de Oude Dorpskerk deed me deugd. Coen en Meike samen met zoveel enthousiaste mensen om vrede uit te dragen. Even zonder de katholieke bombarie - excusez le mot- maar gewoon en met z'n allen een week van vrede beginnen. Er kwamen hier in de kapel ook nog mensen kijken, die heb ik dus maar doorgestuurd. De week, niet de vrede dus, werd met een feestelijke viering afgesloten, voorgegaan door onze eigen Hans Eppink: "Echte leiders zijn dienaren".

Tja mijn nek is wat stijf, maar na deze overpeinzing wil ik met u alvast wat vooruitblikken. De bladeren vallen en voor mij breekt er dan weer een warme tijd aan. Dan denk ik allereerst aan het feest van St. Willibrord, dat we ook weer samen met de burens vieren. Aan St. Maarten met de vele kinderen in de kerk en natuurlijk aan het jaarlijkse 'pietengedoe'.

De discussies alleen al doen de temperatuur stijgen.

En dan denk ik aan de dag waarnaar ik, ondanks mijn stenen gemoed, bewogen uitzie: Allerzielen. Er waren ook dit jaar vele dierbaren van wie we afscheid namen. En wanneer we dan met elkaar gedenken, bidden, zingen, bloemen leggen, kaarsen ontbranden en samen stil zijn, pink ik toch altijd een traantje weg. Een eerbiedig samenzijn in zorg om elkaar. De afgelopen weken is er al veel werk verzet om de Allerzielenviering mogelijk te maken. Een stukje hiervan wordt elders op deze pagina's uit de doeken gedaan. En dan zie ik dat dit

'klusje' niet kleiner wordt, maar het aantal handen dat het met vanzelfsprekende opgewektheid klaart, wel ietwat teruglopen. Ach ja, zoals bij iedereen komt de ouderdom met zijn gebreken. Behalve bij mij natuurlijk.

Ik sta in de volgende glossy gewoon weer present. Tot dan.

Barbara

Schoenendoosactie

Vanuit onze kerk organiseren we ook dit jaar in samenwerking met de basisscholen de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij een schoenendoos versierd wordt en gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in arme landen als Sri Lanka en Ghana. Een gebaar van vriendschap dat heel veel betekent voor de kinderen daar!

Hoe het allemaal precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de hierbij ingesloten actiefolder. Lees deze folder goed door. De barcode van de sticker die op de schoenendoos geplakt moet worden, kan geactiveerd worden via edukans.nl/schoenmaatjes. Je kunt dan kiezen welk bericht je wilt ontvangen, eventueel een digitale wenskaart maken en de verzendkosten van 6 euro of 6,50 (met Ideal) betalen.

Plak de doos niet dicht, maar sluit hem af door er een postelastiek omheen te doen.

Wie geen tijd en gelegenheid heeft om een schoenendoos te vullen, maar toch de actie wil ondersteunen, kan ook een bijdrage geven voor de verzendkosten door een envelop met inhoud te deponeren in de melkbus achter in de kerk.

Inleveren:

De kinderen kunnen de schoenendozen op school inleveren. Nadere mededelingen hierover krijgen ze via de leerkrachten.

Maar uiteraard mogen ze, net als iedereen, de schoenendozen in de kerk inleveren. Dit kan in het weekend van 17 en 18 november.

Op zaterdagmiddag 17 november kan dit van 14 tot 16 uur.

Op zondag 18 november kan dit voor en na de viering van 9.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur.

In de week daarna zullen alle schoenendozen naar het verzamelpunt worden gebracht.

Helpen jullie allemaal weer mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!



Werkgroep Schoenendoosactie, Wil van der Veldt, T: 656 10 63 en Walter van der Horst, T: 657 13 91

Ontmoeting op het kerkhof

Het is november, tijd van bladval, wind, misschien regen, kortom het kan er triest uitzien op het kerkhof. Toch zijn er dan veel mensen die het kerkhof bezoeken, er werken, elkaar ontmoeten en in gesprek zijn. Wanneer u op 2 november overdag op het kerkhof komt, dan zult u zien dat er tevoren veel zorg is besteed aan de graven door nabestaanden. Er is duidelijk schoongemaakt, er branden al veel lichtjes, die bij daglicht nog niet zo opvallen en overal staan en liggen extra bloemen. En dan is er nog de Tuingroep, die het voorbereidende werk komt doen voor de avondviering. Er wordt bladgeblazen, voorgesneden stokken worden geplaatst om er 's avonds de fakkels op te kunnen zetten. De fakkels zelf moeten klaargemaakt, er wordt rondom gesnoeid, de verlichting van het kruis aangelegd en dan zijn nog allerhande kleinere werkzaamheden. Voor Allerzielen moet alles er piekfijn uitzien.



Na zo'n drukke, maar geslaagde werkdag is er terecht veel, vaak uitgesproken waardering voor deze mensen van de Tuingroep. Zij ontmoeten elkaar wel vaker, daar op ons kerkhof. Want ook de rest van het jaar ligt dat er verzorgd bij. Ze doen werk, wat we niet zien, zoals we ook het stof niet zien als het is afgenomen. Onzichtbaar, bescheiden, staat er na de uitvaart een wachter in de buurt van het open graf. Wachtend op helpers om de kist te laten dalen of het graf te sluiten. Daar staan we niet altijd bij stil. Maar hij wel dus, hij is er gewoon. Het gras is op tijd gemaaid, het grind geëgd, het onkruid in bedwang gehouden, ruimtes rondom de graven aangevuld en ga zo maar door. Dit jaar is er op het nieuwe gedeelte van het kerkhof een extra rij urnenkelders aangebracht, met het oog op de toekomst. Steeds vaker kiezen mensen voor een crematie en is er meer vraag naar een plaatsje

voor een urn. Er staan nog enige veranderingen op het programma. Zo gaat het grote kruis een grote onderhoudsbeurt tegemoet en zal de entree bestraat worden. De Tuingroep heeft genoeg te doen... En wij, wij mogen ons op 2 november weer thuis voelen op ons kerkhof.

Korte berichten

Mariamaand

In oktober is er iedere woensdagavond om 19.00 uur rozenkransgebed in de dagkerk.

Mariakapel

In de wintertijd is de Mariakapel open van 9.00 tot 16.00 uur.

St. Maarten

We vieren het feest van St. Maarten, samen met kinderen en lampionnen. We luisteren naar het verhaal, we zingen en bidden, net als St. Maarten dat deed. 11 november om 18.00 uur.

Collecteopbrengsten

augustus 2018 : eerste collecte (voor de parochie) € 529,-



Dag Lidy,
het ga je goed!

Zegt de koster na de viering: "Dat heb je netjes gedaan jongen, dank je wel."
Misdienaar: "Tja, maar ik snap best wel, dat er zo weinig mensen in de kerk komen."
Koster: "Zo..., en hoe komt dat denk je?"
Misdienaar: " 't Is ook zo'n dooie boel hier!"
Koster: "En wat zouden we kunnen veranderen om het wat gezelliger te maken?"
Misdienaar (wordt enthousiast): "Nou bijvoorbeeld met kinderen van groep 5 nieuwe plantjes laten groeien en die dan mee nemen naar de kerk, dat ze kunnen zien hoe het hier is en dat het dan mooi wordt."
Waarvan akte.

Familieberichten

Overleden:

Tecla Roothuis-Hoogervorst op 16 augustus, 79 jaar
Lenie Jacobs-van der Linde op 22 augustus, 85 jaar



Heilige Petrus en Paulus Cothen

Rozenplantsoen 17
3945 BW Cothen
T: 0343 561208
E: cothen@pj23.nl

Secretariaat

Aanwezig op:
Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Pastoraatsgroep:

Aanwezig op:
Maandag 9.30 - 11.30 uur.
E: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl

Locatieraad

Secretaris: Gerda van den Bogaard
E: cothen@pj23.nl

Bankrekeningnummers

Algemene giften en stipendia
(€11,-): NL11RABO0312301154
tnv GG Cothen

Kerkbalans: NL73RABO0312302657
tnv GG Cothen

Parochiële Caritas Instelling:
NL71RABO0312301626
tnv PCI Krommerijnstreek
Bij giften graag vermelden:
"Caritas Cothen" Cothen.pci@pj23.nl

Mariakapel

dagelijks geopend van maart tot en
met december 9.00-17.00 uur

Redactie

E: cothen.parchieblad@pj23.nl

Vrijwilligersdag

Zondag 16 september hebben wij onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. In alle vroegte begonnen wij met de voorbereidingen, zodat alles voor de viering uit klaar was.

Samen met de vrijwilligers hebben wij de Eucharistieviering met pastor Anton ten Klooster bijgewoond. Na de viering werd iedereen uitgenodigd om in het koffiezaaltje onder het genot van een kopje koffie en een lekker soesje met elkaar bij te praten. De planning was om een dienstenviering te houden, maar gezien het aantal aanmeldingen hebben we besloten om deze activiteit naar een ander moment te verplaatsen. Het mocht de pret niet drukken, aangezien men veel te druk was met nieuwtjes uitwisselen en mensen te spreken die men anders niet vaak ziet.

Na de koffie was er een lekker glaasje advocaat, een biertje, een wijntje of een glaasje fris met daarbij een portie saté met stokbrood en/of een broodje beenham met uitjes en champignons. Rond een uur of 3 ging iedereen tevreden naar huis en konden wij terugkijken op een geslaagde dag. Nadat alles weer was opgeruimd konden ook wij met een goed gevoel huiswaarts.

Lieve vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar.
De Locatieraad

*Een Vrijwilliger
is onbetaalbaar*



Allerzielen

*Niet meer tastbaar in ons midden
maar nog zo verbonden met ons leven.
De letters van jouw naam
staan voor altijd in ons hart geschreven.*

Op vrijdag 2 november a.s., zal er om 19.00 uur een Allerzielenviering worden gehouden met medewerking van het gemengde koor. In deze viering worden al degenen die zijn overleden herdacht, maar vooral zij die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Wij noemen hun namen en steken voor hen een kaars aan. Dit symboliseert het licht, het licht waardoor wij met elkaar en met hen verbonden blijven, zelfs over de dood heen. Tijdens deze viering kunt u ook een kaarsje aansteken voor een overledene die u zelf op dat moment wilt gedenken.

In samenwerking met uitvaartverzorging Smorenburg, nodigen wij u uit om na deze viering mee te gaan naar begraafplaats Groenewoud. Na een korte ceremonie om 20.30 uur is het mogelijk om het graf van uw overledene(n) te laten zegenen en een graflicht te plaatsen. Na afloop kunt u elkaar ontmoeten in rouwcentrum Smorenburg waar een kopje koffie/thee voor u klaar zal staan.

Wij hopen dat dit samenzijn de nabestaanden zal helpen bij het verwerken van hun verlies.



Foto: www.kerkfotografie.nl

Open Monumentendag

Op zaterdag 8 september 2018 was de Petrus en Pauluskerk in Cothen open voor belangstellenden in verband met Open Monumentendag 2018.

Enkele tientallen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en keken rond tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Voor vragen of een rondleiding waren 6 vrijwilligers bereid gevonden om toelichting te geven.

Vooral het glas-in-loodwerk werd gewaardeerd en de voormalig dirigent van het gemengde koor nam de kans waar weer eens vanaf het koor de kerk te bekijken.

Het resultaat geeft aanleiding in de toekomst nogmaals deel te nemen aan dit evenement.

Martijn Raaijmakers

5G-groep

Zoals al eerder beschreven staat onze werkgroep voor **Geloof, Groep, Gesprek, Gastspreek** en **Gezelligheid**. Al deze G's kwamen weer aan bod bij ons jaarlijks uitje van zaterdag 15 september jl.

Onze jaarlijks terugkerende **Gastspreek** pastor Paul van de Ven heeft onze **5G Groep** meenomen naar 's-Hertogenbosch om een bezoek te brengen aan het Zwanenbroedershuis, het domicilie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ter ere van Maria), ontstaan in 1318 en sedertdien gevestigd te 's-Hertogenbosch. Dit prachtige huis dat de Broederschap heeft laten bouwen is in 1847 door haar in gebruik genomen. Maar al sinds 1483 is dit de plek in 's-Hertogenbosch waar zij is gehuisvest!

De leden van de Broederschap kwamen samen in hun eigen kapel in de St Janskerk waar zij o.a. de vespers vierden. Later bouwden zij tot tweemaal toe een nieuwe kapel; de laatste is de huidige Heilige sacramentskapel naast het zijkoor. Naast de verering van Maria was de Broederschap actief op het gebied van de armenzorg.

In de tachtigjarige oorlog maakte de Broederschap moeilijke tijden door, maar ook na de verovering van Den Bosch in 1629 door Fredrik Hendrik bleef zij bestaan. In 1641 verzocht de protestante gouverneur van 's-Hertogenbosch met enige van zijn vrienden toelating tot de Broederschap.

Hun verzoek werd gehonoreerd. Er kwamen nieuwe statuten, die onder meer bepaalden dat de Broederschap voortaan zou bestaan uit 18 broeders in de Rooms Katholieke en 18 broeders in de Reformatorische lijn, die het Christelijke **Geloof** inhoud wilden geven. Dit is tot op heden het geval. Naast deze 36 Broeders kent de Broederschap thans o.m. candidaatleden en candidandi als ook ereleden, zoals pastor Paul van de Ven. Hij mag hierdoor op spiritueel gebied de broeders helpen de juiste keuzes te maken.

Met een video en het **Gesprek** nadien, waar de nodige vragen gesteld mochten worden, is ons duidelijk geworden dat deze Broederschap toch voor velen echt wel een bijzondere betekenis heeft.

Na het bezoek aan het Zwanenbroedershuis hebben wij de kapel in de St Janskerk bezocht. Tot besluit mochten wij gezamenlijk van een lekkere en **Gezellige** lunch genieten. Bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u meer informatie lezen op www.zwanenbroedershuis.nl.

9 november is onze eerst komende bijeenkomst in Wijk bij Duurstede met gastspreekster Meike Hettinga met een thema uit Geloven Nu!. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet, patrick@vanechtelt.com, zodat wij de juiste voorbereidingen kunnen treffen.

Patrick van Echtelt



Familieberichten

Op 29 augustus overleed in onze geloofsgemeenschap Theodorus Maria Vernooij in de leeftijd van 79 jaar.

Vieringenrooster 20 oktober t/m 2 december 2018

| Datum | Houten Loerikseweg 12 | Schalkwijk Jhr. Ramweg 18 | 't Goy Beusichemseweg 104 | Bunnik Stationsweg 36 |
|---|--|---|--|---|
| 29e zondag d/h jaar zat 20 okt. | 19:00 Mariaviering Werkgroep m.m.v. St. Caecilia | | 19:00 diaken V. van der Helm | |
| zon 21 okt. | 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Cantilene | 09:30 Diaken H. Schoot | | 09:30 pastor H. Eppink m.m.v. Dameskoor |
| 30e zondag d/h jaar zat 27 okt. | 19:00 Vespers en Aanbidding H. Sacrament Diaken A. Dols | 19:00 Diaken H. Schoot | | 19:00 pastor A. ten Klooster m.m.v. Herenkoor |
| zon 28 okt. | 11:00 pastor A. ten Klooster m.m.v. Kinderkoor Zing- Zang | | 09:30 Werkgroep | 09:30 Werkgroep m.m.v. Dameskoor |
| Allerheiligen don 01 nov. | 19:00 Allerheiligen pastor O. Swijnenberg m.m.v. Schola cantorum | | | |
| Allerzielen vrij 02 nov. | 19:00 Allerzielen Werkgroep m.m.v. Omnia | 19:00 Allerzielen Diaken H. Schoot, Werkgroep | 19:00 Allerzielen pw M. Hettinga | 19:00 Allerzielen pastor A. ten Klooster m.m.v. In Honorem Dei |
| 31e zondag d/h jaar zat 03 nov. | | | | |
| zon 04 nov. | 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. Schola cantorum | 09:30 pw. L. de Vries | | 10:00 Werkgroep, ds. C. Constandse m.m.v. De Bunnikse Cantorij (PKN) |
| 32e zondag d/h jaar, St.Maarten zat 10 nov. | 19:00 Meditatieve viering Werkgroep | 19:00 pastoor F. Hogenelst | | 19:00 pastor A. Verweij m.m.v. Dameskoor |
| zon 11 nov. | 11:00 Mirgrantenviering pastor A. Verweij m.m.v. St. Caecilia | | 09:30 diaken V. van der Helm 18:00 St. Maarten diaken V. van der Helm | 09:30 Werkgroep m.m.v. Herenkoor 18:00 St. Maarten Werkgroep |
| 33e zondag d/h jaar zat 17 nov. | 19:00 Werkgroep m.m.v. Jongerenkoor YES | | 19:00 pastor A. ten Klooster | |
| zon 18 nov. | 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caecilia | 09:30 pastor O. Swijnenberg | | 09:30 pastor H. Eppink m.m.v. Dameskoor |
| 34e zondag d/h jaar zat 24 nov. | 19:00 Vespers en Aanbidding H. Sacrament Diaken A. Dols | 19:00 Caeciliafeest pastor A. ten Klooster | | 19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. In Honorem Dei |
| zon 25 nov. | 11:00 pastor A. ten Klooster m.m.v. Kinderkoor Zing- Zang | | 09:30 Diaken H. Schoot | 09:30 Werkgroep m.m.v. Cantor |
| 1e Advent zat 01 dec. | 19:00 Vespers, begin Adventsperiode diaken V. van der Helm | | | |
| zon 02 dec. | 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. St. Caecilia | 09:30 pw. L. de Vries | | 09:30 Werkgroep m.m.v. Herenkoor |

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen.

| Odijk St. Nicolaaslaan 1 | Werkhoven Herenstraat 11 | Cothen Kerkweg 7 | Wijk bij Duurstede Klooster Leuterstraat 35 | Datum |
|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | 19:00 pastor A. ten Klooster m.m.v. Koor Face to Face | 29e zondag d/h jaar zat 20 okt. |
| 11:00 Werkgroep m.m.v. Vox Odicensis | 09:30 pastoor F. Hogenelst | 09:30 Werkgroep | | zon 21 okt. |
| | | | | 30e zondag d/h jaar zat 27 okt. |
| 11:00 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Vox Odicensis | 09:30 pw. E. van de Moosdijk | 11:00 pastor A. Verweij | 09:30 Werkgroep m.m.v. Dameskoor | zon 28 okt. |
| | | 19:00 Werkgroep | | Allerheiligen don 01 nov. |
| 19:00 Allerzielen Werkgroep m.m.v. Vox Odicensis | 19:00 Allerzielen Werkgroep | 19:00 Allerzielen pw. L. Weijman | 19:00 Allerzielen Werkgroep m.m.v. Dameskoor | Allerzielen vrij 02 nov. |
| | | | 19:00 pw. L. de Vries m.m.v. Koor Between | 31e zondag d/h jaar zat 03 nov. |
| 11:00 Werkgroep m.m.v. Multiple Voice | 09:30 Werkgroep | 09:30 pastoor F. Hogenelst | | zon 04 nov. |
| | | | | 32e zondag d/h jaar, St.Maarten zat 10 nov. |
| 11:00 pastor A. ten Klooster m.m.v. Vox Odicensis | 09:30 pw. L. Weijman 18:30 St. Maarten pw M. Hettinga | 11:00 pw. L. Weijman | 09:30 pastor A. ten Klooster m.m.v. Koor Face to Face | zon 11 nov. |
| | | | | 33e zondag d/h jaar zat 17 nov. |
| 11:00 pw. L. Weijman m.m.v. Vox Odicensis | 09:30 pastoor F. Hogenelst | 09:30 Werkgroep | 09:30 Werkgroep m.m.v. Kinder/Tienerkoor Face to Face | zon 18 nov. |
| | | | | 34e zondag d/h jaar zat 24 nov. |
| 11:00 pastor A. Verweij m.m.v. Vox Odicensis | 09:30 pastor A. ten Klooster | 11:00 pw. E. van de Moosdijk | 09:30 pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Dameskoor | zon 25 nov. |
| | | | 19:00 pw. L. de Vries m.m.v. Koor Between | 1e Advent zat 01 dec. |
| 11:00 Werkgroep m.m.v. Multiple Voice | 09:30 Werkgroep | 09:30 pastoor F. Hogenelst | | zon 02 dec. |

Miltenburg

Uitvaartverzorging



Heeft u al nagedacht

over uw afscheid?

Burgweg 2 3984 LK Odijk tel: 030 - 656 31 62 uitvaart@miltenburguv.nl www.miltenburguv.nl

VRIENDEN VAN
HOSPICE
KROMME RIJNSTREEK

Help het Hospice Kromme Rijnstreek.....door donateur te worden.
Bankrekening nr.: NL59RABO011.95.88.935
Stichting Vrienden van Hospice Kromme Rijnstreek
Voor informatie tel.nr. 030 - 2567990 www.hospice-krommerijn.nl

OPTIEK VAN DE VECHT
OPTOMETRIE & ORTHOPTIE
WWW.OPTIEKVANDEVECHT.NL

- OPTOMETRIE • BRILMODE
- ZONNEBRILLEN • OOGMETING
- ORTHOPTIE • CONTACTLENZEN

WINKELCENTRUM HET RODE HOUTEN • TEL. 030 - 6375370



Bouwbedrijf Van Rijn

Houten BV 030 - 6372433

www.bouwbedrijf-vanrijn.nl

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER EEN PASSEND AFSCHEID • MAAR NIET WEEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN • BEL EVEN NAAR
LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN
TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE "IN
DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT •
LIESBETH IS UITVAARTBEGELEIDER

0343·574·636 UITVAART@LIESBETHVANDERDONK.NL





HET BELANG VAN HET ANKER ERVAAR JE PAS IN DE STORM

visje
www.visje.nl



OLV ten Hemelopneming 't Goy

Beusichemseweg 104
3997 ML 't Goy

Secretariaat

Kapelleweg 25A
3997 MP 't Goy
tgoy@pj23.nl

Locatieraad

A. de Rooy (voorzitter):
030 6011412
J. Wieman (penningmeester):
030 6012429
L. van Rooijen (secretaris):
030 6011160
H. van Bentum (lid):
030 6011267

Pastoraatsgroep

G. v.d. Horst: 030 6011239
L. de Ligt: 030 6011922

Bankrekeningnummer

NL18RABO0329811177

Contactpersoon kerkhof

J. Vorderman: 06 22681493

Kopij Open Venster

tgoy@pj23.nl

Kopij Nieuwsbrief

houten.parchieblad@pj23.nl

Sam's Kledingactie vergeten?

Bij de familie van der Horst, Beusichemseweg 59 in 't Goy, kunt u **het hele jaar door** kleding inleveren voor Sam's Kledingactie. Met de opbrengsten van de ingezamelde kleding ondersteunt Cordaid Mensen in Nood 18 scholen in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en is ontwricht door aanhoudend geweld.

Drager van de nacht

Dit jaar stond het beeld 'Drager van de nacht' en de door het beeld afgelegde reis centraal als onderwerp voor de Kerkbalans. Het beeld is gemaakt door Elselien van der Graaf en is geschonken door oud-Goyenaar Herman de Korte. Het is een eerbetoon aan zijn overleden ouders.

Het beeld toont diverse betekenissen: 'De ene keer draag je, de andere keer word je gedragen of iemand die voor een ander zorgt of steunt'. Ook is er een gedicht van Toon Hermans aan het beeld



toegevoegd dat goed past bij het beeld. Het beeld en het gedicht lijken helemaal op hun plaats op het plekje achter het hek van de begraafplaats en bieden zo troost aan de bezoekers van deze plek.

Foto's: Jeannette Zomer

Agenda

Iedere dinsdag in oktober: Rozenkransgebed om 19:00 uur

Vrijdag 2 november: Allerzielenviering om 19:00 uur

Zondag 11 november: Sint Maartenviering om 18:00 uur

1e helft december (datum volgt): Concert Sabra koor in 't Goy

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 2

Familieberichten

Overleden:

21 augustus 2018: Liduina Antonia Maria (Lida) de Rooij-de Groot, echtgenote van P.A.J. (Peter) de Rooij. Zij werd geboren op 6 juli 1966 en woonde op Beusichemseweg 36.



OLV ten Hemelopneming Houten

Loerikseweg 10
3992 AD Houten

Secretariaat

Loerikseweg 12
3991 AD Houten
T: 030 6371284
E: Houten@pj23.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij. 9.00 -12.30 uur

www.houten.pj23.nl

Locatieraad

houten.locatieraad@pj23.nl

Bankrekeningen

kerkbalans
NL10INGB0000382796
ANBI nr. 800393703
Open Venster
NL23INGB0000096897
Kerkradio
NL94INGB0000107550

Redactie

houten.parochieblad@pj23.nl

Omgekeerd Sinterklaasfeest

Actie schoenmaatjes

Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een "Omgekeerd Sinterklaasfeest" georganiseerd en wel op zondag 25 november van 12.15 uur tot 14.00 uur in de kerk aan de Loerikseweg.

Wij willen ons solidair tonen met kansarme kinderen: in armoede, in weeshuizen, vluchtelingenkampen, opvangcentra voor straatkinderen etc. Daarom doen wij weer mee aan de Actie Schoenmaatjes. Wij vragen kinderen en/of gezinnen een schoenendoos te vullen met cadeautjes voor deze kinderen. Aan deze actie werken al onze R.K. basisscholen in Houten mee. De kinderen en hun ouders krijgen via de scholen de nodige informatie en instructies. Natuurlijk kunnen ook kinderen en gezinnen die niet op één van de R.K. basisscholen in Houten zitten aan deze actie meedoen. Zij kunnen de informatie verkrijgen op het parochiesecretariaat (op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur geopend).

Om 11.00 uur is er op die dag een gezinsviering waaraan natuurlijk het kinderkoor muzikale ondersteuning verleent. Vanaf 12.15 uur ben je met jouw/jullie cadeau van harte welkom op het omgekeerd Sinterklaasfeest in de kerk. We hopen dat rond 12.30 uur onder kloggelui en het zingen van sinterklaasliedjes, samen met het kinderkoor, Sinterklaas bij onze kerk zal aankomen. Sinterklaas zal jullie VERSIERDE schoenendozen in ontvangst nemen en hij zorgt er hoogst persoonlijk voor dat jouw/jullie cadeau komt waar dat moet zijn, in Ghana, Albanië, Moldavië, Sri Lanka of Irak. Van de Sint ontvangen jullie een zakje pepernoten en een lootje met een nummer erop. Aan het eind van het feest zal de Sint een aantal lootjes uit de pet van de Hoofdpiet halen. De winnaars krijgen van Sint EEN LEUKE PRIJS. Tijdens het feest zijn er ook een aantal leuke activiteiten, zoals speculaas versieren, knutselen, pakjes stapelen. Voor de ouders is er thee of koffie, voor de kinderen limonade.

Sinterklaas en onze kerk werken in dit verband samen met Stichting Edukans. Met de inhoud van een schoenendoos kunnen kinderen in Nederland vrienden worden met kinderen in ontwikkelingslanden. Aan het meedoen aan de "Actie Schoenmaatjes" zijn enkele spelregels verbonden. Deze spelregels staan in het informatiemateriaal dat jullie krijgen.

Je begrijpt dat het versturen van zo'n schoenendoos naar een ver land kosten met zich meebrengt. Daarom vraagt de stichting een financiële bijdrage van € 6,00 per schoenendoos. Deze verzendkosten kun je van tevoren al online overmaken. Vorig jaar hebben wij bijna 400 schoenendozen verzameld en weggebracht naar het verzameldepot. Dat resultaat hopen we dit jaar te evenaren. Daartoe roepen wij jullie allen op!

Wij verheugen ons op het Sinterklaasfeest op 25 november. Jullie zijn welkom, het wordt een heel leuk feest! De schoenmaatjes uit andere landen zien uit naar jouw/jullie doos!

*Namens de
voorbereidingsgroep,
Miranda Brandwijk - van Zijl
en Fons van der Zant*



Interkerkelijke werkgroep
Kerk & Minima
Houten

Feestdagenpakkettenactie

Onze feestdagenpakkettenactie is ook voor 2018 weer van start gegaan. Op zaterdag 1 december a.s. willen wij op zo'n 300 adressen in Houten feestdagenpakketten uitdelen. Het inzamelen van producten bij de RK kerk zal zijn op: zaterdag 10 en 17 november van 10.00 – 12.00 uur in de parochie. Er zullen mensen aanwezig zijn om uw gift in ontvangst te nemen.

Om een evenwichtig pakket te kunnen aanbieden is onderstaande lijst van producten samengesteld waaruit u kunt kiezen:

- koekjes, of chocolaatjes of bonbons, of nootjes
- koffie of thee
- houdbare slagroom
- blikjes vlees en/of vis
- rijst en/of saus voor een rijstgerecht
- blik of pot vruchten
- poedersuiker

Wij waarderen het zeer als U één of meerdere van de bovenstaande producten wilt brengen.

U kunt ons ook helpen door uw normale boodschappen tijdens de supermarktzameling op 24 november te doen bij De Plus aan de Riddersborch, Jumbo aan de Odijkseweg of AH in het Oude Dorp. En dan ter plekke uw bijdrage aan deze actie af te geven.

Ook wordt dringend uw hulp gevraagd voor deze zaterdag bij de inzameling voor de supermarktactie en gedurende de week erna bij het sorteren en inpakken van de producten. U kunt zich opgeven bij ondergetekende.

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 91 INGB 0656 4086 34 t.n.v. onze penningmeester mevrouw E.M. Smit onder vermelding van "Feestdagenpakket 2018".

Wij kijken uit naar uw bijdragen bij een van de acties of uw aanmelding om te helpen door te mailen naar het hieronder vermelde emailadres.



Alvast bedankt,
Evelien Smit (030-6377969),
E-mail: kerkenminimahouten@gmail.com

Pieter Koning getrouwd

Op 25 augustus 2018 is Pieter Koning getrouwd met zijn Merel. Sinds 1994 reeds een paar, maar vanaf nu dus een echtpaar.

Pieter is al 20 jaar dirigent van diverse kerkkoren in Houten. Op dit moment geeft hij muzikaal leiding aan de koren St. Caecilia, Cantilene en Omnia.

Het stralende bruidspaar kwam ook nog even naar het parochiecentrum om de felicitaties van alle koorleden in ontvangst te

nemen. Dat was een gezellige boel. De koren brachten speciaal gemaakte liedjes ten gehore. De bijeenkomst werd stemmig afgesloten door een prachtige cello-uitvoering



van hun dochter Fama. We wensen Pieter en Merel en natuurlijk ook hun dochter Fama, veel geluk met elkaar!

Stand actie ledverlichting 'Geef voor het licht'

Inmiddels is de actie aardig op gang gekomen, per 1 oktober is er circa € 10.000, = aan giften van parochianen en bedrijven binnengekomen. Inclusief de bijdrage van het Duurzaamheidsfonds Houten is de totaalstand van de actie nu € 20.000, =. Om ons streefbedrag van € 25.000, = te halen zullen we dus nog 'een duit in het zakje' moeten doen. Daarom nogmaals een oproep: 'Geef voor het licht'. Zie hiervoor de flyer Duurzame ledverlichting in de kerk in Houten.

Door het vervangen van de oude energie slurpende verlichting door nieuwe ledverlichting maakt onze parochie een grote stap in de verduurzaming van de kerk.

Bedrijven die ook deze actie willen ondersteunen maar nog geen brief van de Werkgroep Groene Kerk hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met Frans Putker per e-mail via f.putker@gmail.com, waarna betreffende brief met flyer alsnog wordt overhandigd of toegezonden.

In de volgende uitgave Open Venster zullen we u nader informeren over de ledverlichting en de bedrijven die ons gesponsord hebben. Tevens is deze informatie te vinden achter in de kerk op de informatieborden.

Werkgroep Groene Kerk

Aanmelden Eerste Heilige Communie 2019

De viering van de Eerste Heilige Communie (EHC) voor kinderen uit groep 4 vindt in het schooljaar 2018 - 2019 plaats op 19 mei 2019.

Als u uw kind mee wilt laten doen, kunt u hem of haar tot **1 december 2018** aanmelden via www.houten.pj23.nl (levensmomenten, Eerste Communie) of www.pj23.nl/informatie/show/164. In beide gevallen vindt u onderaan de bladzijde de mogelijkheid door te klikken naar het aanmeldingsformulier.

Wij verwelkomen uw kind graag dit schooljaar als communicant in onze parochie. Na aanmelding krijgt u informatie (tijd, manier) over de voorbereiding. Heeft u op voorhand vragen, stel deze dan aan de werkgroep EHC via eerstehcommunie@gmail.com.

Op niet-katholieke scholen wordt in het reguliere lesprogramma geen aandacht besteed aan de thema's die bij de EHC en het katholieke geloof een rol spelen, daarom bieden wij deze kinderen het volgende alternatief: Op acht zaterdagochtenden voorafgaand aan de EHC worden de kinderen op een leuke en leerzame manier voorbereid op hun EHC. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden van de kinderen en

wordt grotendeels het lesprogramma gevolgd dat kinderen krijgen aangeboden op katholieke scholen. De voorbereiding vindt plaats in het parochiecentrum (Loerikseweg 12). De exacte data worden na december bekend gemaakt. De bijeenkomsten hebben geen vrijblijvend karakter, dus houdt u er vooraf rekening mee dat uw kind wellicht een aantal keren sport of een andere activiteit op zaterdagochtend moet missen.

Voor de uitvoering van praktische zaken zijn wij nog **op zoek naar vrijwilligers** die de werkgroep Eerste Communie willen versterken. Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de eerste communie laat dit dan weten aan de werkgroep via eerstehcommunie@gmail.com. Wil je eerst informatie of heb je vragen laat dit weten via hetzelfde e-mailadres.

Werkgroep EHC



Op 11 november om 16.00 uur is er op basisschool De Vlinder een Sint Maartenviering. Kijk voor meer informatie op pagina 7 en in de nieuwsbrief.

Allerzielen vrijdag 2 november 2018

"Het feest van alle zielen"

Samen staan we op deze dag speciaal stil bij onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en ook bij de andere overledenen van al eerder.

Het is een hele lange en mooie traditie in onze kerk dat we op die avond met velen – zowel jong als oud - eer brengen aan onze geliefde doden met gebeden, woorden, symboliek en liederen.

Na de viering gaan we in processie naar het kerkhof.

Daar krijgt iedereen een lichtje aangereikt om bij een dierbare overledene te plaatsen en dan zullen ook de graven en gedenksteden worden gezegend. De Fanfare 'Kunst na Arbeid' zal daarbij passende koraal-muziek laten horen.

Na de plechtigheid op het kerkhof bent u van harte welkom in rouwcentrum de Vlier om er te zijn voor elkaar onder het genot van een kopje koffie en/of thee.

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 2 november 2018 om 19.00 uur in de kerk in Houten.

Mede door uw aanwezigheid hopen we dat het een indrukwekkende en sfeervolle viering mag worden, waarin u zich gesterkt zult voelen en bemoediging mag vinden.

De werkgroep Allerzielenviering



Edwin van der Zande gaat promoveren

Voormalig pastoraal werker Edwin van der Zande zal dinsdag 20 november om 14.30 uur zijn proefschrift *Life Orientation for Professionals* verdedigen. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein 29). De toegang is vrij toegankelijk. Tussen 2003 en 2011 heeft Edwin in onze parochie gewerkt, waarin hij met name vorming en educatie van jongeren en volwassenen als aandachtgebied had. Deze ervaring heeft hij meegenomen naar de Hogeschool Utrecht (HU) waar hij als docent didactiek van het levensbeschouwelijk onderwijs aan de PABO in 2011 zijn werkzaamheden vervolgde. Vrij snel verzocht de HU of hij promotieonderzoek wilde doen. Zijn proefschrift beschrijft hoe studenten en young professionals hun persoonlijke levensoriëntatie beschrijven in relatie tot hun professionele identiteit. Met het begrip levensoriëntatie wil hij aansluiten bij de levensvragen die iedere student heeft en hoe je als opleiding daar aandacht aan kunt en moet geven. In die oriëntatie zijn religies een betekenisvolle gesprekspartner. Wanneer u geïnteresseerd bent in het bijwonen van deze plechtigheid, wilt u zich dan aanmelden via edwin.vanderzande@hu.nl



In de rij voor een koor wafel

De vrijwilligers van de koren St. Cecilia, koor Cantilene en koor Omnia hebben tijdens de Braderie op het Plein op vrijdag 24 augustus en tijdens de Activiteitenmarkt op Het Rond op 1 september flink de handen uit de mouwen gestoken en tijdens die twee activiteiten 17 grote melkbussen met wafelbeslag leeggeschept om enkele duizenden wafels te bakken. Op sommige momenten was het bij de kraam op het Plein zo druk dat men met de circa 14 wafelijzers de vraag niet aankon en er een lange rij ontstond. Allen kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde activiteiten. De netto opbrengst is voor de instandhouding van de koren binnen de parochie locatie Houten.

Familieberichten

Overleden:

- 13-8-2018 Peter Coene
- 16-8-2018 Sjaan Wieman-Odijk
- 18-8-2018 Wim Zwambach
- 20-8-2018 Bert de Beus
- 20-8-2018 Jacques Spee
- 13-9-2018 Ton Boogers
- 15-9-2018 Jan van Soest
- 20-9-2018 Corrie Schrijvers-Goes



Heilige Nicolaas Odijk

Sint Nicolaaslaan 1,
3984 JA Odijk
E: odijk@pj23.nl
www.nicolaaskerkodijk.nl

Secretariaat: 030 6562031

Elly Bom en Willy van Wijk
woensdag en vrijdag aanwezig
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Pastoraatsgroep

Bert Staal
bert.pastoraatsgroep@hotmail.com
Vera Boonen
vera.pastoraatsgroep@hotmail.com
of 06 20254187

Voor stipendia (€11), giften en kerkbijdragen

IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21
t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Koren

Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet.
Multiple Voice o.l.v. Michael van Bremen.

Viering tijden

Zondag: 11.00 uur
Woensdag: 10.00 uur
1ste vrijdag 10.00 uur

Openingstijden Mariakapel

Winter: van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Zomer: van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Redactie/kopij

odijk.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief:

Voor overig lokaal nieuws: is er de wekelijkse Nieuwsbrief.
Die ligt achter in onze kerk op tafel of via e-mail. U kunt kopij aanleveren (vóór vrijdag) en/of zich opgeven de Nieuwsbrief te ontvangen, via: odijk@pj23.nl

Lichtjesbijeenkomst Allerzielenviering

De Allerzielenviering op vrijdag 2 november a.s. in de H. Nicolaaskerk, wordt voorafgegaan door een Lichtjesbijeenkomst op de Algemene Begraafplaats aan de Singel in Odijk. Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid om samen met andere dorpsgenoten even stil te staan bij hun overledene(n). Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn. Op de begraafplaats is een monumentje met de tekst: 'Gedenken we onze dierbaren die elders rusten'.

De bijeenkomst op de begraafplaats vangt aan om 18.15 uur (vanaf 18.00 uur worden ter plekke brandende kaarsen uitgereikt). In verband met beperkte parkeerruimte wordt verzocht niet met de auto te komen, of deze elders te parkeren. Vanaf de parkeerplaats zullen we met brandende kaarsen in processie de begraafplaats onder klokgelui opgaan. Er worden gedichten gelezen, gebeden en de gelegenheid bestaat om, uitsluitend op verzoek, graven en urnenruimtes te laten zegenen.

Aansluitend zal om 19.00 uur in de H. Nicolaaskerk de viering van Allerzielen plaatsvinden. Dit is een Woord- & Communieviering m.m.v. het koor Vox Odicensis en met als voorganger Bert Staal. Het thema van de viering is 'In goede handen' met de gedachtenis aan alle overledenen.

Na de viering bent u in de dagkerk uitgenodigd voor een kopje koffie/thee.



Vitaliteitsprogramma najaar 2018

Nicolaaskerk Odijk toekomstbestendig
Nieuwe activiteiten 2018
Iedereen is welkom

Ook in Odijk buigen wij ons actief over onze toekomst. Waar zit onze kracht? In welke behoefte kunnen en willen wij voorzien? Hoe blijven wij vitaal en van betekenis? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, organiseerden wij in het eerste halfjaar van 2018 een reeks van nieuwe activiteiten, aanvullend op het bestaande, vertrouwde aanbod van vieringen. Zo probeerden wij op andere wijze te voorzien in de lokale behoefte op het terrein van onze kernwaarden Geloof, Verdieping en Verbinding. Hoewel het aantal deelnemers nog mag groeien, vormen de ontvangen positieve reacties voor ons voldoende aanleiding om ook voor komend najaar een activiteitenprogramma samen te stellen. Niet alleen succesvolle activiteiten uit het eerste halfjaar, maar ook nieuwe activiteiten vind je erin terug.

Activiteiten die plaatsvinden in oktober en november

Medio oktober starten wij met het Round Robin project, waarbij de deelnemers onder het motto "#van mij voor jou", op creatieve wijze iets waardevols voor elkaar betekenen (kijk op onze website voor de folder waarin nadere uitleg wordt gegeven).

Donderdag 18 oktober brengen wij een gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling 'Relieken' in het Catharijneconvent.
Zondagavond 28 oktober én 25 november staan in het teken van Night of the Light: een meditatieve bijeenkomst waarbij de dagkerk uitsluitend is verlicht met kaarsen.

Woensdagmiddag 7 en 21 november is het Tijd voor Taart. Kinderen maken een taart voor iemand in het dorp die dat in hun ogen verdient en leveren die zelf af.
Zondagmorgen 11 november tijdens Coffee & more wisselen de aanwezigen van gedachten over de evangelielezing van die dag. Wij zorgen voor koffie!
Zaterdagavond 17 november organiseren we voor de eerste maal een Pubkwis!

Goed om te weten

Het Vitaliteitsprogramma is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die de drempel van onze kerk al langere tijd als (te) hoog ervaren. Maar uiteraard zijn 'geregelde' kerkgangers ook van harte welkom! Juist zij nemen dan bij voorkeur iemand uit onze doelgroep mee. Zo verbindt de Nicolaaskerk in de praktijk. Zie verder: www.nicolaaskerkodijk.nl

Voorgaan bij Woord- en Communievieringen



Toen Janny mij belde om een stukje te schrijven over mijn voorgaan in onze geloofsgemeenschap H. Nicolaas, dacht ik het is wel grappig dat je het nu vraagt want dit jaar is mijn 20-jarig jubileum. was in die tijd assistent en betrokken bij de voorbereiding van Woord- en Communievieringen.

Toen Peter Miltenburg, die al langer Gerard Claassens af en toe verving, ziek werd, vond men binnen de groep dat ik het maar moest doen. Doodeng was dat. Wat kon ik nu inbrengen als groentje? Maar ik heb het doorstaan en ben direct aan verdieping begonnen via de pastorale school. Twee jaar lang, iedere zaterdag, modules volgen. Het was een leerzame tijd. In die twintig jaar groei je in je rol en ook het gebruik van internet geeft je veel verdieping.

Zo'n vijf weken voor een viering ga ik informatie verzamelen over het thema, dat vast staat. Dat gebeurt via twee abonnementen, die we via het secretariaat krijgen, en verder via boeken en internet. Vervolgens vermenigvuldig ik de belangrijkste informatie voor mijn collega voorgangers en bespreken we samen de bijbellezingen en het thema. Ook zoeken we passende gebeden en mooie teksten. Op deze manier krijgen we input van elkaar. Die teksten lever ik in bij de intermediair die het boekje maakt. Een geweldige oplossing voor mij, want zelf ben ik niet zo handig op dit gebied. Alle intermediairs bij deze bedankt!

De volgende weken lees ik alles wat ik verzameld heb en dat gaat leven bij jezelf. Mijn uitgangspunt vervolgens bij het maken van een overweging is: Door wat was ik verrast? Wat raakte me? Wat wist ik nog niet? En waar zou de gemiddelde kerkganger iets aan hebben? Ik probeer jullie te laten nadenken. En actuele gebeurtenissen te koppelen aan het bijbelverhaal. Het is een eer dit te mogen doen en je gedragen te voelen door onze geloofsgemeenschap.

Tot slot een oproep aan nieuwe, jongere, voorgangers.

De houdbaarheidsdatum van onze huidige voorgangers is niet eindeloos. Ze doen het nu nog fantastisch, maar... Wilfried is onze benjamin. Ik was ook pas 47 toen ik begon. En wij oudjes helpen jullie! Loop maar met ons mee, nu het nog kan.

Ine Sturkenboom

Eten met Dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer plaatsvinden op maandag 22 oktober in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek .

Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd. De deur gaat open om 18.00 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 17 oktober tussen 17.00 uur en 18.00 uur via telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 26 november op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op woensdag 21 november via voornoemd telefoonnummer.

Ontmoeting met Dorpsgenoten

De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 11 november van 14.30 uur tot 17.00 uur in het Zaalte bij de H. Nicolaaskerk. Op deze middag zal Martijn van Wijk de bezoekers in woord en beeld meenemen naar het Indonesische eiland Java, waar hij zes maanden verbleef. Hier omheen is er tijd om bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via telefoonnummer 030-6562977.

De navolgende ontmoeting zal zijn op zondag 9 december op dezelfde tijd en plaats.



Voor uitgebreider nieuws over de Vitaliteitsactiviteiten en andere activiteiten in onze Geloofsgemeenschap, kijk dan ook eens op onze vernieuwde website: www.nicolaaskerkodijk.nl





Heilige Michaël Schalkwijk & Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg 18
3998 JP Schalkwijk

Secretariaat

E: schalkwijk@pj23.nl

Pastoraatsgroep

Angelique van Duijn
Lia de Graaf
Marian van der Ven
06 29473968
schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl
Bij pastorale nood:
06 12948874

Bankrekeningnummer

NL15 RABO 0357 5000 75
Geloofsgemeenschap H. Michael

Kerkverhuur/Lucashuis

E: schalkwijk@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel

Dagelijks 9.00 - 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

Zie bijgevoegde nieuwsbrief

Kopij Open Venster

schalkwijk.parcieblad@pj23.nl
Kopijdatum: 6 november 2018
(1 december 2018 - 2 februari 2019)

Muziek in de kerk



Voor de vijfde keer wordt in de H. Michaëlkerk dit najaar een tentoonstelling met bijpassende activiteiten georganiseerd. Deze keer staat alles in het teken van **muziek**. Verschillende deelgebieden van muziek krijgen bijzondere aandacht. Denk aan zang, koren, instrumentaal, fanfare, orgel en kerkelijke muziek uit verschillende tradities. Naast dat er elke zondagmiddag van alles te beluisteren valt, is er ook veel over muziek te bekijken. Dus hopelijk is er ook voor u iets bij wat u boeit en raakt. De tentoonstelling is elke zondagmiddag in november open van 13.00 – 16.00 uur. Iedere zondagmiddag wordt daarbij weer anders ingevuld; om u te inspireren en soms zelfs ook mee te laten doen. Wat is er te beleven?



4 november: Zingen is twee keer bidden

Na de viering wordt de tentoonstelling op een muzikale manier geopend, waar je niet om heen kunt! De dirigent van het gemengde koor Yvonne Stens verzorgt dit muzikale startsein. Aansluitend zal zij een workshop verzorgen waarin ze vertelt over meerstemmigheid, over de verschillende stemmen (bas/bariton etc), en waarin we samen zingen.

Daarna, om **14.15 uur** verzorgt vocaal ensemble The Gents een concert: To Mary. De Moeder Gods is altijd al een inspiratiebron geweest voor componisten uit de hele wereld. The Gents brengen een programma met liederen uit die veelkleurige traditie, waarin ook veel plaats is ingeruimd voor werken van Nederlandse bodem.



Kaarten voor dit concert zijn voor inwoners van Schalkwijk gratis.

11 november: Muziek in alle kerkelijkheid

Geestelijk verzorger in het Antonius ziekenhuis en dorpsgenoot Antoine de Haan vertelt om **13.30 uur** over de spirituele functie van muziek. Hij ondersteunt zijn verhaal met muziekfragmenten uit andere religieuze culturen, van vroeger en nu. Denk bij voorbeeld aan de Azan (de oproep tot gebed die vanuit minaretten klinkt) tegenover onze kerkklokken.



18 november: Orgel en zo veel meer

We kunnen er niet omheen: ons mooie Bätzorgel. Het krijgt op deze zondag de aandacht die het verdient. In 1758 door Johan H.H. Bätz gebouwd, is het is na vele omzwervingen in 1986 in Schalkwijk terecht gekomen. De oorspronkelijke klavieromvang en dispositie zijn toen hersteld: één klavier, elf stemmen en aangehangen pedaal. Organist Wim Meissner uit Bennekom neemt u om **13.30 uur** mee in de geschiedenis van het Bätzorgel en zal de mogelijkheden van dit orgel aan u laten zien en horen!



25 november: Caecilia en de kerk

Muziekvereniging Caecilia is onlosmakelijk verbonden aan de dorpen Schalkwijk en Tull en 't Waal en ook aan de H.Michaëlkerk. Mooie concerten, bijdrages aan bijzondere vieringen of ondersteuning bij de kerstsamenzang, om maar wat te noemen. Daarom vertelt Marjolein Kool, voorzitter van de muziekvereniging deze zondag om **13.30 uur** graag over Caecilia. Waar komt deze naam vandaan? En welke instrumenten zijn te horen? Het orkest van Caecilia ondersteunt het verhaal. Nadat de trommelaars de bezoekers welkom heten bij de entree van de kerk, verzorgt André Vulperhorst een workshop en is er een optreden door het jeugdorkest MiCeciel. Het wordt genieten van vele soorten geweldig mooie muziek.



Werkgroep: Marian van der Ven, Lia de Graaf, Angeliqve van Duijn, Janco van Dijk, Albert Miltenburg, Conny Middelweerd, Corinne van Drenth, Marjolein Kool en Hanneke van Leur

Dorpscoöperatie

De voorbereidingen voor het oprichten van de dorpscoöperatie zijn nog steeds in volle gang. Afgelopen maand bent u in de gelegenheid geweest om de enquête in te vullen. Hieraan is massaal gehoor gegeven. Er zijn ongeveer 250 exemplaren retour gekomen. We zijn nu druk bezig met het verwerken van de enquêtes. De bedoeling is dat we op korte termijn naar buiten treden met de resultaten van de enquête. In welke vorm we dat doen, moeten we met het projectteam nog beslissen. Bij de verwerking van de resultaten, hebben we al wel gezien dat er vele tientallen mensen zich hebben opgegeven, om als vrijwilliger bij de dorpscoöperatie, aan de slag te gaan. Al met al voor ons een mooi steuntje in de rug voor het projectteam. U hoort spoedig meer van ons.

Arie van Rooijen

Jaarvergadering

Op zondag 21 oktober 2018 wordt de jaarvergadering van onze geloofsgemeenschap in het Lucashuis gehouden. Na de viering van 9.30 uur, drinken we eerst een kop koffie, en gaan daarna met elkaar in gesprek over de onderwerpen die ons bezighouden.

- Terugblik op het afgelopen jaar
- Vitale geloofsgemeenschap, de stand van zaken
- Vieren!
- Vanuit de pastoraatsgroep
- Beheerszaken
- Financiën

De vergadering duurt tot uiterlijk 12.30 uur, waarna we met elkaar brunchen. Rond 13.00 uur sluiten we af.

Arie van Rooijen, voorzitter locatieraad

In gesprek

Op 19 september jl. ontmoetten 7 dorpsgenoten en een vertegenwoordiging van de locatieraad en pastoraatsgroep elkaar. Inzet van het gesprek was een verkenning van de verbinding tussen de dorpsgemeenschap van Schalkwijk en de geloofsgemeenschap H. Michael. Die verbinding was altijd vanzelfsprekend, maar is dat nog zo in de huidige tijd? Locatieraad en pastoraatsgroep wilden graag horen, hoe betrokken dorpsgenoten leven met hun geloof en de kerk, in verleden en m.n. het heden.

In een open en constructief gesprek werden ervaringen, beelden en gedachten uitgewisseld en verhelderd. En dat smaakt naar meer. Een vervolgggesprek wordt gepland.

2 november - Allerzielenviering

Aanvangstijd: 19.00 uur





OLV Ten Hemelopneming Werkhoven

Herenstraat 11
3985 RP Werkhoven
T: 0343-551201
E: werkhoven@pj23.nl

Secretariaat

Joke van de Vendel, aanwezig op
maandag, woensdag en vrijdag
9.30-12.30 uur.

Pastoraatsgoep

Huub de Gier, aanwezig op
donderdag 9.30-11.00 uur.

Locatieraad

José Dorresteijn
Tineke van Weerdenburg

Bankrekeningnummers

NL19 RABO 0329 8085 40
NL09 INGB 0000 3448 87
RK-geloofsgemeenschap
Werkhoven

Intenties en kerkberichten

Annie de Gier,
Ds Herm Pollaan 8
3985 RM Werkhoven

Reguliere viering

Zondag om 09.30 uur

Openingstijden Mariakapel

Wintertijd: 8.30-16.00 uur
Zomertijd: 8.30-18.00 uur

Redactie/kopij

werkhoven.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Versijnt elke veertien dagen en
ligt dan achter in de kerk. Als u uw
e-mailadres doorgeeft aan het
secretariaat (werkhoven@pj23.nl)
ontvangt u deze ook digitaal.

Allerzielen: feest van het geloof

Op Allerzielen gedenken wij onze
overledenen. Wij vieren dan dat wij op de
Heer mogen vertrouwen, dat hij ons
aanvaard heeft in al onze onvolmaaktheid,
in ons gevecht tegen onze zwakte, in ons
verdriet om dingen die misgingen in ons
leven en de pijn die wij ervaren om de
mensen die wij door de dood missen.
We mogen hopen en ervaren soms dat wij
in leven en sterven opgevangen worden
in Gods liefdevolle hand.

Ja, Allerzielen is het feest van het geloof.
Van mensen die ondanks alles blijven
hopen in het heden en op de toekomst. En
die zeggen: en toch...

Plonie Verwolf

Warmte en troost...

De Allerzielenviering op 2 november is
een prachtige traditie.

In dat uur zoeken we warmte en troost
bij elkaar als wij onze dierbare
overledenen gedenken; in het bijzonder
diegenen die in het afgelopen jaar van
ons zijn heengegaan.

U bent allen van harte uitgenodigd voor
deze viering, die ook dit jaar weer
verzorgd wordt door leden van de
werkgroep avondwake en uitvaart in
samenwerking met Capella Taizé.
De viering begint om 19.00 uur.

Nadere informatie vindt u in de
niewsbrief van 28 oktober.

De werkgroep avondwake en uitvaart



Buonasera

De hoop is de deugd van iedereen die tijdens
de conflicten van het leven en de strijd
tussen het leven en de dood, tussen het
goede en het kwade, gelooft in de verrijzenis
van Christus en de overwinning van de liefde.

Paus Franciscus

Werelddag der Armen

De boodschap van de paus voor deze
dag op 18 november luidt (psalm 34, 7):
'Er was een verdrukte die riep: de Heer
heeft hem antwoord gegeven.'



Heeft u dat nu ook? Ik voel me bij vlagen zo verdrietig over al die
negatieve berichten over de katholieke kerk. Aan de ene kant die
vreselijke verhalen over misbruik, wat ik overigens ook veroordeel!
Aan de andere kant de berichten van onze bisschop die van
mening is dat het 'de schuld' is van de niet-kerkgangers dat het zo
leeg is in onze kerken. Het lijkt op dit moment wel of we helemaal
vergeten wat de bron en het doel is van ons geloof: het verhaal
van het leven van Jezus vertellen en ervan leren.

Gelukkig zien we velen van u nog regelmatig bij de vieringen. Er is
zelfs een initiatiefgroep opgestaan om ons parochiecentrum weer
het centrum van de geloofsgemeenschap en zelfs de
dorpsgemeenschap te maken. Dat geeft moed en vertrouwen
voor de toekomst. Ook het artikel dat Hendro Munsterman in het
NRC geschreven heeft is een bemoedigend geluid rond al die
negatieve berichten. Mijn stenen collega's en ik hebben
bewondering voor al die mensen die blijven geloven in een vitale,
gezonde samenleving, waarin we het geloof mogen vieren en
delen. Bent u ook naar de parochiedag geweest? Ik hoorde dat er
een tentoonstelling was over paus Johannes XXIII. Ik zou ook
graag gegaan zijn, maar ik kan helaas niet van mijn sokkel af.
Tot gauw en ga met God!

Isidorus

Teken aan de wand teken van de wand...

Was het u al opgevallen?
De 'graadmeter' voor wat onze actie voor 't Dak tot nu toe heeft opgebracht, heeft het krachtige besluit genomen om zich uit eigen beweging los te maken van de muur van de kerk. Kennelijk vond hij dat hij daar lang genoeg gehangen had; de trieste restanten lagen in de nis bij de afvalcontainers.

Onze hoop blijft inmiddels gevestigd op een spoedige start van de renovatie.
Gerda Willemse



Project van lange adem

Wat was dat ineens een kaal gezicht. De thermometer van 't Dak was ineens verdwenen. Op het moment van schrijven van dit stukje hebben we geen idee wat er gebeurd is. Is het de harde wind geweest? Is het houtrot geweest? Is het baldadigheid geweest?

Het is in ieder geval niet zo dat er geen voortgang is in het project en we daarom de thermometer verwijderd zouden hebben. We zijn op dit moment druk bezig met onderhandelen met geschikte aannemers voor het uitvoeren van de vervanging van de leien op de toren en het voegen en herstellen van de toren. We moeten rekening houden met een overspannen markt en ons budget is natuurlijk beperkt. Vandaar dat de gesprekken hierover nogal intensief en tijdrovend zijn. Het lijkt de goede kant op te gaan maar zekerheid hebben we nog niet. Het loopt nog niet van een leien dakje.

Voor wat betreft de voortgang in de overdracht van de grond: Het hernieuwde bodemonderzoek dat formeel weer uitgevoerd moest worden van de gemeente leverde geen nieuwe problemen op. De gemeente zou nu voortvarend met de omgevingsvergunning aan de slag kunnen.

Achter de schermen wordt er dus wel voortgang geboekt alleen is dat niet zichtbaar voor onze gemeenschap. We zouden allemaal erg graag willen dat er nu eindelijk eens een nieuwe lei op de toren gelegd zou kunnen worden. Het is een project van lange adem. Ik ben gedurende dit traject zelfs (bijna) oma geworden.

We gaan er voor zorgen dat er een nieuwe thermometer opgehangen wordt. We blijven u op de hoogte houden. En als u vragen hebt kunt u ze altijd stellen.

Brigitte van Beers
Projectleider 't Dak van Werkhoven

Spelen met God

Kleine theologie van videogames

Auteur: dr. Frank G. Bosman. Ervaren gamer en RK-cultuurtheoloog.

Games en religie zijn niet elkaars vanzelfsprekende vrienden. In veel games vliegen geweld, seks, drugs, alcohol en vloeken je om de oren. Omgekeerd wordt religie in games vaak beschreven in termen van waanzin, onderdrukking en fantasie. Gelovigen en kerkmensen schuwen games daarom als de pest.

Dit boek brengt voor het eerst beide werelden samen: kerk en games.

Uitgeverij: Berne Media, abdij van Berne. Meer info: Berneboek.com.

Plonie Verwolf

Kom jij op 11 november om 18.30 uur ook naar de **Sint Maartenviering** in onze kerk?

Geen avondwakes meer

Bij een avondwake en een uitvaart in onze kerk zijn veel vrijwilligers betrokken. De koster, het koor en de vrijwilligers die voor het kerkhof zorgen, voor een kopje koffie, de bloemen, voor een schone kerk en de werkgroep avondwake/uitvaart.

Deze werkgroep heeft jarenlang een centrale rol gespeeld in de organisatie van uitvaarten en avondwakes. Zij overleggen met de nabestaanden over de avondwake en gaan daarin voor. In de afgelopen maanden zijn 3 van de 4 leden van de werkgroep gestopt met hun belangrijke werk. De geloofsgemeenschap is hun veel dank verschuldigd. Het kunnen aanbieden van een avondwake is een belangrijke kwaliteit van het samen geloofsgemeenschap zijn.

Wij kunnen door de ontstane situatie geen avondwakes meer houden en doen daarom een dringend beroep op u! Er zijn 3 nieuwe vrijwilligers nodig om de werkgroep een doorstart te kunnen geven.

Misschien past een andere taak binnen onze geloofsgemeenschap beter bij u en kunnen we door te schuiven met taken iemand anders vrij maken om de werkgroep avondwake te versterken. Neemt u contact met ons op? Graag!
José Dorresteyn (Locatieraad)

Familieberichten

Overleden:

Lamberta Christina Bernarda (Berna)
Vernooij-Sangers
*2 januari 1965
†27 september 2018



Heilige Johannes de Doper Wijk bij Duurstede

Klooster Leuterstraat 35
3961 AX Wijk bij Duurstede
T: 0343 571216
E: info@johannesdedoper.net
www.johannesdedoper.net

Secretariaat

Open op woensdagochtend
van 09.30-12.00 uur m.u.v.
schoolvakanties

Pastoraatsgroep

Annemieke Bosman en
Wil Schramowski
Tijdens openingstijden van het
secretariaat in het Prinsenhuis. Ook
bereikbaar via de pastoraatstelefoon
0343-432763 en per e-mail :
pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Bankrekeningnummers

Kerkebalans: NL65 RABO 0158 7059 20
t.n.v. GG St. Johannes de Doper

Intenties en kerkberichten

Misintenties kunt u via de website
opgeven, ook opgave via een
formulier bij het secretariaat is
mogelijk. Of via mail:
misintenties@johannesdedoper.net.
De kosten van een misintentie
bedragen € 11,00.
Kerkberichten/mededelingen kunt
u indienen via
mededelingen@johannesdedoper.net

Reservering rouwkapel

Via Liesbeth van der Donk,
uitvaartbegeleiding
telefoon: 0343 574636

Openingstijden Mariakapel

Dagelijks van 09:00u tot 17:00u

Nieuwe voorgangers stellen zich voor...

Om elke week te kunnen vieren doen we een beroep op eigen voorgangers in onze geloofsgemeenschap. We stellen ze een voor een aan u voor. Deze keer is het beurt aan Annemieke Bosman.

Wie ben en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Annemieke Bosman, getrouwd met Frans. Geboren en getogen in Eindhoven, en sinds 1984 inwoner van Wijk bij Duurstede. Wij hebben 4 kinderen, 2 dochters en 2 zoons, hun partners, en 3 prachtige kleinkinderen. Wij voelen ons zeer rijk met elkaar. In mijn dagelijks leven ben ik natuurlijk moeder én oma maar tot voor 3 jaar geleden was ik ook juf op de Driehoek, een speciale school voor basisonderwijs voor kinderen met een leer- of gedragsprobleem.

Hoe raakte je bij de kerk betrokken?

Het parochiewerk is me van huis uit meegegeven. Mijn vader was erg actief in de parochie in Eindhoven, waar wij toen woonden en wij als kinderen raakten daarmee besmet. Mijn hele leven al heb ik in allerlei werkgroepen gezeten in de parochies waar ik woonde. Ook hier in Wijk bij Duurstede. Gelukkig steunde Frans me hierin en zijn we samen actief in onze geloofsgemeenschap.

Wat doe je allemaal in de parochie?

In 2007 werd ik gevraagd voor de pastoraatsgroep. Ik voelde me geroepen om mij in te zetten. Samen met Wim van de Kant en Wil Schramowski hebben we deze groep vorm



gegeven.

Bij de installatie van de pastoraatsgroep destijds vertelde ik: "Graag wil ik mij in zetten, mijn steentje bijdragen om met u als medeparochiaan van deze geloofsgemeenschap een bruisend centrum te maken, om deze geloofsgemeenschap een warm hart te geven." En dat voel ik nog steeds zo.

Gelukkig weet men mij (en Wil) te vinden voor een kopje koffie, voor een gesprek, hulp of raad. En zo nodig schakelen we de pastores in. Verder was ik al actief in een aantal andere werkgroepen zoals de kinderwoorddienst, nu in de Kinderkerk.

Waarom werd je voorganger?

Van liever lede werd ik lector en zo ook mede voorganger bij avondwakes en recentelijk ook voorganger bij uitvaarten, vaak samen met Wil Schramowski. Het is en blijft een eer om voor te gaan; speciaal bij uitvaarten om met de familie een mooi en eervol afscheid te verzorgen. Toen de cursus "voorgaan in reguliere vieringen" opgezet werd, heb ik deze met plezier gevolgd. Nu kunnen wij als voorgangers Het Woord van God beter bij de mensen brengen,

vorm geven met handvatten om in het dagelijks leven christen te zijn. Geloven is namelijk een werkwoord, liefde doen en geven, goed zijn voor je naaste net als voor jezelf.

Samen met de andere voorgangers vormen we een groep mensen die inspirerende vieringen verzorgen; en met alle vrijwilligers zorgen we dat de Wijkse geloofsgemeenschap een stabiel, warm en hartelijk/ meelevend centrum van Samen-Kerk-Zijn blijft waar iedereen meetelt en gezien wordt!

Kinderkerk blikt terug en vooruit!

Naast de gezinsvieringen organiseren wij speciale bijeenkomsten voor kinderen. Er is dan geen viering in de kerk, maar we hebben wel kinderkerk. In het prinsenhuis of dagkapel gaan we rondom het Bijbelverhaal knutselen, spelletjes doen en zingen! Speciaal gericht op de kinderen van 2 t/m 15 jaar, maar volwassenen zijn natuurlijk ook welkom. Naast de vieringen in het Prinsenhuis hebben we ook verschillende activiteiten. Zo was er het omgekeerde Sinterklaasfeest, een kinderkookcafé, een schilderworkshop en organiseerden wij een Voorjaarsmarkt tijdens de Vastentijd. Voor dit komende seizoen hebben wij ook weer verschillende leuke dingen op de planning staan. De volgende zondagen is er Kinderkerk, **aanvang 9.30 uur: zondag 4 november, zondag 2 december, zondag 16 december.**

Wil jij meer informatie over de activiteiten van de Kinderkerk, mail naar: carolevanginkel@hotmail.com

Uit de locatieraad

We hebben op twee zaterdagen in september een volle kerk gehad. Het was druk in onze kerk tijdens het evenement Kleurrijk Uit in Wijk. Er werden door de bezoekers brandende kaarsjes voor het altaar neergezet en een gebedsbriefjes in een schaal gelegd. Bij de informatietafel over kloosters en over Bonifatius ontstonden boeiende gesprekken. Op de koffietafel waren geschilderde iconen te bewonderen. Ook op Open Monumentendag waren de deuren geopend. De foto-expositie over de geschiedenis van onze kerk en het uitgestalde zilverwerk werden door veel mensen bewonderd. De lezingen werden aandachtig toegehoord door een groot aantal mensen. Humor en informatie gingen hand in hand. We mochten honderden bezoekers verwelkomen in onze kerk!



Restauratie kruis en haan



Nadat onder grote media belangstelling het kruis met haantje in augustus is verwijderd van de kerktoeren kunnen we berichten dat er opdracht is verleend aan smederij Rombout voor de restauratie van het torenkruis met haan en de bijbehorende bol. De verwachting is dat het kruis met haan eind van

het jaar (voor kerstmis) weer te bewonderen valt op de kerktoeren.

Eenzaamheid

Een sociaal initiatief is in voorbereiding. Er is contact gelegd om samen met de Stichting Binding de eenzaamheid dragelijk te maken. De keuken die we voor de Prinsenhuismaaltijden gebruiken mag door Stichting Binding gebruikt worden om mensen uit de eenzaamheid te halen en samen te brengen door samen te koken en te eten. Een mooie activiteit waarmee onze geloofsgemeenschap laat zien geworteld te zijn in de samenleving!

*Namens de locatieraad,
Robbert Peek
voorzitter*

Allerzielen

Op vrijdag 2 november is het Allerzielen, een jaarlijks terugkerende dag waarop de katholieke kerk alle overleden gelovigen gedenkt. Ook in Wijk bij Duurstede willen we deze gedachtenis bewust en met aandacht houden.

Op deze dag is er een viering in onze kerk, waarin we zullen bidden voor de overledenen en in het bijzonder voor de eigen parochianen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Wij nodigen iedereen uit om aan deze viering deel te nemen, zeker ook familieleden en andere betrokkenen zijn uiteraard van harte welkom.

De viering in Wijk begint om 19.00 uur.

Het zal misschien niet gemakkelijk zijn om aan deze viering deel te nemen. Het verdriet om het verlies is immers vaak nog vers.



Maar tegelijk kan samen vieren en gedenken ook vrede geven. Wij komen bijeen in het geloof dat Hij, die de dood heeft overwonnen, ook ons tot eeuwig leven zal brengen. Een eeuwig leven bij Hem, bij wie – zo bidden wij – onze overleden dierbaren nu reeds mogen zijn.

Voorafgaand aan de viering in Wijk bij Duurstede is de RK-begraafplaats aan de Steenstraat open van 18.15u-18.45 u. U kunt daar een graflicht krijgen en de graven zullen gezegend worden. Na viering zal er om 20.30 uur een plechtigheid zijn op de begraafplaats Groenewoud, waarbij daar de graven en urnen gezegend zullen worden. Face to Face zal voorafgaand aan de plechtigheid en ook naderhand zingen.

Op de begraafplaats Groenewoud zult u ook een graflicht krijgen om bij het graf of de urn van uw overleden dierbare te plaatsen. Na afloop van de rondgang op de begraafplaats is er koffie of thee, verzorgd door uitvaartondernemer Smorenburg, welke u ook het graflicht aanbiedt.

Wij begroeten u graag op 2 november in onze kerk en op de begraafplaatsen.

Familieberichten

Gedoopt:

Katinka Brink
Jax Veldhuizen

Overleden:

Wim Rietveld op de leeftijd van 78 jaar



ALLERZIELEN



KIK

Het is herfst. Kikker zit alleen op zijn wijwaterbakje, want de muizen zijn buiten. Ze zoeken eikels voor hun wintervoorraad. Geduldig tuurt Kikker naar de kier van kerkdeur. Ineens rollen er één-twee-drie-vier, een hele vracht eikels naar binnen, gevolgd door de muizen. 'Waar zullen we ze bewaren, kikker?' roepen ze trots. 'In de doopvont?' roept de één. 'In de keuken?' roept de ander. Kikker heeft een goed idee. Achterin de kerk staat een grote schaal met herfstbladeren. Een prachtige opbergplek! Als de muizen alle eikels in de schaal hebben verstopt, kruipen ze erbij en vallen in slaap. Die avond stroomt de kerk vol mensen. Mevrouw Bontje zegt: 'Welkom bij Allerzielen. Neemt u een herfstblad uit de schaal en zoek maar een plekje!' De muizen schrikken wakker en maken dat ze wegkomen.

Even later begint de viering. De pastoor zegt: 'We gedenken met dankbaarheid onze familieleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ze zijn als een blad van de boom gevallen. Maar in God komen ze goed terecht. Schrijft u de naam van uw dierbare op uw herfstblad, dan zamelen we ze in en zullen we ze voorlezen.' Er worden stiften doorgegeven en namen opgeschreven. Mevrouw Bontje brengt alles naar voren. Bladeren. En ... eikels. Die leest de pastoor óók voor, met zijn leesbril op. De muizen mopperen dat ze weer opnieuw moeten beginnen aan hun wintervoorraad. Maar dat hun eikels nu gedenk-eikels zijn geworden, dat vinden ze wel heel erg mooi.



Flinke oma

Soms zit ik te staren en tuur uit het raam.
Ik denk aan de jaren. Ik mompel jouw naam.
Waar ben je gebleven, waar ben je nou?
Zo leeg is mijn leven, zo kaal zonder jou.

Ik wil je vertellen wat ik deed deze dag:
Mariska die langskwam, een bloem die ik zag,
de soep die ik maakte, een ruzie op straat,
een traptree die kraakte vanavond laat.

Toch ben ik wel flink hoor, dat zegt iedereen.
Ik zing op het zangkoor, ga overal heen.
Maar dit, aan jou denken, houdt mij op de been.
Jij bent nu geborgen, jij bent mij vooruit.
God zal voor je zorgen. Ik kijk naar je uit.



De Bijbel bidt

God, denk aan ons, wij mensen
zijn klein en ons leven is kort,
maar U hebt ons geschapen.

Naar psalm 89 vers 48



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurriëns